

ACC. N:R M. 13720: 1-3.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Torkel Eriksson, Ybersöd*
Härad: *Torna* Berättare: *Heans Olsson*
Socken: *Blentarp* Berättarens yrke: *lantbrukare*
Uppteckningsår: *1954* Född år *1855* i *Blentarp*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

*Uppgifter om sagesmannen. s. 1.
Bäckhästen. s. 2.
Klocka. s. 3.*

H. G. 21.

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 13720:1

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Hans Olsson:

Född i Blentarp 18/11 på samma gård där han nu vårdas av dotter och son. Samtalet försvårades av hans nästan totala dövhet; endast dottern kunde han förstå. Därför måste hon närvara och tjänstgöra som tolk, och i sin stolthet över fadern önskade hon inte att han skulle prata om vad som helst.

ACC. N:R M. 13720:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

En gång när jag var pojke, åkte jag med en hästskjuts till ett gille - om det var barndop eller begravning husar jag inte - och när vi kom över en bäck, såg vi där en lång rad av ljus, som sprang fram och tillbaka. Det var bäckahästen, och vi blev alla mycket rädda.

Annars om man träffade på ett sådant ljus, skulle man ta en kopparslant och binda vid tistelstängan, och då fick lyktemannen springa framför vagnen och lysa vägen för en ända tills man kom hem, då han försvann.

H. C. 21.

ACC. NR M. 13720:3.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

"Tanna-pågen" husar jag väl. En gång hade jag en ko, som just hade kalvat, men som jag inte kunde få någon mjölk av. Då tog jag en tuss hår från ena sidan av kon, och gick med det till Tanna-pågen. Han tog tussen, tittade noga på den och läste över den. Sedan sade han till mig, att när jag kom hem igen, skulle kon mjölka. Och verkligen, när jag kommit hem, så var kon bra.

En näbo till mig hade två hästar som blev sjuka. En kväll dog den ena av dem, och då tog ägaren lite hår från den andra, och gick med det till Tanna-pågen nästa morgon. Lars gjorde sina konstigheter och sade till mannen: "Nu är din häst frisk, och hade du kommit i går, så hade jag botat din andra häst också". Nog var det konstigt, att han kunde veta, att den ena hästen hade dött, fastän mannen inte hade berättat det för honom.

Doktor-Hanna bodde vid Hemmestorps skola, men henne känner jag inte mycket till, för jag har alltid varit frisk och aldrig varit hos någon doktor, så gammal jag är.

~~L. U. F. 81~~