

ACC. N:R M. 13767: 1-3.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Olav*
Härad: *Helsingborg* Berättare:
Socken: *Hög* Berättarens yrke:
Uppteckningsår: *1950* Född år i

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND.

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-3.

LuF 73.

Sam. svar på Edra frågor, När den nya Tiden kom.
 Det var 1890 när betodlingen började, det blev en glädje
 för såväl Landbrukare som arbetare de såg en lysning
 i framtiden. Det första året vi hade betor, fick arbetaren
 65 kr för erosion o uppbygging på Tunntorget, det var jaengur
 det, inga nyheter med inflyttat folk, vid den tiden hade
 vi duktiga lärare o bra skolor, men de har ju förbättras
 mycket på 1900 talet, då hade vi sång i skolan o sångkör
 i kyrkan, det var kantorerna som ledde sången. Men på
 den tiden var det kristendom, Då var kyrkan fylld med
 folk var söndag. Handelsaffären låg vanligtvis mitt i byn
 men det var inte mycket de hade de var ändast varor
 för dagligt behof, större affärer måste göras i stan. Det vist
 1888 vi fick byta vicktor o mått från skäpsund till kilo
 från alm till meter, då fick vi en liten förvandlingsbok
 som skulle lära oss från gammalt till nytt. Herrskap o
 bönder hade ingen gemenskap. Ju det var kausligt att
 handla med kontanter, när man inga hade.

Luf. 73

/.

2.

Alla måste ta på kredit. Landbrukaren såväl som arbetaren. Landbrukaren betalade när fiske sätts säd o betor o arbetaren när han fick sin betalning alls gick bra det var aldrig brängt, med betalning på den tiden. Först på 1800 talet hade alla tjänre muten på stället där de arbetade, så fick de kläder och skor o lite kontanter i lön, allt tyg tillverkades i hemmen, så såddes lin till all linnevärvad linnet bereddades i hemmet till garn, på den tiden var det stor förävel ullgarnet bereddades i hemmet, och värdes till sängkläder, gånghästar o filttar. Gudfolk har fått sin lön i natura långt in på 1900 hundra talet. Bygstämman förekommer ännu förr var det i sockens tugen men nu är i kommunalsammet. Byahornet finns ännu, Det var en äldersman som hade kallat bygmännen med byahornet, såg jag i en tidning i år äldersmannen skulle ha äldersmanshistan, det var en kista som sakens papper för förvarades i, när han då skulle lämna befattningen till en annan skulle de kallas med byahornet och kistan lämnas till den nye äldersmannen.

Den som då lämnar det kallas obaldersmanngille.
Jag vet inte hur många föreningar lantbrukarna har, men
jag tror. Besiddaresföreningen var den förste men förenings-
rörelsen går framåt, svinaveln. o mjölkproduktionen har gått framåt
sen seklet var nytt, jordbruksmaskiner har förbättrats mycket
sen 1940. Lantbrukarnöte o utställning har haft stor betydelse för
jordbruket järnvägarna har varit en stor fördel. Postman har
förekommit i många år, gästgiveriet gick nog bort när hotellet
byggdes. Hemslöjden har haft framgång och en stor fördel för
vårt land allt sen 1800 talets början. En stor del har slutat på
lantbruket och börjat på fabriker, angående köket på 1800 talets
början, skorstenen till golvet i köket där var lagt stenar i en
meter i längd och lite mer än en 1/2 m bred mitt i den var en för-
djupning, höjden var som ett lågt bord, i den fördjupningen
i fördjupningen skulle man lägga tarr o elda med
grutorn var av järn stod på fyra ben 10 cm höga golvet var
av gråsten belysningen i tramlampa form af en sked men
3
Belysningen så stor, kort omkring den som var 1 cm hög.