

ACC. N:R M. 13796:1-2.

Landskap: Skåne Upptecknare: Marica Olsson nr. 29 Läderup
Härad: Ingelstad Berättare: Ola Jonsson
Socken: Läderup Berättarens yrke: _____
Uppteckningsår: 1954 Född år 1862 i _____

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-2.

LwF 73
(Pristörl. i
ytads Alle-
hands 14/11
1953.)

Skriv endast på denna sida

Lödberup, Januari 1954

När den nya tiden kom till bygden, först var det väl att förbättra jordens avkastning, och så började marqningen av jorden på 1850 talet, och fortsatte ett par årtionden, mera sträfsoder blev ju resultatet, så flera kreatur kunde hållas och mjölk producerades mera än som gick åt till hushållen. Men då var här danskar som började starta små mejerier, ett blev påbörjat ¹⁸⁸³ på nr 5 i Valleberga och Lantor. Göns Gausson och en mejerist Haesen, ett i Hag hos Lars Persson o en mejerist Bitsch, transportkarlen för mjölken var inte så nog, det var kopparspannar och lerkrukor o allt möjligt som de gjorde att hålla något i, kraften var hästvandrige.

Lockerbetsodlingen var ouckligen en ny tid för bygden, en säker inkomst för alla som kunde hjälpa till med den.

Köksspis, eller kokspis, för det fanns ju ingen egen, kom i min fars föräldrahem några gånger i mitten av 1870 talet, en liten en, men säkert en härlig känsla för en husmor som skulle sitta och elda med halva under potatisen till frukost.

Den hygieniska sedan att äta på var sin tallrik med tillhörande sked, kniv o gaffel uppkom väl i början på detta sekel, så var i mitt föräldrahem, en liten gård, mellenmäln, kaffe med smörgås, åt vi kl. 9. och började införas 1906-07, och några år senare stopade vi smoraffon kl. 1/2 5 emu. och hade den då kl. 6 i. st., och så var arbetet slut för dagen, den matordningen fortsätter väl i dag som är i de flesta bondställen. Ja, middag kl. 12 och kaffe kl. 15 fullkommar dagens måltider.

I våra far o morfars ungdom var väl Linnéshamn den som mest var "stån", men sedan blev nog Ystad mera anlitad.

Ystads Allehandla blev ju ortens ledning framför andra, min morfar tala om att de var 4 st.

pannan, som hade en ledning, och det var inte grannasbor precis, den ene bodde flera km. bort, men då var inte jättat uppfunnat.

Detta är ju bara ett par meningar av vad jag hör min far, Ola Svensson, född 1862, dagligen talar om från sin barndom och ungdom, men när man hör den, så flötas ju den ena tiden i den andra, så när någon direkt ny tid inföll är ju svårt att säga.

Maria Olsson

N: 29 Läderup