

ACC. NR M. 13828: 1-4.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Olof Eskilsson, Färingtofta*  
Härad: *N. Asbo* Berättare: " " "  
Socken: *Färingtofta* Berättarens yrke: *f. d. lantbr.*  
Uppteckningsår: *1955* Född år *1877* i *Färingtofta*

*Släkttavla. s. 1-4.*

*LWF 104*

## Slaktning

Slaktning av svin.

Skanda till i början av 1900 talet tillgick skanda vid slaktning av svin att det behövdes 2 handfasta män utom slaktaren som med ett fint rep eller snöre band om grisens tynne eller mun, derefter ledde den ut till en slaktbänk på gården där alla 3 männen lyfte upp svinet på, de 2 männen höll i benen och tvingade grisen att ligga stilla och den som skulle slakta höll i huvudet, han tog så en omkring 30 cm lång kniv som var spetsig, och stack in i halsen på svinet, starkt ovanför bröstkorget, blodet kom så sprutande ut där, vid slakt av svin var alltid en som skulle i en spann eller dylikt ta emot blodet och vispa kraftigt i det så att det

Luf 104  
1.

ej sterna, av detta göddes sedan blodkon  
 och dylikt, av andra djur användes ej  
 blodet. För 1900-talet användes nog denna  
 metod även hos yrkeslaktare, fast de tog  
 i allmänhet ej vara på blodet utan efter  
 särskild bestämning.

Kalvar och får lades liksom senare upp  
 på en slaktbänk, men den stackes i  
 halsen, efter det slaktaren med ena handen  
 handen dragit senare lufte och mat-  
 -stumpen, så stack han mellan <sup>sen</sup> och  
 hakskatena, detta blad brukas ej till användning  
 -tagas. Dessa beskrivningar äro på  
 2 hemma-slakt. Några större djur slaktas  
 ej hemma utan på de större gårdarna  
 och sadana fins ej i denna trakt.  
 För 1890-talet såg jag på en slaktare  
 som uppbytte kreatur och slaktas.

hemma, den var en ring i gulvet i slakteriet  
som djuret bands i, det drog då och skulle  
göra sig lös, och vände så upp framman.  
Slaktaren hade så en större slakttyxa, som  
på ykruvet var försedd med en 2. tum  
lång och 1 tum tjock pik, han vände så  
ifran om och slog ett kraftigt slag på djurets  
granna, och slog han rätt på djuret  
avsvimmat och det var lätt att tappa  
blodet av det.

Hästar har <sup>gär</sup> sett att de med vanligt  
jaktgevär skjut ihull dem, de sätter skottet  
bak ena örat

3. Sedan i början av 1900 talet har ju kommit  
slaktmask så numera användes de  
vid all slakt, det är en god uppfinning  
de går säkert och djuren behövs ej  
lida något.

Det var vanligt att en person i byn  
eller samhället var kunnig i slakt  
det var min fader här i Kåhölma  
med anledning, det var vanligt att man  
före jul, han var omkring vete slakta  
grisa nära nog varje dag, och på 1890  
talet fick jag följa med på en del ställen  
jag tyckte det var roligt, så blev jag  
bjuden att smaka blodkorv på kvällen  
det var en tradition att en skulle  
bjudas på kvävarn, någon annan betalning  
togs ej, därför har jag god kännedom  
hur det gick till

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

4.

4