

ACC. N:R M. 13845: 1-2.

Landskap: Jämtland Upptecknare: fil. lic. N. S. Bringsjö, Lund
Härad: Hallens t. Berättare: Nils Nilsson
Socken: Marby Berättarens yrke: lantbr.
Uppteckningsår: 1953 Född år 1879 i Marby

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Örningsklockor. s. 1.

Klockringning. s. 1.

Benhussägen. s. 2.

Skriv endast på denna sida

Övningsklockor:

Sagesmannen är lantbrukare och poststationsföreståndare och kommunalt verksam. Han kommer från sin ungdom ihåg, att man hade övningsklockor i Marby och att det var flera som ringde på dem. Klockan var fäst mot en vägg och mot en stolpe. Man stod uppe och trampade klockan. Men det var endast från kyrkbyn han kände till att man hade brukat övningsklocka. Det var hos arrendatorn på pastorsbostället som man hade klockan. Arrendatorn var ringare i många år och han lärde sina pojkar ringa på den. Alla hans pojkar blev ringare. Byns pojkar kom också dit på helgsdagskvällarna och ringde. Det var ett nöje på den tiden, omkring 1880. Men sagesmannen minns ej hur länge klockan hängde kvar. Sedan arrendatorspojkar växt upp och lärt sig ringa blev det slut. Då var sagesmannen själv 12 - 15 år. Han var alltså själv för ung för att få ringa och har ej själv ringt med övningsklocka.

I Marby ringer man nu på så sätt att man har "en töm i kläppen", d. v. s. klockan hänger stilla och man slår endast kläppen mot klockans ena sida. Ljudet blir svagt. Det är nog 12 år sedan man upphörde att trampa klockorna. Nu kan ingen trampa.

Själaringning förekommer då någon dött. Man ringer kl. 11. Så länge sagesmannen minns har det varit kyrkvaktaren jämte ringare som svarat för ringningen.

ACC. N:R M. 13845:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Benhussäggen:

Några drängar och pigor skulle visa sitt mod. Den ene drängen gick före till benhuset och tog en skalle. Då hörde han en dov röst som sade: den tillhör den och den, och du får ej ta den. Han tog en ny. Nej den där är min egen.

Sagesmannen säger sig ha läst detta för länge sedan, i sin ungdom. På tillfrågan säger han att de gamle ej berättat detta. Det har inte funnits något benhus heller imannaminne här.