

ACC. N:R M. 13866: 1-4.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Nils Hansson, Kvarnby*  
Härad: *Banda* Berättare: " " "  
Socken: *Bjärshög* Berättarens yrke: *f. d. lantbr.*  
Uppteckningsår: *1956* Född år *1876* i *Bjärshög*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Sl ättel. s. 1-4.*

*LUF 104.*

ACC. N:R M. 13866:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Svar till Slaktteknik L. U. F. 1914

Slaktseder innan 1938 var mycket enkel den utträttades för det mesta av köckners kyrkovaktmästare han slog med en klubba av trä och sedan var två män till hjälp att lyfta honom upp på en slaktblock och innan detta hade ägt rum så hade denna man som utförde slakten bundit ett rep om nosen på husudet som slaktaren han höll i de två män som hjälps till med när det var en mindre gris de höll vardera två ben när det var en större och kräftigare grön så kunde de samman ett framben och ett bakben så var de lättare att hålla. Sedan detta var gjort rakade slaktaren huden ren och tvättade med rent och gummigt vatten sedan stack slaktaren grisen i halsen med med en 1/4 tom 35 cm. lång kniv och höjde densamme så långt in han kunde i halsen blodet fick rinna i ett rentvättat kärl och användes sedan till blodkorv vi kalla det för nölsa i äldre tider. Vid 1915 talet eller ett par år därefter började grönslaktarna använd slaktmask

Luf 104  
1.

djuret blev skjutet i pannan med denna slakt-  
mask innan man använde kniven för att tappa  
blodet av djuret samma metoder användes när fjören blev  
slaktade när djuren blev skjutna så underlättades arbetet.  
I vår fjella socken har jag inte hört om talas dessa metoderna  
ombindning, nackstick, yxhammare men vet inte om dessa  
redskap eller metoder användes på andra ställen i vårt  
vidsträckt land. När djuret blev lagt på en slakthänk  
så var det ju lättare för dem som skulle hålla det  
samma när slaktaren skulle sticka djuret. Det ombands  
aldrig med någonting om bakben. Yxesslaktaren brukade  
att skjuta om slakten som de ville de använde alltid.  
Så kallade nackslag användes av de blyg kasaternas mitt  
i pannan med en klubba som trä så kraftigt slag så  
de kunde hanhända inte så mycket av sticket som  
de fick i halsen. Slag eller stick bakom öronen  
försikom aldrig här på allen antingen av hemma-  
slaktare eller dem som hade slakten till sitt yrke hästen

bruka ju även att slaktas vid 20 eller 23 års  
ålder beroende på när kräftorna voro uttömde  
det var hästslaktare som köpte dessa trotjänare  
och med samma som offren var avslutad så slaktades  
med slaktmask han fick ett skott i pannan det var nog  
grannt med att dessa trotjänare fick slipa att komma i  
hästslaktares händer för att sedan med större vinnet  
försäljas med större vinnet till hästskojare sådant  
fick aldrig förekomma ägaren som sålde djuret var i  
de flesta fall noggrant med denna sak att förekomma  
djurplågeri. Jag har aldrig hört om talas metoden att stika  
något slags djur mellan halskötan och nackbenet ej heller  
slag bak om hoven kanske det har brukats på andra orter  
i vårt land men en sed som jag hört om talas  
att de hade dödat djuret och blodet slutat att  
rinna så skulle alltid medhjälpare om de voro  
1 eller 2 att jämte slaktaren ha en stekasup bestående  
av en sup ronat brännvin jag har förut omtalat.

Hästar som skall slaktas tagor man ofta in på  
Malmö slakthus där de alltid blir skjutna med skjut-  
mask innan de bleve slaktade. Skivan på en höst var  
alltid värdefullt, på slakthuset var alltid fabriks-  
personal. Det har ju inträffat björslaktarna haft för-  
hinder så har en modernare man som arbetat på Malmö  
slakthus och alltid använda slaktmask innan 1938 de  
gamle ansåg sig icke skyldiga att göra mer än de  
voro skyldiga till nutidens människor har man tänkt på  
att vid slakt pläga djuren så litet som möjligt vilket  
ju sker bäst med slaktmask. Någon påtrykning  
om bedövning av slaktdjuren utövas inte för än lagen kom  
antagligen från Landsköndingsämbetet eller någon annan myn-  
dighet. Till att börja med var de äldre björslaktarna  
så nogra med det men numera anses det som djur-  
plågeri att försyla djuren och inte sedan lägga slaktmasken  
på med det samma för att inte sedan pläga djuret.