

ACC. N:R M. 14066:1-2.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: lantbrukare  
Jöns Andersson,

Härad: Båra

Adress: Nyckeddunge

Socken: Esarp

Berättat av: Densamme

Uppteckningsår: 1956

Född år 1883 i Lund

"Åsumspägen."

s. 1-2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Fri uppt.

1.  
29/10-56"Husumpägen".

I min barndom hörde jag ofta tales om "Husumpägen", som man sökte vid alla slags sjukdomar hos både människor och djur, ja det var nog inte många som icke själva eller genom beed med andra, sökt hans hjälp. Det var säkert en skicklig naturläkare, som med enkla råd och medel, ofta botade sjukdomar, för vilka man förgäves sökt bot hos läkare. "Husumpägen" ansågs allmänt vara trollkunnig och det var väl ofta tron på hans övernaturliga förmåga, som botade många. Jag har hört folk som besökt honom, berättat om hans egendomliga utseende och beteende samt mindre vanliga råd och ordinationer, som ingav en viss rädsla och respekt. Jag kommer särskilt ihåg att en husmanshustru, som gick på arbete i mitt hem, sökt bot för exen på händerna, hos

"Hämsprågen", talade om att hon blivit ordinerad att köpa en del saker på apoteket, som skulle blandas samman och kokas i mjölk (varm aska från spisbotten). Då hon stod betänksamt inför detta råd spände den "blösa" blicken på henne och sade: du tror inte på mej, dej kan jag inte bota. Kvinnan blev rädd och sökte hem, sedan att köpa några mediciner. En episod som alla höst omtalas, var att "Hämsprågen" en gång skulle ha blivit instämmande till tinget i Sjöbo, för brocksalveri som han emellanåt sig infunnit till sättegången skulle han hämtas av hänsäländsmannen. Han steg upp på skjutten, men när man skulle köra i gång, kunde man ej få hästarna att ta ett enda steg. Slutligen måste hänsäländsmannen be honom stiga av vagnen, detta gjorde han sägande: nu kan vi köra, och på hästarna satte i gång genast. Efter detta fick han vara ifred för hänsäländsmannen.