

ACC. N:R M. 14082: 1-2.

Landskap: *Halland* Upptecknare: *Gunilla Månsson, Lund*
Härad: *Tönnersjö* Berättare: *Martin Persson*
Socken: *Bruared* Berättarens yrke: *f. d. lantbr.*
Uppteckningsår: *1956* Född år *1879 i Svälitt, Bruareds sv.*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

När den nya tiden kom till bygden s. 1-2. Lu F 73.

ACC. N:R M. 14082:1

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

I Svalilt hade vi inget byalag. Där var bara fyra gårdar.

Far hade en gammal, liten plog och ett stångårder. Omkring 1890 fick han riktig plog och vid samma tid en fjäderharv.

Rågen plejlades. Annars tröskade vi med stiftsverk, som först drogs av fyra karlar, sedan av oxar. Det hade liggande vandring.

Nere vid bäcken ligger skvaltän kvar. Den är satt i stånd igen av hembygdsföreningen. Jag brukade köra dit med oxar och mala ända till 1921, då jag fick häst och körde till turbinkvarnen i Fröböke.

Jag hade tio tunnland öppen jord. Vi har tagit mängder med sten ur den, det syns på murarna ännu. Råg, korn och havre odlades mest; redan i min barndom något litet klöver och timotej. Betydligt senare, omkring 1915, började vi med foderbetor. Växtföljden var gräs-råg-havre-korn-potatis. Lin odlades i trädgården. Vi hade bara två får och sex eller sju kor.

1892 - 93 var laga skiftet. Men i Svalilt fortsatte vi med gemensam betesmark till för c:a tio år sedan.

När jag var barn hämtade vi posten i Ryaberg.

Vi vävde bara till hushållet. En gå^{er} har jag gått till stan med smör.

Vi hade halmtak till 1938 då vi fick eternit och tegel.

Mor torkade pumpor till kaffe och brände råg och havre och blandade i.

Vi handlade hos Karl-Isak Jakobsson i Sundsholm.

Kyrkoherde Josephsson höll husförhör så länge han levde. Den nye prästen har tagit upp det igen, men det är inte obligatoriskt nu.

ACC. N:R M. 14082:2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Jag gick tre år i småskolan hos en gumma i Gyltige. Hon var någon månad i Gyltige, någon månad i Pålsbolet. När jag var tio år gammal kom jag till folkskolan i Mahult, där var lärare. Hos honom skulle man gå i fyra år. Först var det bara varannan vecka, sedan var dag i fyra månader, vår och höst.

Det var bara religiösa böcker man läste förr, Bibeln, psalmboken och postillor. Vi hade Christian Schrivvers själaskatt.

Där var en gubbe, som kallades Bengt i Gyltige, som kunde stämma blod.