

ACC. N:R M. 14113:1-4.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Landskap: SKÅNE Upptecknare: Ulla Andersson
Härad: VILLANDS Berättare: Fru Biesel, f. Olsson
Socken: IVETOFTA Berättarens yrke: G. med Karl Frans Biesel
Uppteckningsår: 1954 Född år 1879 i Valje

Biografiska uppgifter	Sid. 1
Anställning vid Edenryds gästgivaregård	" "
Anställning på Skansen	" 2 - 3
Skansa-Sissan, s.2;	
Skansen, s.2-3.	
Anställning på spisstället	" 3 - 4
Lön, anställda, mathållning, s.3;	
Spisstället, abonnenter, priset, s.3-4.	
Hotellet	" 4

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 14113:/.
/.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Född 1879 i Valje, syster till muraren och resemon-
tören Per Olsson (se M.14102.).

"När jag var 16 år, kom jag till gästgivaregården i
Edenryd, och där var jag sammanlagt i åtta år. Jag lejde mig där
24 april, för den sommaren och till den 24 oktober fick jag 45 kr;
de andra åren fick jag i lön per år en klänning, två linnen, ull
till två par strumpor, ett par skor och dessutom 60 kr. Tyget till
klänningen vävde jag själv, och ett år fick jag väva en dyna till
mig. De började lägga bort att löna i kläder i början av 1900 -
talet, då fick jag istället omkring 100 kr/år.

Två dagar om året hade jag fritt, det var till mid-
sommarmarknaden och efterhöstmarknaden i Sölvesborg. Efterhösta-
marknaden hölls på onsdagen i friveckan. Friveckan = 24 oktober -
1 november.

Ägaren till gästgivaregården i Edenryd hette Per Bengts-
son.

ACC. N:R M. 14113:2.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Jag arbetade en sommar hos Skansa-Sissan, det var nog sommaren 1903. Hennes trotjänarinna skulle gifta sig med Petter Dahlberg. Sissa Frostensson hette hon egentligen, och hon hade varit gift med en som hette Frosten, jag tror han hette så. Han hade varit brevbärare, ända upp till Näsrum gick han. Han hade varit död i flera år då.

Skansa-Sissan steg upp om mornarna vid sjutiden och klädde på sig själv, sen satt hon vid ett bord hela dagen.

Tre pojkar, Sven Jönsson, Olof Lundin och Nils Svensson, bodde på Skansen då. Nils Svensson åt där också.

Ölutsänkningen var nästan slut då, men hon hade tjänat mycket pengar. Skjutshället var det slut med.

Det var trästaket omkring tomtens. Man gick in i Skansen från vägen. Farstun låg ungefär mitt i längan, t.h. var den stora stugan, och innanför den var 'härbarshuset'. Mittför farstun var köket med stengolv och öppen spis. T.v. om köket var ett skafferier med ett smalt fönster, jag minns det därför att Skansa-Sissan hade en ko då, och vi satte mjölken där i skafferiet. Farstun var lång, t.v. om den låg två rum på gaveln, där bodde sen trädgårdsmästare Persson.

ACC. N:R M. 14113:3.



Gamla landsvägen till Tvetofta.

Ung. skiss av
Skansen
enb. fru Biesels
uppgifter.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3.

Med detsamma efter det att jag hade varit hos Sissan började jag på spisstället hos fru Liljedal. Hon var garvareänka från Sölvesborg, hon var så stygg så.

Omkring 50 kr hade jag i månaden. Jag lagade maten, och jag hade en eller två flickor under mig. Frukost: sill och potatis, pålägg, margarin, grovt bröd och mjölk. Middag: lagad mat och efterrätt. Kvällsmat: stekt fläsk eller pannkaka eller gröt.

Spisstället innehöll ett stort spisrum, där det stod ett långt bord och långa bänkar och en stor kokskamin. Vid sidan om köket låg en kammare, och där låg vi, där stod två soffor.

I det stora spisrummet åt 40 - 50 arbetare. I kamma- ren vid sidan om köket åt en sågmästare Pettersson, kassör Svensson

ACC. N:R M. 14113:4.

och en till. Arbetarna fick ingenting på söndagarna, då var spis-
stället stängt, men det var öppet för de tre herrarna.

Jag tror maten kostade 1 kr/dag. De betalade bara var
fjortonde dag.

De höll på att bygga hotellet då. Fröken Rosengren
(syster till kamrer Rosengren), som övertog spisstället, övertog
hotellet sen."

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4.