

ACC. N:R M. 14121: 1-2.

Landskap: SKÅNE Upptecknare: Ulla Andersson  
Härad: VILLANDS Berättare: Bernt Svensson  
Socken: IVETOFTA Berättarens yrke: F.d. chamottearbetare  
Uppteckningsår: 1955 Född år 1888 i Ivetofta

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Biografiska uppgifter	Sid. 1
Anställning på chamottefabriken	" "
Anställning på Axeltorps tegelfabrik	" 1-2
Bernt Svenssons hus	" 2
Diverse om traktens byggnadsskick	" "
Posta-Kajan	" "

Skriv endast på denna sida

ACC. N:R M. 14121:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

"Jag är född här i Ivetofta, längre opp mot Norreskog till, det var 1888. Min far arbetade nere på fabriken i Bromölla. Han var byggmästare, och han var med och byggde upp den första chamottefabriken. Min farfar var från Grödbyhället, hade ett hus där, men sen köpte han ett litet ställe oppemot Norreskog, och där är min far född.

Jag gick i skola för Idén, men bara om vintrarna, för på somrarna var vi fria. Strax intill mitt föräldrahem låg en gård, Per Persson hette han som hade den, och hos honom var jag på somrarna och vaktade korna. Jag fick ingen betalning för det. Mina föräldrar hade en liten jordbit, och när den skulle plöjas, fick vi hjälp till det av Per Persson, och i gengäld gjorde vi en del saker åt honom, som att jag var vaktepåg t.ex.

1903 blev jag konfirmerad, och 1904 började jag nere på Chamotten. Sjöström hette förmannen där, och Wendt, den äldre av bröderna, var verkmästare. Jag arbetade i handformeriet, och där gjorde vi allt tegel, som skulle handformas. Vi var nog en 20 man, som höll på med det, och vi stod både på första våningen, som kallades degelkammaren, och där det stora teglet gjordes, och på andra våningen. Jag hade 15 öre i timmen när jag började, och jag arbetade tio timmar om dagen från  $\frac{1}{2}$  7 på morgonen.

Jag var borta från Bromölla några månader och arbetade

ACC. N:R

M. 14121:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

2.

i Axeltorps tegelfabrik, men jag kom tillbaka till Iföverken 1910, och sen stannade jag där till dess jag blev pensionerad i fjor.

När jag började på Chamotten 1904, var det mitt första riktiga arbete, som jag fick lön för, menar jag. Alla som kunde, de försökte få arbete nere på fabriken, här var inte så många möjligheter att tjäna pengar.

Det här huset jag bor i nu, det är gammalt. Det har blivit tillbyggt med två rum. Från början var det bara ett stenhus med tjocka gråstensmurar och vasstak. Jag har hört, att allra först bodde här en gammal gumma, och de säger, att hon skulle själv ha byggt huset. Förr var här en stor bakugn, en sån som folk hade på den tiden, men den rev min svärfar ut. Jordgolv var här också.

Annars finns det inga stenhus här i kring, här är mest trähus. Bakugnen byggde de förståss av gråsten. Taken var av vass och halm, men de hade också spåntak förr. De flesta husen var rödmålade.

När vi bodde i Norreskog, var det en gammal gumma, Posta-Kajan, som gick i kring med posten. Hon hämtade posten nere på stationen i Bromölla, och sen gick hon runt i socknen med den. Hon kom två gånger i veckan, och ibland dröjde det till långt ut på kvällarna innan hon kom. Posta-Kajan bodde i ett gammalt trähus, som låg där Elim ligger nu."