

ACC. N:R M. 14269: 1-5.

Landskap: *Skåneland* Upptecknare: *Elsa Ugander, Lund*
Härad: *Tönnersjö* Berättare: *Loante Carlsson, Tönnersjö*
Socken: *Tönnersjö* Berättarens yrke: *f.d. lantbr., vägningskyrre och
faktäckare*
Uppteckningsår: *1956* Född år *1874* i *Tönnersjö*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-5. LWF 73.

Skriv endast på denna sida.

F.D. LANTBRUKARE, VAGNMAKARE OCH
TAKTÄCKARE SVANTE CARLSSON

M. 14269

TRÖNNINGE

född 1874 i TÖNNERSJÖ

(Uppteckningen berör huvud-
sakligen Tönnersjö.)

Nya tiden

E.U.

I Tömersjö, där jag bodde i 39 år, var det mycket fattigare än här i Trönings, och nymsdigheterna kom dit mycket senare.

Gårdarna var små, så många drängar och pojkar behövdes inte. Därför var många arbetslösa och fattiga! Var jag särskilt minns är misären bland dessa fattiga och bland gamla. De skaffade sig bostad genom att gräva ett hål i en backe; på så sätt fick man tre väggar, och behövde bara bygga framsida och tak. Golvet bestod av kullenstenar. Församlingen fick stå för underhållet. Varje

ACC. N:R M. 14269:2.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

hemman fick efter mantal av-
stå till fattigråden. Vid kyr-
kan låg ett fattigmagasin, där
utdelning ägde rum fyra gånger
om året. Då fick de fattiga
bl. a. lite säd, som bestod av
råg till stor del utblandad med
havre; malningen fick de själva
ställa om. Till jul brukade bli-
derna avstå lite slaktmat eller
en kaka bröd.

Det var först när industri-
erna kom till, som folk kunde
söka sig dit och så få det
lite bättre ställt.

I början av 1900-talet kom
jordbruksförbättringarna. Då köpte
jag själv en riktig plog. Efter
hand som man hade råd, skaffade
man sig sedan nya redskap.
Husgärdarna i trakten var
föregångare, men några större nyhe-
ter infördes egentligen inte förrän
efter lantbruksmötet i Halmstad
1912, då man även började skicka
sina söner till lantbruksskolor.
Vid denna tid började man
med klöver, timotej o.d. Kalk
skaffades från Västergötland och
Skåne. Mängling förekom aldrig,
då det inte fanns någon mängel
pi nära håll.

ACC. N:R M. 14269:4

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Vägarna, som frut endast bestått
av två hjulspår, började förbättras
på 20-talet i och med de
nya fordonen.

Posten sköttes i 25 år av
en skiäddare, som tre gång-
er i veckan gick från Tönnersjö
till Ellsberg för att avlämna
och hämta post. På de senare
åren lärde han sig cykla, men
det tog i början betydligt längre
tid än att gå.

En biiskonst skaffade sig de
färdiga på kongflätning, och de,
som inte kunde detta, band kvastar

ACC. N:R M. 14269:5.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

av ljung och björkis. Bland
dem av bönderna som hade lärt sig
från kärlek och väglagning.
Själv lärde jag mig vapnakeri
av min far och hade det
bredvid, men det fick jag
sluta med efter hand som trä-
vapnarna försvann. De övriga
binärningarna upphörde också, när
samhället och industrier växte fram.
Man sökte sig dit och fick en
bättre inkomst. En del t.o.m.
lämnade jordbruket. Själv var jag
ett par söner, som blev byggnads-
snickare här i Tröninge i stället
för att övertaga gården i Tröningsjö.