

ACC. NR M. 14270: 1-4.

Landskap: Skåneland Upptecknare: Elae Ugander, Lund  
Härad: Tönnersjö Berättare: Alfred Halin, Tönninge  
Socken: Tönninge Berättarens yrke: løjtnant  
Uppteckningsår: 1956 Född år 1884 i Gråmanstorp, Klare

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

När den nya tiden kom till bygden.  
Laxagille. s. 4. s. 1-3.

LuF 73.

ACC. N:R M. 14270:1.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND.

Löjtnant Halin kom som pensionär 1937 till Trönningen och har sedan dess intresserat sig mycket för socknens historia och gjort noggranna anteckningar om personer och händelser i Trönninge från 1800-talet och framåt.

Trönninge socken omfattade, och gör det fortfarande, endast två byar: Trönninge och Päärp till vilken sedan också räknas fiskeläget Laxvik, som numera mest bebos av sommar-gäster.

Laga skifte företogs i Trönninge 1834 och i Päärp 1844-46. I Trönninge <sup>blev</sup> sju gårdar av tolv ut-

ACC. N:R M. 14270:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

flyttade och i Päärp fem gårdar av sed.  
Trönningsträsket är en rik bygd  
mår jorden är mycket god.

På 1870-talet tillkom den första  
handelsboken med tillhörande bageri  
[fullt legal], vilken ägde bestånd till 1943.

I Päärp tillkom 1873 en folk-  
högskola, den första i Halland. Den  
hade ett 30-tal elever och var in-  
lyst i Agusgården i Päärp. År 1876  
flyttades den emellertid till Katrineberg.

År 1885 öppnades järnvägen.

Ett privat mejeri startades  
1885 och varade till 1904. År 1908  
tillkom ett arbetsmejeri som nedlades  
1942, då det blev centralmejeri i Halmstad.

ACC. N:R M. 14270:3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Vini, en fabrik för vacuumtorkning av spannmål, anlades 1897 och tegelbruket öppet därefter, 1898.

Brännvinbränning förekom 1860 - 92 i fastigheten Galan, var innehavaren beviljades varje år under tiden 1874 - 84 att till arkäntring sälja brännvin om minst 15 kamor.

I Sörgården brändes brännvin 1901 - 15; under kampanjen sopsöskades där 16 man vilka eljest arbetade vid tegelbruket.

Två judar betalade smörrenta till kyrkan fram till 1924, då man i stället bildade en fond, vars ränta går till kyrkan.

Som specialitet för Trönings socken  
får väl de årligen återkommande  
lavagillena räknas; de har förekommit  
så långt tillbaka man kan minnas  
och förekommer ännu. Trönings och  
Påarp hade sina gillen var för sig  
varje år i slutet av juli, då  
laxen är som bäst. Att hålla gille  
gick i tur på de bönder, som hade  
i mantal satt jord. Lavagillena  
avslutades ofta med fukost. Endast  
mantliga deltagare. Socken hade all-  
männingar med vid havet, vilka + fis-  
kerätten avsenderades ut, och så fick  
man i gengäld lax till gillena.  
Numera får man köpa lax till  
sina gillen av en fiskare.