

ACC. N:R M. 14409:1-8.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Sigfried Gransson, Höör
Härad: Frosta Berättare: " " "
Socken: Höör Berättarens yrke: f.d. vagnsmakare
Uppteckningsår: 1958 Född år 1880 i Höör

Gudstjänst och nattvardsgång. s. 1-8. LUF. 107.

Skriv endast på denna sida.

I min barndom och ungdom var det mycke brukligt att minst en man från varje hushåll skulle bevista gudstjänsten. Höör och norra Munkarp höö till samma pastorat, gudstjänsterna skiftar från först å sist mässa så, att är det först mässa i Höör kl. 10 så är det sist mässa i Munkarp kl. 2 och så tvärt om nästa söndag. Så var det noga att höra upp med kungörelserna som lästes upp från predikstolen efter mässan. Människor hade inte så mycke tidningar då och ingen radio, så det var den säkraste upplysningskälla i ett sammhälle, ibland hunde kungörelserna ta lika lång tid som predikan i synnerhet på höstarna då alla kassrade vägsnycke skulle kungöras, det var alltid två vägsnyper på hösten och då vid första synen var det inte många som blev godkända å allt detta skulle läsas upp i kyrkan, och blev dom kassrade vid andra synen blev dom lagade på statens bekostnad å det var ju i regel inte så billigt. Synerna verhöldes alltid av Länsmannen gärnte en annan utsed förtroende man, utsed av sockenstämmen, och så skjutsbanden, det var alltid såkallad gästgivarskjuts med två hästar å där hunde dom få sitta å fara

illa vecka för vecka för på höstarna är det ju för det mesta dåligt väder. Hela häradet skulle ju höras över, varje ställe eller gård hade sitt vägastycke å tillochmed var det vägastycke för en massa hus, minsta tilldelningen var en meter, å så ända upp till en halv kilometer, med vägpålar vid sidan utvisande vem som stod för varje vägstump, å det fick ju tydligt markeras så Länsmannen kunde utläsa vem han i protokollet skulle rapportera som felande, och överlämna till pastorsämbetet, och sedan skulle detta läsas upp i kyrkan påföljande söndag, och vid laga räföld skulle dessa fel vara avjälpta till den och den datum en. Det var ett rent elände med dessa väglagningar, somliga lagade med grus, andra med små kullersten å en tredje med mackadamm, så där blev i regel ett gupp för varje påbörjat stycke, Inga vägtrumler fans inga vägskrapor ingen väghavel eller någon sorts vägmaskiner, utan alla vägar fick plattas till med dom järnshodde trähjulen, så kom det ut en lag att alla tvärbetwagnars hjul fick iöre komma ut på allmän väg utan 10.cm. hjulringar och enbetwagnar 6.cm. så blev en myckenhet tings-

förhållingar för poliserna fick lite extra för varje syndare dom kom över med förmala hjulringar och det var sannerligen inte så få, å det var ju också hårt för dom som shaffat en ny vagn med gammeldags smala hjulringar. Men vagnmakarna dom rättade ryggen betydligt för dom fick plötsligt så mycket arbete så det var omöjligt att klara allt till alla sådär i en hast, å till råga på allt kom det under första världskriget så det var ju ont om födan på alla område, brödkort å fläckkort å var det kort på, men i regel kunde ju lantbrukarna klara det bättre än vi andra syndare, så fick man vara lite diplomat å säga som sanningen var, att han du inte shaffa mej en haka bröd så orkar jag sannerligen inte krama dina hjul för det prestar kroppen å ett farligt slit med dessa grova hjul, å till en annan som man visste han hade slaktat, så måste man ju absolut ha en bit rovel till potatisen för att få lite ark, å alla lantbruksprodukter steg i pris, så vagnmakarna fick ju också följa efter så gott man kunde å ta ett medspång över den gamla prislistan, men det blev ju liksom sista repisen i vagnmakarnas melodi, nu får vi suga på ramarna liksom Björnen i ide.

Det var i Prosten Hofströms tid, mit konfirmationsår 1894. Då skulle alla konfirmationsbarn hållt gå i kyrkan varje söndag, å märkte Prosten att någon var borta från högmässan fick dom ofta en fråga nästkommande lärdag som var svår att besvara då man inte varit i kyrkan på söndagen. Vi började gå å läsa mitt i september å blev inte konfirmerade för än först i maj nästkommande år, vi fick i regel två dagar i veckan tisdagar å fredagar tre timmar på förmidagen å efter en timmas midagsrast 2 tm. I kyrkan satt vi på långa lösa bänkar pojkar på högra sidan å flickorna på venster sidan om mittgången framför predikstolen. Allt manfolk i kyrkans högra halva å allt kvinnofolk i kyrkans venstra halva, hade man i hustru sällskap till kyrkan fick dom dela på sej så fort dom kom in i kyrkan å gå var å en till sin halva det var opassande att sitta tillsammans. Gubbarna brukade samlas på högra sidan av kyrkbacken för lite rådpläning, men så fort det ringde samman fick dom sätta in, var det något som skulle framföras till prästen, fick äldermannen möta honom, å be honom bedja om vackert höstvärder eller aldigligt

Till nattvarden fick man anmelda sig på pastorsexpeditionen sedan det blivit kundt från predikstolen att nästa söndag blir det högmässa med nattvardsgång och detta blev anntecknat i ens prästbetyg och detta i sin tur kunde inverka då man sökte plats, beroende på den man sökte plats hos, det var ju ingen rekommendation om där stod, ej bevistat nattvarden, det gällde för året. Man gick ju hälst till kyrkan, om man inte hade för långt, å inte fördäliga ben, från ställe å gården där som var drängar eller soner fick dom höra, å se till hästarna under mässan, å var man snyggt kläd var det ju skönt att slippa hästarna, Till nattvarden var ju alla så vitt möjligt svartklädda, å vid altarringen var ju alla ytterkläder avtagna å alltid försedd med vit näsduk. Kyrkstigar var ju mycke brukligt ute i byggderna där man kunde ^{komma} mycke jent jenom markerna mot som följa stora körvägen och ofta var där små viloställe, en bastant tråbänk eller dyligt. Man skiftades ofta att besöka kyrkan, alla kunde ju inte vara hemma från där som fanns djur, eller småbarn, elden fick man också tänka på under bläst, då dom mästa tak var av halm.

I mina skoltid var det mycke fattigt ibland allmogen. Jag minnskliga gummor som kom till kyrkan i riktiga tråskor väntade med skosnöja (på den tiden var det inte skokräm) schal om huvud å axlar med ett enkelt spänne på bröstet att hålla samman schalen så händerna var fria, dels att hålla upp den långa kjolen, dels att hålla psalmboken med örtakosten å den vita näsduken svept om psalmboken, (lavendel å isop var de vanliga hryddväxter som användes att luktta på å som växte i fäppan). Men så i kyrkstolsticken fanns en liten näverdosa med lite färsh jumslöv att hålla ögonen öppna med när inte örtagårdskvisten räckte till, å en grön näsduk att myta sig i dit fäck icke den vita användas till den var för ögona. Ty då man gott en halv mil å lite till satt sig till ro på en vilsam platta var det helt naturligt att sömnen gärna ville komma så var det gott att ha något att luktta på. Det var ju den bästa vilostund under veckan för en fatti gummor, d. s. hora å se nå mycket vackert

Jag minns från min tidigaste barndom 1888 att blixten slag
ned på kyrktornet och fortsatte sedan längs åt taket på mitt
skeppet, och taket var täckt med blyplåt som smälte som
vatten å rant långt ner vid sidan om kyrkan där vi pojkar
hittade fina formationer av bly som runnit ner i fördjupningar
i sanden. Efter den dagen blev det en riktig storreparation
tornet blev mycket högre, en flygel blev tillbygd, taket blev av
plåt, golven blev upprivna å där påträffades rätt många likhis-
tor av grovt ekvirke, allt från längst avlägsna tider som ingen
viste reda på liken var naturligtvis ballsamerade men då lochen
blev avlyftts hunde man se om det varit man eller kvinna men vid
minsta beröring sjönk dom samman så var bara skelettet kvar.
Bänkarna var försedda med dörrar, men sedan blev det öppna
bänkar, förr var det kyrkogård runt kyrkan, men allt blev upp-
grävt så aldrar ner å alla ben å shelatt bortkörda till avskräpningens
tippen, vilket jag som barn tyckte så mycket rustigt ut, några fina
gravplatser alldelens ifrån kyrkan av adligt folk och med fina värder
blev bevarade, annars är det för övrigt plantat med prydnadsbuskar.
Sedan har vi fått två nya kyrkogårdar, en god bit från kyrkan, en urtlund.

cir 1918 drog spanska sjukas genom vårt lilla samhälle och gjorde en enorm skörd av vårt besta och häftigaste folk, mest meniskar i sina krafts dagar. Läkarna stod hjälplösa. 4-5 dödsfall varje dag. Det var något alldeles hemskt (normalt var det en död var 14 de dag). Det var inte många familjer utan något dödsfall, ibland både far och mor från den hel barnskara. En polisman med fru, dog från 5 minderåriga barn, och var avhållne kyrkokherde Lewis Jonsson i 40 års åldern dog från 6 minderåriga barn däribland ett trillingpar. Han var ju mycket beröcktad predikant så det kom folk resande med järnvägen långa vägar ifrån för att höra honom. Hilar fann ju knappast då annars hade det varit större invation, men kyrkan var alltid till trängsel full, så att många hade fallts lalar med för att vara säkra om sitt plats, så där var gångarna fulla, och så där med åhörare, så det blev ju sorg i dubbel matta, när också skålarna herden blev hemkallad. Han blev begraven på sin födelsedag den 4 november 1918.