

ACC. NR M. 14472: 1-2.

Landskap: Skåne Upptecknare: Marianne Gottfries
Härad: Ingelstads hd Berättare: Fru Wallin
Socken: Ö. Herrestad Berättarens yrke:
Uppteckningsår: 1955 Född år 1880 i Irelleborg

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

*Om tjänstefolk, fattighjon o. liggare. s. 1-2.
(Delvar i LUF 73)*

Gården i O.Herrestad var på 65 tunnland.

Vi hade två st. drängar, men det var bara den ene som bodde på gården.

Drängkammaren låg ej i böningslängan utan bredvid kistenuset. Det fanns ingen eldstad i drängkammaren, utan när det var kallt på vintrarna så rick drängen värma sig i "folkastuan".

I bottnen på sängen låg halm. Övanpå halmen låg ett täcke. Man använde bara ett lakan. Överst låg dynan.

I drängkammaren stod en bänk. Som lyse användes fotogenlampa.

Pigan bodde i "folkastugan". Hon låg i en utdragssäng. Hennes kläder fick hänga på väggen.

Vi själva hade särskild sovkmammare.

Alla åt tillsammans och hade samma mat. Vi satt kring ett långt stenbord på långa bänkar.

På fritid var alla var för sig, och något särskilt fritidsarbete hade tjänarna aldrig för sig.

ACC. N:R M. 14472:2

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Den tillfälliga arbetskraften bodde i regel i byn så den gick i regel hem på kvällen. Men vid sidan om "folkastuan" låg en kammare som tröskfolket kunde bo i om så behövdes.

När fattighjon och tiggare kom på besök fick de en tom spilta i staklen att härbärgera i. De fick hästfiltarna att lägga över sig. Vilde de ha mat fick de äta i "folkastuan".
-et hände inte så värst ofta att vi fick sådana besök.