

ACC. N:R M. 14474:1-3.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Marianne Gottfries*  
Härad: *Ingelstad* Berättare: *Hilda Andersson*  
Socken: *Tranås* Berättarens yrke:  
Uppteckningsår: *1955* Född år *1889 i Sk. Tranås*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Hemmetts prydnade. s. 1-2.  
Beskrivn. av "firrum." s. 3

LUF 49  
Delson a  
LUF 73

1) Övning:

Man lövade huset till den förste maj. Det var då särskilt boklöv som användes. Även hägg och pingstliljor.

2) Golvet.

Hos min morfar ~~ixxaxaxaxax~~ nämtades sand från Legeberga. Övanpå sanden ströddes hackad ene. Golven skurades en gång i veckan rent och fint.

3) Vägghydnader.

Vi hade inga bonader eller sådant på väggarna. Det var bara kungafamiljen och något foto.

4) Bords- och skåphydnader.

Vi hade aldrig dukar till vardags. Men till Julen och pingst och midsommar togs de hemvävda dukarna fram.

5) Spisar.

Vi hade en kakelugn av järn med gubbar och djur på. Övanpå fanns ett skåp med mässingsdörrar.

6) Belysning.

Det var fotogenlampor som användes.

Hos min mormor brukade man skära små smala stickor av furu. Man turades om att sista och hålla en sådan tills den brann ned.

7) Blommor.

De vanligaste sorterna var pelagonier, rosor och blodsdroppar. Ville man ha ett skott av en blomma så skulle man inte tacka för den. "elst skulle man stjäla skottet . Det ansågs bringa blomman tur.

8) Andra prydnader.

Vi hade inga speciella prydnader till jul. Men vi hade förstås julgran.

På julen tog man också in några halmkärvar, som lades på golvet. Dessa skulle vara till barnen för att de skulle ha roligt.

När det var oroligt i huset t.ex. om någon var sjuk, så skulle man gå till grannen och taga en sak som grannen hade särskilt stort behov av. Denna sak skulle den sjuke sova på. Nästa dag skulle man lämna tillbaka det man hade tagit.

Vi hade en gård som hette Lilla Pågan. Till den hörde 13 tunnland jord. Vi var två syskon.

Fin-rummet var Lilla Kammaren.

Där fanns ingen eldstad. På golvet låg mattor vävda i trasor. Mitt på golvet stod ett runt bord. Dessutom fanns en soffa och några pinnastolar.

På väggarna hängde några fotografier.

I fönstren stod blommor. Detta var en vanlig möblering bland smågårdarna. På de större gårdarna fanns mycket finare möbler. De hade bl.a. s.k. "emmastolar".

Lilla Kammaren användes aldrig utom då det kom främmad. Dade vi främmad som skulle ligga över så fick de ligga på soffan i Lilla Kammaren.