

ACC. N.R M. 14595:1-2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Landskap: Göinge Upptecknare: Hildur Wickström, Markaryd  
Härad: Herrgård Berättare: Charlotte Johansson, f. Lundin,  
Socken: Sörvård Berättarens yrke: arkivfru Markaryd  
Uppteckningsår: 1958 Född år 1861 i Ystad.

Minnen från den snörika vintern 1888.

s. 1-2.

Skriv endast på denna sida.

Fr. uppt.

Kyrkfärd i snöyra

98-åriga fru Charlotta berättar om ett kyrkobesök år 1888. På den tiden hade hon plats som sömmerska och städerska i prästgården i Sövestad. Den här söndagen hade det fallit så mycket snö, att prästgårdskjutsen måste ha två stycken förryttare att visa vägen så att de inte far vilse på vägen till kyrkan. I släden förutom berätterskan, åkte kyrkoherden, organisten och kusken. När de kommo till kyrkan hade snöfallet upphört varför kyrkoherden sände hem de båda förryttarna. Men när högmässan var slut började det snöa igen så de åkande inte kunde hitta sittvägsspåren. Till att börja med gick det dock bra - men när de åkt en stund visste de inte alls var de befuno sig - allt var inhöjt i snö. Rätt som det var blev det helomväning med både hästar, släde och passagerare. Om sider lyckades de senare kravla sig upp - utom kyrkoherden - han syntes inte till någonstans. Men så fingo de se ett par skosulor sticka upp ur den djupa snödrivan - han hade fallit huvudstupa i snön med benen rakt i vädret. Det blev ett arbete innan han blivit befriad och renborstad från snö. Hur de nu hade åkt och färdats, så hade de kommit upp på taket på ett soldattorp - och sedan handlöst hamnat i en mjuk, manshög snödriva. Det dröjde en god stund innan sällskapet med hästar och släde kunde åter-

upptagars sin färd igen. Den vintern var det så mycket snö - att folk inte kunde öppna sin förstugedörr. Fönstren var överhällda, så det gick inte att se ut. Tidens tiden var boningshus och ladugård byggda i ett, men ej med gengångsdörr - så att folk fick ta sig upp genom skorstenen och därifrån ut på taket och sätta hål på ladugårdstaket. Därefter fick de klättra ned i ladugården för att passa sine kreaturer.

Fattigstugan var också igensnöad, så man fick hjälpa de gamla med att skotta snö så att de kunde ta sig ut. Även kyrkoherden var behjälplig med att skotta snö vid fattigstugan. Man fick även skotta och föra bort snö från stugans fönster - så att de sängliggande gamla kunde ~~se ut~~.

Det var så mycket snö det året - och pingsthelgen så kunde man roa sig med att kasta snöbollar, om man så önskade.

På sina håll låg snön kvar även vid midsommartid.