

ACC. N:R M. 14668:1-2.

Landskap: *Blekinge* ..... Upptecknare: *Agneta Sundelöf, Lund*  
Härad: *Östra* ..... Berättare: *August Olsson*  
Socken: *Torhamn* ..... Berättarens yrke: *f. d. kyrkvaktmästare m. m.*  
Uppteckningsår: *1958* ..... Född år *1868* i *Torhamn*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*När den nya tiden kom till bygden.*

*LUF 73*

Skriv endast på denna sida.

August Olsson var f.d. kyrkvaktmästare, och hade arbetat i fortifikationen, för väg- och vatten och i stenhuggeriet, allt i Torhamn.

"Den gamla kyrkan var en gjuten kyrka med vapenhus i trä. Den var placerad här ute på udden, för att skärgården också skulle nå den. På den tiden hörde Sturkö till församlingen med, och prästen där och här byttes om. Annars ~~få~~ for prästerna inte ut till skärgården, utan folket fick fara in. Det gjorde de också, på den tiden gick alla människor i kyrkan. När frikyrkorna kom sackade de. Först var det baptisterna, men de var rätt få och höll till uppe i Tvisten. Waldenströmmarna var flera och byggde ett par missionshus. Fast folk fortsatte till en del att gå i kyrkan ändå, i alla fall på högtider, vid dop och begravningar.

Nu är dopen i kyrkan, förr döpte prästen i prästgården eller hemma hos folk.

Det var bara de bättre lottade som kom in i kyrkan, då de skulle begravas. Andra begravningar, och de var flest, skedde på kyrkogården. Nu begravs ju alla inne.

Prästen fick som lön sin gård och tionde. Före min tid skulle han också ha ett visst antal spett torkad torsk också. Man trädde upp torsken på spett som vi barn gjorde med smultron på strån.

Klockaren fick också sin lön i natura, och den fick han ut på husförhören.

Kontakten med stan var det dåligt med. För det fordrades vänder och vind. Var det bra kunde man vara inne på 1 tim. men det kunde också ta 4 tim. Gick det nån båt fick alla som ville följa med --- det var inga biljetter det. Men inte kunde de handla mycket. Inte var det många som hade några pengar.

Inte tror jag det är stan som stått för några nyheter för folket här ute, annat än på senare år."

Tillägg:

Begravningarna flyttades in i kyrkan nån gång i början av seklet.