

ACC. N:R M. 14679: 1-3.

Landskap: *Blekinge* Upptecknare: *Agneta Sundelöf, Lund*
Härad: *Östra* Berättare: *Alma Karlsson*
Socken: *Torhamn* Berättarens yrke: *lantbr. hustru*
Uppteckningsår: *1958* Född år *1879 i Torhamn*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

*När den nya tiden kom till bygden. s. 1.
Hemmets prydnade. s. 2-3.*

*LUF 73
" 49*

Alma Karlsson är lantbrukardotter och lantbrukarhustru och har hela sitt liv bott i socknens nordöstra del.

"Förr hade man mer sjuösovel än man nu har. Och så hade man mer saltad och rökt mat och mindre grönsaker.

På kalasen bjöds det på en massa mat: först smörgåsbord som såg ut ungefär som nu fast med mindre hoprörda saker --- sill-sallad hade man dock. Sen fick man bruna böner och fläsk, potatis med något sovel till och efterrätt, som kunde vara kräm eller bär med gräddmjölk och ofta risgrynsgröt och saftkräm som man hällde mjölk på.

Nöjen fick vi inte gå på hemma. Men jag vet, att det var dras på helgdagskvällarna i vägskälet i Konungshamn. Då satt spelmannen på muren där med 'piglocken', som de kallade dragspelet. De enda nöjen vi hade var ungdomsbjudningar hemma, då vi lekte lekar, som ~~XXXX~~ Stjälma makar, Byta namn, Gömma ring och pantlekar. Det hände ett par gånger om året på vintrarna.

Såvitt jag vet var förhållande gott mellan husbonde och tjänstefolk. I alla fall hemma, annars vet jag inte.

Man for i familjevagn till kyrkan ibland på somrarna och alltid på de större högtiderna. Annars gick man till missionshusen som låg närmre. När husförhören var har jag glömt. Jag tror dop och begravning sker på samma sätt nu som förr.

Uppgifterna rör barndomshemmet:

"Till midsommar lövade vi alltid. Man tog väl in de sorter som stod närmast till hands. Grenarna sattes i vaser och tillbringare, hängdes i fönsterstången och sattes i kakelugnen.

Strödde golven inomhus gjorde vi aldrig. Möjligtvis ~~xxxxxx~~ verandan och utanför dörren. Man tog vad som fanns --- gran var det dåligt med förr, men enbuskar var det gott om.

Vi hade skurgolv hemma med trasmattor på. På sommaren hade vi bara några gångmattor, men på vintern var golvet heltäckat.

Tapeter hade vi, men jag minns inte hur de såg ut.

Några tavlor minns jag inte alls.

På bordet hade vi i min barndom alltid hemvävda, vita dukar. Till vardags också, så man fick tvätta ofta.

Olika dukar till fest eller till olika högtider hade vi inte, men kanske hade de det på större gårdar.

Ljusstakar och blommor är det enda jag minns vi hade som prydnad på bordet. Till jul kanske en julbock av halm, eftersom jag har en gammal sån'liggande.

Spisarna var järnspis i köket och kakelugn i rummen.

Fotogenlampor hade vi innan det elektriska kom. I köket en hänglampa, och sen en bordslampa i vart rum. Vad de hade före fotogenerna vet jag inte.

Vi hade både blommor i vas och krukväxter, mest myrten, pelagonier, begonier och ameralika. Sticklingar gav man varandra,

inte tror jag man tyckte det var tursamt att stjäla.

Några andra pryddade⁷ kan jag inte minnas mer än julgranen med papper, karameller och ljus. Ett år var här så mycket snö, att far inte kunde få tag i en gran. Men då tog han en enbuske och när vi klätt den var den vackrare en någon gran.