

ACC. N:R M. 14726:1-3.

Landskap: Småland Upptecknare: Karl Andersson, Kalvsrik
Härad: Kinnared Berättare: Amundus Elmkrist, "
Socken: Kalvsrik Berättarens yrke: vagnmakare ö. smickare
Uppteckningsår: 1959 Född år 1878 i V. Persås

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

№ öbel anskaffning. s. 1-3.

N. No. 168

ACC. N:R M. 14726:1.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

NM 168

Delta svar berättar omvogenheten på landsbyggen, år 1890 gifte ett par som hette Knut Nilsson och hans maka Maria sig och för dem som nästan alla vid den tiden var det ont om pengar. Han gjorde då som många andra, vintern före stod han och gjorde sina möbler själv, ett skifvanger köksskåp skrivbord sängbord och stolar, vilken är fins på gården Ohlgård och användes nu av tredje generationen, de gamla möblerna som fins i stor utsträckning på gårdar har gått från generation efter generation, men kompletteras av en del nya från bymunkare och auktioner. De möbler som fins på min gård, har gått i arv i flera släkter, men delvis inköpta. Så möblerna skulle mätas eller poleras

antillades fackmän som gick från gård till gård, och även möbelsnickare, en man som gick på ställen i från 1850. till 1915 var en som hette Lindgren, han kallade (krokig Lindgren) han hade en del idéer om någons kom och pratade rätt han sig och rörde aldrig ett verktyg om de hade varit där en hel dag om han kom till ett ställe och de bestödde en soffa stod han i dörren och såg in i rummet om de ville ha ett möbel lika som de hade, tog han ej mätt, utan såg på avstånd, och sade, så hög, så lång, så bred, så djup och gick, men gjorde den på centimeter lika.

En mätarmäskare i Rabusvik vid samma tid eller litet före, hette Örter han gick även i byggen och gjorde

möbler, Då de färgade eller polerade på
den tiden, fanns ej som nu polstryk att
köpa, utan de köpte en sak som kallades
Shevatten och hällde på möblerna och
färdde på, då den lila askan som blev
hälldes på litet sen sprit och groddes in
men en gammal ullstrumpa, då blev
det en färg och blank yta.

Men sen fanns det gamla målare som gick
omkring och målade möbler både nya
och gamla, en man som hette Klas Nilson
kallades Klas målare.

Vid 1920 talet började de gamla möblerna
gå i pris som antiques, i synnerhet
Klappbyrås och ekkistor och stolar