

ACC. N:R M. 14761:1-3.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *M. ajken Persson*  
Härad: *Rönneburg* Berättare: *sid. 4-2: änkefru Anna Weberg, f. l. Jbb*  
Socken: *F. t. Jbb* Berättarens yrke: *sid. 3: f. l. skeppare Fredrik Christensson, f. l. Jbb, född år 1864 i f. t. Jbb*  
Uppteckningsår: *1959* Född år *i*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*När den nya tiden kom till bygden. s. 1-3. Lll F 73.*

När den nya tiden kom till bygden

Förr fick de så dåligt betalt. Min man, Gustav Weberg, seglade vid Arkholt och fiskade spättor. Så kom han hem och sa: Nu har vi lagt upp krass, för nu ska vi bygga fyr på Haken. Då sa jag: Bli det bättre då? - O ja, vi får 2,5 öre i timmen! Det var 1889-90.

Den allra första affären var nog Olof Hallbergs. Det var en fru som hade hela affären i en kista: kaffe och socker, säpa och soda. Man brände ärtor till kaffe (för man fick ju bränna bönorma själv): två koppar ärtor och en kopp böror. Kaksocker gick man in och köpte 1/4 skälpund. Sen blev det toppsocker, men kaksockret var billigare. - Den äldsta affären här är nu, är Ulla Svenssons.

Där som jag var och Ljömåde hade de en öppen spis med en trefötting att ställa på. Det var öppet upp till skorstenen. Där hängde de sitt fläsk till rökning. - Folk hade inga gardiner. Sen började de med en liten kappa uppe vid. Och då sa folk:

"O, här I sett, de har fått gardiner." Och sen var det ju fler som skatfåde - Det var kalkade väggar, men när de började med tapeter kommer jag inte ihåg. Där var säng, soffa, bord, ett par stolar och en utläggare till kakelugn. Bordet stod framme vid förstret. Bönderna hade väggfasta bänkar.

Bönderna, de rika, hade tidning. Sen de andra, de fick lägga ihop men där blev inte mycket igen av tidningen till den siste. Och så gick de till den som hade tidning sträe, så fick de ju reda på lite nyheter.

När det var husförhör, skulle de unga läsa utantill och de andra läsa högt. De gamla skulle alltid komma på förmiddan, så fick de middag, de andra på eftermiddan, så fick de kaffe.

Posten kom en gång i veckan. Så bar de den till byn i en väska på nacken.

Den störste där fanns var patron Aln, alla andra var lika.

När den nya tiden kom till bygden

Var den första affären var kan jag då visst inte säga. De har försökt lite här och där, Ola Pers t. m.

Posten hade länsmannen. Den kom från Landskrona, det var som det bar sig. Innan ångbåtarna hade de ju bara en liten segelbåt. Där var någon som hade posten om hand men där var ingen som bar den omkring.

De som emigrerade trodde väl det skulle vara bättre "De ville ut till det stora landet i väster, Där ingen kong är och inga - - - - - präster..."

Det var andra tider förr. Ägg och mjölk var billigt: mjölken kostade 8 öre - eller var det skilling - kannan, och smöret kostade 50 öre skålpundet.