

ACC. N:R M. 14781:1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: Hans Holmberg, Alstad  
Härad: Skjotts Berättare: olika personer; se uppt. bl. a. d. s. baksida!  
Söcken: Fr. Alstad Berättarens yrke: \_\_\_\_\_  
Uppteckningsår: 1958 Född år 1873 i V. Alstad

Engelskt el. skotskt inflytande på det svenska jordbrukets utveckling. s. 1-3.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

LuF 45

Stengården den 31/10 1958

Det var vad jag hade att svara  
på listan om Engelsks litteratur  
och om engelskt jordbruk i Skåne,  
när man inte kan engelska  
språket så vet man ju inte  
om det fins något riktigt.

Jag sänds tillbaka frågelistan  
om smidarna, den antar jag  
mig ej nöjaktigt kunna  
besvara, den skulle sändas  
till en gammal smid, men de  
är snart inte med längre  
här i bygden  
Flögeltningsskolan Hem Holmby

M. 14781.

Engelskt eller Skotskt inflytande på Gornskt  
jordbruk!

Någon litteratur på engelska om lantbrukshållning  
är mig ej bekant. Det enda man vet är att  
Mackelsten Cronholm han var ju skotte  
och engelsman, han lärde sina bönder att  
sköta jorden på ett nytt sätt så de kunde få  
större skördar. Han vidde även sina gårdar  
till arrendebönderna på försämliga villkor.  
Några engelska brukningsmetoder han man  
ej här och antalar några engelska växtor som  
blev införda. Känner man ej till. men  
härstas kom från england först Clydesidans  
som var allmän på de större gårdarna i slutet  
av 1400 talet, senare kom ardenesaren och så  
engelsk fullblod rasen som nu är frävar  
på häpplösningsbanorna, någon inport  
av nätkreatur känner jag ej till.

10  
P. J. J. J.

## Dikering

Innan det fanns tegelbrän dikrades de med smärtan, det gick så till de grävde en grop på det vattenrika stället och lade smärtan i bottnen på gropen och evansä stenen gräsrotter och jord, så rippade vattnet mellan stenarna till arbjogsgropen dessa rännor kallades puddersännor

## Jordbränning

På den tiden då de odlade jorden brukade de bränna gräsvästen, de högg upp sväsen som den färs kallades med en svärhaeka och lade sväsen i små högar när den så blev riktigt torr sattes eld på hövarna

J. Högberg bodde en man på 1800-talet som de kallade svärbrännaren, det var hans arbete om somrarna att bränna svär, det sista här i Lilla Hittad som blev odlat var keruttin.

## Odlingar

Odlingen pågick på 1800 talet här i Håstad  
men nu är ju all jord odlad som är värd  
att bruka som ikenjard det var krutt och  
högmarken som först var allmänning som  
sist blev odlad. Några engelska jordbrukare  
känner man ej till de kom väl mest från  
Amerika. Några engelsmän inflyttade i  
Skåne utom den först nämnda känner man  
ej till men desto flera danskar och tyskar  
men nu är även dessa resta till sin egen  
hemort. Något om farmar här i vårt land  
känner man ej till det är väl bara i Amerika  
som gårdarna kallas farm. Här är en  
gård invid Malnå som heter Elisefarm  
men varför detta namn vet man ej.