

ACC. N:R M. 14817:1-11.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *Karl Andersson, Kalsvik*  
Härad: *Kinnared* Berättare: " " "  
Socken: *Kalsvik* Berättarens yrke: *lantbrukare*  
Uppteckningsår: *1959* Född år *1899* i *Kalsvik*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

m. fl. —

*Gudstjänst och nattvardsgång. s. 1-11.*

*LuF 107*

Gudstjänsten är ej så stor skildnad  
fär än nu, men skiljer sig i en hel del.  
Gudstjänsten började alltid kl 10, då  
ringdes först kl 8 med den stora klockan.  
Då prästen kom ringdes det med mellom-  
klockan och kallades prästaringsring.  
Då var folket kommet, och ho sam-  
mansättning, alla män lyfte på hatten  
och damerna neq då klockorna slog  
till, det väckte nyfascende och hedvisk  
om någon ej gjorde det. I de församlingar  
som hade fått en väckelseprövt kom  
folk lönge vägar flera mil, ända till  
6-7 mil det fanns de som gick till fots  
3-4 mil för att höra, som de sade rena  
Guds ord. Klädrel till kyrkan var  
det bästa de hade, en sådan dag som  
Söndag och söndag var folket.

altid svartklädda som till begravning  
och likaså vid nattvardsgång, männen  
i sin brudgumskostym och hög satt  
även kvinnorna bar svart dräkt då  
barn som var med i kyrkan då skulle  
altid ha svart rosett.

Kyrkvägen på den tiden från olika  
byar gick alltid den rakaste vägen  
eller stigar till kyrkan, de blev  
hårt slitna och synes än i skogarna  
och kallas än i dag kyrkstigar från  
den eller den byn, det blev alltid  
sällskap, man såg i min barndom  
då de gick till julattar då de kom  
ut ur skogarna med sina blott  
en vacker syn som ingen glömmes.  
Då folket kom till kyrkan samlades  
de och språkade, och de som gick långt.

eller åkt samledes de vid kyrkstallet  
 för att äta matsäck de hade i bland  
 åkt 2-3 mil på dåliga vägar och ofta  
 sig man gubbarna tog sig en kyrksuja  
 Långre tillbaks talade Hemälsken Karlsson  
 Länsmanngård om att de som kände kring  
 och sålde misill ända från Rönneby  
 brukade stå vid kyrkan då gudstjänsten var  
 slut och sälja till till de kyrkobesökare  
 som ville ha även ränsor att krypa  
 lias med och lias och ränsor såldes på  
 somrasen, kyrksujen var så vanlig  
 innan de gick in, jag har en gång för 35 år  
 sedan blivit bynden på en kyrksuja vid  
 Skurups kyrka.  
 Det var alltid bestämnda stolar till varoch en  
 några gårdar med torpare hade en stol i köp  
 varje år den första advent var det stolbyte

Då skulle de hoppa över två och den tredje  
 blev deras stol, på så sätt kom de fram  
 och sedan fick de börja vid dörren, en sed  
 var att alla gick till sin bestämda plats  
 I bästa Torsås brukade bönderna säga jorke  
 med sin i kyrkan, för att visa sin värdig-  
 het att de hade bost och köst,  
 Prästerna predikade alltid länge, så för att  
 hålla sig vakna hade kvinnorna en kvist  
 i handen Psalmbok värdur och kvendel, det såg  
 vackert och andaktfullt ut, Männen hade alltid  
 snus, Lyrpräst sade en gång under predikan  
 i Orskult, snusa för dig själv gubbe och för  
 inte hela kyrkan. Prästen kunde i bland  
 göra uttyckningar mot viss person så han  
 kände sig utpekad,  
 Prästen har alltid följt fram till 1909

5)  
har alltid vår gamle kyrkoherde närdub  
hängande i handen, i den högra, hade en  
präst gort fel har han den i den vänstra,

ett som var rickligt var att vara i  
kyrkan i tid, vid syndabekännelsen  
och ej gå ut-färs än välsingnelsen var  
läst, Före orgeln var i kyrkan alltid  
en två eller tre bra sångare som var med  
organisten eller klockaren, som har bette och  
syälpte till att laga nypp Prologen,

Klockaren fick för två nyppbära ett-offer  
vid altaret juldagen som extra två

Förböner för sjuka som låg på som de bodde  
bodde, var det ofta förböner i kyrkan, och det  
färekommer är men sällan, Då förbönen lästes  
höjde alla sig med som till bön.

Vid lysning skulle alla visa ett glatt rimme.  
offer om det var något högtidligt eller

6)  
Viktigt var det vid altaret, näst viktigt  
var hängan, mindre viktigt var i bänkar  
vid lären, Det hände förr att då de gamla  
prästerna läste för en bättre person att de  
gärde sitt äldre bästa för att de skulle bli  
i högkomma efteråt.

Konventen i församlingen fick uppbära  
ett offer vid busförhören, och då skulle bändes  
ge en krona och koppar 50 öre,

Omkring år 1906 till 1915 brukade prästen  
sär skälla ett efterförhär för de som ville  
stanna, det kunde röcka två timmar om  
predikon och dagens text,

Budaktstunder brukades eller bibelförkla-  
ring brukades hålles, på byar som  
läg långt från kyrkan i skolhus eller  
hos någon bonde, Då blev alltid prästen  
hembynden till den i byn som var med

i kyrkosädet, då kunde även folk från andra byar och socknar komma, och alltid var där någon sjuk som skulle ha sakramenten.

Nattvardsgudstjänsten färs var en gång varje månad, och prästades från predikstolen två veckor i förväg, att anteckning skulle ske vilket antecknades av klockaren. Varje person var kyrkolagen att de skulle besöka Herrens bord minst en gång om året, och var det någon som ej gjorde det, och han skulle ha atest eller alderbevis, antecknades att han ej besök. H. G. på så eller så länge, till skrift som det kallades gick alltid i familjegrupp. Vinet förvaras i sakristian i kraftigt skåp, som klockaren har nyckeln till, och har rätt att utdela en tredjedel liter vin till den som är alvorligt sjuk.



gratis på socknens bekostnad.  
Prästen hade rätt att utsluta någon som  
levt ett dåligt liv från nattvarden till han  
sig bättre och omvänder sig från sin synd.  
Omerblivit vin i kalkon som har blivit  
över som prästen läst välsingarelsonen  
skulle hållas ut i vigd jord på kyrkogården  
lika som oblaten skulle läggas i vigd jord  
för det var lekamen.

Nattvardsgåendet var obligatoriskt och räknades  
som en kristen sed, den som ej gick räknades  
för en grov syndare, nattvardsgåendet var  
utan avgift, alla som gick till skrift skulle  
vara med om skriftbealet.

De ungdomarna som gick till skrift fick  
ej på torsdagsekvällen delta i några nöjen  
och ej på söndagen utan hålla sig i stillhet.  
Det var en stäng sed att på detta sätt.

bereda sig till nattvardens begärande, Ingen fick beräka nattvarden med ljusa kläder, roselt skulle vara vit, eller svart, de gifta männen var kladda i högskall.

Förr ringdes det vid nattvardsgång i en liten nattvardsklocka som hängde på väggar i den gamla kyrkan som var från 1100 talet och med på 1850 talet, Den lilla klockan är redan för nyprakt efter renovering i den nya kyrkan, men användes fortfarande som ett minne från forna dagar.

Alla ytterkläder avlägs vi nattvardsgång varje omgång kallas Hänkla (HÄNKLE) alla gästerna lugnar sig då de är framme och då de stigit upp innan de går, och varje gäst då han kommit i sin stol böjer huvudet till en kort bön.

Det såldes om förr att den som ville bli

en god skytt och få en bra och träffrikt bäska  
skulle då han fått oblaten ej välge den  
utskott smuggla ut den i fickan och ta  
den hem och ladda ett skott och hålla  
bässan över axeln och låta skottet gå, han  
fick ej värda sig om och se efter det, Det  
berättas att en pojke vid sin första vakt-  
vardsgång gjorde så och värde sig om då  
skottet gick, då fick han se en blod-  
skåle från bässan och såg prästaren som  
hängde på karret. Pojken skrek till jern  
krusti blod och föll död och vit till marken.

Då en präst kallades till en sjuk kallades  
det sockerbud, och han bade då alltid med  
sig sakramenten i en särskild lederväska  
sakramentväska eller sockenväska, för  
kalken och oblatskålen och vinflaska.

Kalken och oblatskålen är oftast skänkta

11)

ACC. N:R M. 14817:11.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

av personer, kyrkovårdar som avgott eller  
andra som vill visa sin lofsambet-  
till kyrkan, även personer som varit i  
svår sjukdom och helfrisknat,

Jag har här leeknat vad jag sett och hört  
berättas

11