

ACC. N:R M. 14893:1-6.

Landskap: Skåne Upptecknare: Bernt Jonsson, Glimåkra
Härad: Ö Gönge Berättare: " " "
Socken: Glimåkra Berättarens yrke: snickare
Uppteckningsår: 1959 Född år 1894 i Glimåkra

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Möbel anskaffning. s. 1-6.

N. No. 168.

Möbelfabrikering i Glomsåkra socken.
 Tidens anbring 1880-1906 tillverkades möblerna
 till allra största delen i byggen, då de flesta
 gott om skog och vatten för råg varken från
 här äro gott om smickor, många tillverk-
 ade möbler endast för eget bruk, men
 många vara de äro tillverkade möbler
 dels för beställning och dels som mark-
 nadsvara, både målade och osmålade
 redan för 1890 talet från på folkman
 i vilning Per Thorsen, och omkring 1900 utläsa
 vlen: men det från för äro målade ut i byggen
 Möblerna sålufördes på marknaden i
 Övertorneå, Härjedalen och Luleå län
 och på platser. Dessa smickor arkiterade inte
 endast anamma, utan kunde ha ett par
 var till hundra, och ibland hundra
 hundra till som kan yörn och utläsa
 Draksågen, och Per Nilsson i Gärbyarna.

den närjorden arbetade på verkstaden
året om, Ola Björk i Björksvärd, brukade
hava 2 a 3 arbetare på verkstaden. Året om
så stada många arbets i byggen och
tillverkade vävlar dels på beställning
och dels åt sig själva. Så kan jag nämna
att min farfar Ola Olofsson Ranyvärd
tillverkade själva sina vävlar, en första
tillverkad 1871 och ett skape tillverkat 1870
fins i min äga, köpt efter min farfar, död 1911.
Min farfar Olof Olofsson gick i mickare
lära som nuntur i Östervärd omkring 1876-77,
och han tillverkade de första av sina
vävlar för eget bruk, för såväl av dem
med livvalga i stället för att måla dem.
Då de mindre blev tillade, det vill säga
farfars, barstugevitlar och drängar eller
piggar skulle såta ha var det inte råd

till att köpa nya målare, utom då var
 det att köpa på aktien, en långsiktig och
 pinsnappa för både ett halv år och ett halv
 1.75 så att den stolar, kanske alltså
 gick på en annan mått så var beaktningen
 blev till deras beaktning. Till denna beakt-
 ninggrupper räddas sållo några nya målare,
 Men då det gällde de bättre och låt oss säga
 också. Klara, sållo under en en kunde den
 köpa en ny och välod målet var det på
 ha. Men de bättre situationer är ställd
 sina målare en pinsnappa som även
 för i här i byggen den främsta var
 väl Ram och i Dilling och Pär Gunnar
 Glimåkra som tillverkade målare i tänd
 och försäkrade och varnade och lå kunde
 beställarna gå till på lämnade till
 målarna. Måstarna utförda av dessa

hända ju, hos Gunn Grönman i Tranvika
 (nu Ålaröd) (dessa har gått i arv från far till
 son.) En skulptör är en Ransnäsare som
 målar, och en huggare är Tor Grönman (Frägnäs).
 1906 startade stils Skulptör och Gunn
 Grönman en fabrik i Glimåkra för tillverkning
 av målade och amalade pappermålare,
 med egen målarskolestad. Dessa målare
 sändes i hundrade ut till målerihandlaren
 i både Skåne och Blekinge men de
 stannade kvar i Glimåkra i gång runt
 1900-talet så var det ännu många
 utgångna målare i byggen.
 Men är köptas många målare
 på aktier men bortåt 1940-50-talet
 när det inlet sändes på begagnade
 målare utan så de var så gamla att
 de kunde anses som antika.

1910 köpte Olla och hennes syster i Håggeryda
Tillverkade pinnar och målade en länträd
och 1912 flyttade hon och syster till Glimåkra
och Tillverkade målarna separat.
1919 startade Olla målade med måtade
och målade målare till på 1940-talet
lades det an för Tillverkning av
panerade målare. 1931 startade Tilly
Kilman en fabrik för målade och målade
målare och på 1940-talet startade Håggeryda
målarefabrik. För gott som samtliga
målare sändes i väg till målarehandel
Olla målade Tillverkade målare för
älderdanserna på 1930-talet och har
sedan på 40 och 50-talet levererat till
både sjukhus och äldredansklubben
på 1930-talet startades en målarefabrik
i Glimåkra, Men Tager den ^{de} flerta

mählarna från fabriker på andra
 orter. De minsta bemätares hemmen
 från rällan vägra mätas nämligen från
 1900-talets början utan vara avlästa och
 skredders libran galven. Som ordan-
 nämt så finns hos Gunnar Gunnarsson i Tranås
 och Sköpa och Luffa galven (samt stolar som
 tillverkade av Torpa gård i Östare
 till hans föräldrares bälldyr på 1800-tal.)
 Samt i Skövde i Östergötland har det på sin
 nämligen utmätat utläst av spegel
 bord, stolar och sittstolar samt i annat finem
 skottbord, stolar, linneskäp och luffa av de
 hemat tillverkat i Östra Muddersåns fabriks
 i Glimåkra 1917-18 gått i väskan ut ur gården
 1918. Även så ett galven. Och nu under
 senare år har mätarkonsterna några
 byta sig till gamla mähler i utbyta mot
 nya här i olika Trakter.