

ACC. N:R M. 15260: 1-4.

Landskap: Skåne Upptecknare: Jugeman Svensson, Lund  
Härad: Järvestad Berättare: Magnus Skidsberg, Linnis  
Socken: Linnis Berättarens yrke: f.d. smedmästare  
Uppteckningsår: 1960 Född år 1882 i Linnis

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Smeden. s. 1-4.*

*Lu F 111*

Min far var med här i  
Simmis och även min farfar. Det var  
då för naturligt, att även jag skulle bli  
med och jag började som kätling,  
när jag var 14 år gammal. Jag fick  
dra båten, släpa och göra en del  
småarbeten. Berättelserna var ofta mycket  
hårda mot oss kätlingar.

Vi reparerade och tillvredde  
jordbruksredskap, skodde hästar och berlog  
vagnar. Far var hand för att vara en  
dubblig harskåjare, så vi hade många  
hästar att sko.

1905 var jag på härbeslags-  
skolan i Århus. Jag blev inriktad  
som fridlov utan fick njuta befall  
huseren. I Århus anordnade vi bl. a  
den till kavalleriregementen. Efter

husen, som varade i 3 månader, åter-  
vände jag till Sverre Några månader  
arbetade jag i Skarsholmen, där vi  
gjorde järnvagnsvagnar. I övrigt har jag  
arbetat här i Sverre hela tiden.

I ungdomen hade vi  
fotogenlampe och enligt far hade de  
huden hanlampen 1966 dog vi in  
kraft och skinn i ungdomen. Far hade  
vi haft bunnar och skor, som  
märke där för hand. I och med att  
vi fick haft köpta fläkt, bunnar  
och smärghus.

1908 övertog jag ungdomen  
efter far och köpte då bunnar  
och ungdom.

Under min tid som  
med har vi upprättat redskap,

beröjil vagnar och skott hästar. Far  
berättade, att han bland hundra för  
betalt in natura för arbeten, som han  
utfört. När jag började var det årshuditer,  
och då fick man förs omhändertaga till  
hunderna och de nya betalning.  
Bönderna var nöjda med att betala sina  
särningar. "Värde till jag har fått  
gissarna färdiga" hundra de nästa bland  
far berättade om ordna julajter för  
hunderna och bjuda på smul och  
brännvin. Han passade namn till  
på att de betalt. Men det kom en del,  
som höll till godo med smulor men  
inte hade några pengar med sig, så  
det blev smulor till på julajterna.  
Under förs till far  
det gott om vandrande präster

Jag minns en som hade lös. När jag  
näpade detta för honom, svarade han,  
att han fått den, när han bytte  
byen med en hustru. Ditt  
språk säger mycket och bydde mig  
oftast inte om att arbeta. Vad de  
ville ha var pengar till bränvin.

Jag har varit hachelskuren  
huvud och även men inte här. Lämna  
han från mina skän och södra  
Sundland. Man höjde den på  
marknaderna i Kiruna.

1947 övertog min  
som Orhan medjan, och som arbetar  
jag bara så mycket, jag orkar.

En handbok från 1870 finns bevarad.