

ACC. N:R M. 15282: 1-5.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Jugeman Svensson, Lund*
Härad: Berättare: *Erik Eriksson, Hälsingborg*
Socken: *Hälsingborg* Berättarens yrke: *smedmästare*
Uppteckningsår: *1960* Född år *1888 i Hälsingborg*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND
—

Smeden. s. 1-5.

Lu F 111

Skriv endast på denna sida.

1909 började jag som
lärning hos en smed här i Skåningsberg,
och där fick man börja smed alla de
båtarna och stäppa. Hos den smeden
gick vi bl. a. i hollboxar och byggnads-smed
jag fick ja 4 år som lärling. Senare
tog det bara arbetet, och så fick vi
lärningar för hundgård. 1909 var jag
smed i Skåningsberg. Man var ju
konungen att vara smed, antingen man
ville eller inte. När jag hade blivit
gäst, frågade jag mästern, om han ville
ge mig 30 öre / tim, men det fick
han inte med jag och då slutade jag
där och började på Pöckerfabriken
reparationsverksamhet i Skåningsberg. Där
fick jag 40 öre / tim och det var bra
betalt. Vi reparerade maskinerna under

kompanjen. Fabriken gick hela dygnet, så vi
gick arbete i skift. När jag gjort min
värnplik tog jag anställning på Kullens
mekaniska verkstad i Högarna där vi
gjorde motorer av olika slag. Där stannade
jag i 8 månader och flyttade sedan till
båda till Skövdeborg. Nu fick jag börja
använda acetylen och det var modern
och mycket bra för den tiden. Vi gjorde
cisterner. Det första arbete jag fick göra
var en kolbox. Under världskriget gjorde
vi nästan utelunda karbidlar för
jag experimenterade med värme radiatorer
och lyckades så bra att vi kunde sätta
igång med tillverkning.

1919 började en kompanjen
och jag med egen underverkanshet.
Dessa kompanjen har varit enklighet

inte så många är. Jag blev sedan verksam-
heten emellan. Till en början bestod vi
vapnar och skodde härbar. Det fanns många
älskare i släden. Det var också modernt
att ha brunnar på vapnarna. Jag
hade skaffat acetylen och och övergick så
människan till att göra cirkuler
1919 drog elektrisk kraft och skän in
i smedjan och detta hade till följd
att vi bytte en del nya maskiner.
Nu skaffades också elektrisk verk. "Nu
kan man ju blunda när man
verkar. För var det betydligt svårare
1920 började vi arbeta med rostfritt
material och gjorde diskbanor och
cirkuler. Till en början fanns det
6-7 man anställda men på senare
år har det bara varit 2. När de slutar

na skulder jag och så. Om jag skulle förbättra,
hade jag varit beredd att bygga en
mudjär och det är jag för gammal till
För tillfället håller vi på att göra
hinder av huggen, som berättas av ett
gods utanför Hålsjöberg.

För en del år
sedan bildade vi en undermåttare-
förening här i staden. Det var värd
att få med alla medlemmar till en
början, men de insåg snart, att
föreningen gav sig deras sak och gick
ned. Vi införde enkliga priser,
och var det någon, som inte höll den,
måste han betala böter. Jag hade nu
tråkigt, att vi fick upp en del åker,
som inte betalade sina skulder på
svarta listan. De fick dock inte sina

här har skodda hos major nord, för
det betalad mina skulder. Det var ett
effektivt sätt. Jag har varit utbildad
i 20 år i försvarshögskolan här i staden

5.