

ACC. N:R M. 15283: 1-10.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Jugeman Lomson, Lund*  
Härad: ..... Berättare: *Aug. Andersson, Hässleholm*  
Socken: *Hässleholm oh* Berättarens yrke: *smedmästare*  
*div. socknar i häraden*  
Uppteckningsår: *1960* Född år *1888* i *Vinslöv*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Smeden. s. 1-10.*

*LMF 111*

Vinslöv. Min far jag är född 1888 i  
 var smältnings och kom från Kallavår  
 sochen. Under vintern på 80-talet  
 följde han med några sky- och  
 pappermakare söderut för att försöka  
 få något arbete. Han blev då med  
 i Lennaryd i Vinslöv. Min mor var  
 från Vinslöv - häcken. 1902, samma år  
 som den stora julsömnen, fick jag  
 börja i fars smedja när jag kom till  
 skolan. Till en början fick jag hjälpa  
 till med att dra bälgen och ställa.  
 Någon lön var det inte tal om när  
 jag bodde hemma. Andra året fick  
 jag då vid bänken och fila och  
 gårdja. Det var mycket småarbete som  
 källingen fick utföra. Jag fick smida

brodd till härskan. Men det drog sig  
länge förrän far började baka brodd,  
och då var det jubel! Vi använde  
ofta gamla härskan. Det var att raka  
ut skarna, rocha ihop dem till  
stänger och smida ut raker som  
behövdes. Det gällde ju att ha vara  
på allting på den tiden.

Arbetsdagen började  
vid halv sju på morgonen och  
slutade 8.

Far hade alltid en  
gesäll och ett par lärlingar anställda.  
Gesällen behandlade ofta lärlingarnas  
hårt. Jag minns hur en gesäll höll  
en lärling i benen ut genom ett  
fönster. Det var skaffet för att han  
inte gubrat gesällens skor. Vid ånsjan

i smedjan fanns en ho med vatten  
och är ju svart i och den gjorde  
gesällen längre kanna i ansiktet med,  
Omär de skulle skaffas.

Alla som var anställda  
i smedjan hade maken fri. Ja,  
han var ihå, att man var tvungen  
att äta fort om man skulle bli  
mätt. Så fort märker var klar skulle  
även de andra vara klara och i  
vänt var det för lärningarna som  
fick mat nit. Alla de anställda  
bodde i en gesällhamn man.

Det var lantbruksmid,  
vagn beslagning och herbeslag vi  
sysslade med i fars smedja. Far  
hadde en gäng en gesäll som varit  
i Kjöperhamnen och han kunde föra

ärskilt fina vagnar  
 17 år gammal var jag  
 när jag gav mig väj hemifrån  
 och bog dubbel hos en märsk  
 förby. Han hade gått i lära hos far  
 dunn med hade nägot så ovanligt  
 som en svart, som vi talar  
 fick dra med ett svänghjul. Han  
 var en duktig med. Vi ägnade  
 oss åt lantbruksskilda, vagnbeslag-  
 ning och herbeslag. I förby fanns på  
 den tiden en härföräljningsbyrå  
 därifrån såldes många fina hästar.  
 Vi hade hand om herbeslagning  
 där. På denna försäljningsbyrå  
 häraden hästar att jag i span  
 för att redan kunna säljas bl. a  
 till heret. På den tiden behövdes

del en hel del hästar. När bilarna  
 kom märk försäljningen upphörde  
 så kom jag därifrån  
 till en husegårdsrund i Trolle-Ljungby.  
 Märsk var sin egen och arbetade  
 även åt borden i bakken. Men  
 han märsk först och främst göra  
 smidet åt godsset. Det fanns många  
 hästar att så bara på godsset. Där  
 hade fyra hingstar, som hörde i  
 fyra par, ett par fixar för hästarna,  
 två posthästar och en ridhäst. För-  
 saltaren hade ett par hästar och i  
 Nahlis var fanns det även arbets-  
 hästar på godsset.

jag minns att vi gjorde  
 en åkvarn med ett helt järn underdel  
 åt en stäbende en jäng. När vapnen

var färdig, skulle den provköras. Två  
stora hästar spändes för och så bar  
det iväg i full fart. Bunden satt  
och var rädd att inte vagnen  
skulle hålla. När b. vagnen hade  
provats och befunden vara till full  
beträknelse skulle bunden ljuda för  
vagnfjelle. Det var ett riktigt fjelle  
med riktig hälsning.

I den stallet var det  
varsligt att en ny vagn skulle prov-  
köras. Bunden såg på om att ha  
finast vagn. På den tiden älskar  
man vagn till fjelle, till stället  
och till hyttan.

Jag stannade i Trolle-  
Ljunger bara ett halvt år efter en  
jag skulle för min vän fjelle i

Lands herrea.

efter vänn plikten var jag  
ett tag, her en smed i Hammar  
utanför Kirshamnstad.

sedan kom jag till  
Persberg där jag stannade i ett par  
år. Där var försäljare, så jag  
gjorde ha hand om smidjan. Han  
sålde bl. a. ånder och har var av egen  
hitt verktyg samt cyklar.

Från Persberg flyttade  
jag till en mekanisk verkstad  
i Hånslehöden. Det var en stor verk-  
stad med säkerligen ett par hundra  
anställda, var av 12 var smeder. Där  
gjorde man långa röta stora saker  
i järn. Det var bl. a. pump- och  
hissdrifter till kolgruvar. Vidan gjorde



vi äng gannar, järnvägsvagnar och  
kvam maskiner

Tills heller där när man  
jag nästan länge tid utan började  
jag hvar skapoholan i Åhrarp. Efter  
hvar ens del fick jag fina betyg.  
Vid samma tid byttes tjänsten  
som verkställ ut, och jag fick den  
jag fick då till i halsen en  
samma varje dag och undervis  
i levers inre delar. Dessutom fick  
jag hjälpa både lekarna och  
innehållens under. Det var ett  
mycket hektiskt arbete. Vi hade både  
civila och militära som elever. Jag  
hade mycket besvär med "hneklarna"  
de slop ofta och då märkte jag ut  
och hämta dem. Ibland var det

ena namna blodbadet. Jag hade  
 serjeants grad och hade till uppgift  
 att hälla vatten på "huckarna".  
 Efter några flyttade  
 jag till Kånslehöden och började på  
 en snickerverkstad. På den verkstaden  
 är jag fortfarande, nu som chef.  
 Vi utför mycket reparationer och  
 numera är det mest byggnadsverks  
 Vi har 12 man anställda  
 på Kånslehöden. Jag har varit lärare  
 i tekniska skola där  
 jag undervisat i verkning på deltid.

Vandra de grätter kom  
 del bland för och sökte arbete. De  
 stannade inte länge på varje  
 ställe. En del var riktigt duktiga

smeder och lärde sig lite överallt. Till  
sist blev det buffett av en del  
gerätter. De sökte arbete, men ville  
tydligtvis inte ha något utan var  
ut för att tjäna pengar. De blev  
alkoholiserade många av dem.