

ACC. N:R M. 15309: 1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: Fritz Friberg, Löderup
Härad: Ingelstad Berättare: " " "
Socken: Löderup Berättarens yrke: smedmästare
Uppteckningsår: 1959 Född år 1893 i Löderup

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

*Imeden. s. 1-3.
(avskrift, men anv. som original)
se bif. brev!*

Lu F III

Min smedja bygdes år 1882 av min far som då var nyinflyttad från Färs härad - jag tror "Lövestad".

Arbetet på hans tid bestod mest i att beslå vagnar och reparera jordbruksredskap, såsom klösar, harvar och plogar.

Min Farfar var också smed och även hans Far före honom. En av mina söner är också i yrket, en annan har övergått till rörsbranschen. Jag valde smedyrket efter min Far, men kom i lära hos en helt annan mästare på grund av att Far sålde smedjan 1908. Sedan köpte jag den igen år 1922 och driver ännu yrket fast i begränsad omfattning på grund av sjukdom.

Jag började min bana hos far vid 12 års ålder. Det var mest att dra bälgen och försöka sköta släggan så gott man det förmådde.

Jag hade en betalning av kr. 1.25 i månaden hos far men året därpå ville jag ha mer och fick då 1.50 i mån. sedan jag blev konfirmerad bar det till Lunnarp - till smedm. Håkan Malmström där jag fick den storartade betalningen av 2 kr. i veckan, alltså någon egentlig lärotid med kontrakt och dylikt har jag aldrig haft - om min Farfars fars arbete vet jag inte mycket av jag vet bara att han skötte ett litet jordbruk och hade smedjan vid sidan om . någon sortering på smidesjärn fans inte varken på Farfars- eller början på min Fars tid. Jag hörde Far berätta att den minsta dimension på järn var 2 x $\frac{1}{2}$ alltså 2 tum & halv tum det var till att skrota opp järn i mindre tenar och sedan smida ut dem i mindre dimensioner. Det hörde även till ordningen att själv göra järn

Avskrift

ACC. N:R M. 15309:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

- det bestod i att vira ihop en lagom stor plåt till en hylsa
och sen fylla den med alla möjliga småsaker, spik och småskruvar
och så några hetsar på där alltså kunde man få fint smisjärn,
det förfaringssättet har jag själv varit med på så jag vet hur
det gick till. Smedjorna var till antalet 5 under min uppväxttid
i denna församling och de försörjde sig gott här var mycket mera
arbete då än nu allting skulle repareras ingenting köptes nytt
för undantag av någon ny vagn. På den tiden var det årskredit
alltså smidesmästaren arbeta ett helt år ifrån nyår till nyår
innan han kunde räkna på någon betalning - men det var gille
varenda dag han gick med sina räkningar - och något ostadig på
benen återvände mäster sent på kvällen till hemmets lugna vrå.