

ACC. N:R M. 15370:1-2.

Landskap: Skåne Upptecknare: Nils Ekström, Malmö
Härad: Torna Berättare: " " "
Socken: Everlöf Berättarens yrke: f.d. polis konstapel
Uppteckningsår: 1961 Född år 1882 i Everlöf

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Ägg och äggbevar. s. 1-2.

LUF 24

13/6-61.

ÄGG och ÄGGLEKAR.

Efter att ha genomläst denna frågelista, är det med beklagande som jag konstaterat, att jag så gott som helt saknar kännedom om vad som här efterfrågas.

Lekar med ägg har jag mig ingenting bekant om, att det förekommit där på orten. Jag har i varje fall aldrig varit med om eller deltagit i någon sådan lek, ej heller har jag hört omtalas, att någon dylik lek skulle ha förekommit.

Till påskhögtiden, men aldrig vid andra tillfällen, brukade man bjuda på färgade ägg i olika kulörer men alltid enfärgade. Mönstrade med figurer eller med verser på, har jag inget minne av, att jag sett ha förekommit. Hur folk i allmänhet gick till väga vid färgningen av äggen, känner jag ej till. Det enda jag har mig bekant i den vägen, är min moders sätt att ibland ordna den saken. Det avverkade hon på så sätt, att hon gick ut i ladan och samlade upp lite hösmöle och lade i vattnet vari hon kokade äggen. Dessa fingo då efter att ha blivit färdigkokta en färgton av mörk gulåker.

Det var brukligt bland en del av bönderna, att uppvakta präst- och klockarefruarna och i vissa fall även skollärarens fru med en gåva av ett tjog ägg till påsk och möjligen i vissa fall även till

julhögtiden. Troligen var väl denna sädvänja ett gammalt bruk som hållit sig kvar från den tid då prästens löneförmåner utgick i form av tionden.

Ordet påskhare har jag ju hört nämnas, men i vilket sammanhang eller närmare betydelse, har jag inget minne av.

Äggtoddy drack man ju efter råd och lägenhet lite när som helst under årets lopp, men särskilt påsken skulle ju firas med konsumering av ägg såväl kokta som i form av äggtoddy. Att man sjöng för ägg, har jag inget minne av, att jag varit med om eller hört omtalas, att det skulle ha förekommit.

Någon särskild tro eller myt som var förknippad med påskäggen eller med förtäringen av dessa eller hur man skulle förfara med äggskalen, eller om det var någon särskild dag man inte borde äta ägg, är ju möjligt att det funnits i äldre tider, men jag har ej varit med om eller hört något omtalas därvidlag, vad jag kan minnas ej heller att man brukat lägga ner ägg bland säden i åkern.

Ja detta var vad jag har mig bekant i ärendet.

Malmö i juni 1961

