

ACC. N:R M. 15394 : 1-2.

Landskap: Småland Upptecknare: Karl Andersson, Kalosvik
(antbr; f. 1899 i Kalosvik)
Härad: Kinnaröd Berättare: från olika källor och berättare
Socken: Kalosvik Berättarens yrke: _____
Uppteckningsår: 1960 Född år _____ i _____

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Naturläkaren Anders Hansson i Hallaryd.

s. 1-2.

LUF 81

22/11-60

Anders Hansson var en naturläkare som med örter kunde bota det som läkare ej kunde, en del trodde att han studerat litet medicin, Han ägde en förmåga att se på sina patienters ansikten som felade dem, hans läkekonst var stor och uppskattad av alla. Han bodde på ett ställe som hette Fågellund men kallades Tuet, Anders i Tuet var det vanliga namnet, Hans arvode var hingsfem öre som han berättade att alla kunde betala, fick han en flaska brännvin såg han det gärna, men det var bäst att den var arvod, för annars fick de veta vem som druckit av den och vad de tänkt och talat om på vägen, Han hade en riasförmåga och bankelärare så visste han att det kom vägen som hade långt att gå och bråkande

ärendet gick hon dem till mötes och väntade
på knuden som hon visste skulle komma
Det var även från utlandet som kom kunder
som i från Danmark,

Hon hade en förmåga att se in i framtiden
så och om sin egen bestyrelse, hon visste att
hon skulle dö då det var ett stort väder
och hon dog vid julen 1902 och det var
en storm i Småland som de gamla talas
om än, den kallas än för julstormen

Det bläste med skogar som ingen sett
maken till, jag var bara 3 år men minns då
kväd låg på marken.

Hon var född, kaligen 1814.

Då hon gick bort var det en dotter som
försökte att överta löskanalen men ej med
den konst som fadern haft.