

ACC. N:R M. 15407: 1-7.

Landskap: Blekinge..... Upptecknare: Knut Andersson, Torhamn  
Härad: Östra..... Berättare: olika personer; se uppl. bladen  
Socken: Torhamn..... Berättarens yrke: bakstän!  
Uppteckningsår: 1961..... Född år ..... i .....

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND  
—

*Kvinnor och kvinnligt. s. 1-7.*

*LUF 99*

*78/6-61.*

Skriv endast på denna sida.

Kvarnar och kvarndrift.Kvarnarnas utseende och konstruktion.

Det har funnits en väderkvarn på  
Ungskär. Denna väderkvarn var be-  
lägen ungefär mitt i centrum å ön.  
Benämningen å kvarnen var endast  
väderkvarn, benämningen stolpkvarn  
användes icke av öborna, men det  
var nog den rätta beteckningen  
ty kvarnen stod på en stolpställning  
detta för att man skulle kunna  
vrida kvarnen åt önskat håll,  
och på så sätt draga nytta  
av vinden från vilket håll den  
än kom. När denna väderkvarn byggdes  
minns inte de som nu lever, men det  
antages att den byggdes av folk, minst

Luf 99

3 generationer tillbaka i tiden.  
Kvarnen revs någon gång omkring år  
1936. Numera finns det, här ute i  
Torhans skärgård, icke någon väder-  
kvarn. Ruiner av kvarnan finns  
icke heller här, ty på tomten som  
blev fri när kvarnen revs uppförde  
man ett böningshus.

Ovan nämnda kvarn är den enda  
kvarn som, oss vederligen, har funnits  
på Uggskär. Vattenkvarnar har icke  
funnits i skärgården, efter vad man  
känner till. Man vet icke heller om  
att här skulle funnits dammar  
för uppsamling av regnvatten.

\* Bifogar ett teckningsurklipp, kvarnen  
på skissen är exakt lik den gamla  
Uggskärs-kvarnen, med undantag

\* Var finns  
detta?  
Jm. J.

för vingarna vilka voro bredare och hade segel på båda sidor, som ifyllts på skissen. "Stubbanmölle" kallades inte lmgskärs-kvarnen, men det var en sådan, baket var sådant som på skissen. Kvarnen på lmgskär byggdes, enligt vad vi nu fått veta, någon gång på 1600-talet. Jag känner inte till något om vilka träslag som användes, ej heller om att järnvingar skulle ha använts. Man vred kvarnen efter vindriktningen. Vi vet icke mera om kvarnsegeln än som förut nämnts. Kvarnar, som dragits av hästar känner vi icke till.

Kvarnbyggare. Vet icke om vem som byggd kvarnen.

Ägare och organisation. De första ägar-  
na till kvarnen på Uggskär, som  
vi minns var Båbyggaren Erik  
Månsson, Uggskär, och Handlaren  
Magnus Nilsson, Uggskär <sup>(Och deras förfäder  
före dem.)</sup>  
I min barndom så skötte <sup>(olig)</sup> Olof Eriksson  
malningen, han var son till Erik  
Månsson. De båda först nämnda skötte  
själva sin kvarn. Man mol också  
åt Ullängans bönder, samt för övrigt  
åt alla som ville ha malet.

Betalning. Tull. Man hade ett  
halvstop på kvarnens övre vöring  
och tog vissa mått på varje skäppa  
man mol, som betalning, man  
betalade icke kontant. Man om-  
vände mjölet man fick för eget  
bruk, mestadels, mjölnaren födde  
även upp svin. Alla satte värde på mjölnaren.

Malningen.

Kvarnstubben var av ek, den hade dragits ut på isen från Sandhamn och ut öster om Blugskär, där den fördes iland, den drogs av otar. När kvarnen sedan blev byggd, transporterade Utlängans bönder sin säd med skjuts till sin brygge och sedan med roddbåt till Blugskär. Malningen skedde med kvarnstenar. Mjölaren hissade upp säckarna med säden genom en lucka upp i kvarnen. Man mol sedan säden, endast en gång. Sammalet. Alla mol endast för eget bruk. Bönderna ville ha sin egen mald. Det hände också att fiskare-befolkningen köpte säd och lät mala, i denna kvarn. Något särskilt rum för väntetid fanns.

5. Man mol icke någon helgdag. Pinte.

På Ullngskär fanns det förr i tiden  
en väderkvarn, varpå Ullängans bönder  
fingo sin mäld.

Om denna kvarn finns ett par berättelser: En pojke som var ute och gick, fick se en liten figur sitta och slita i kvarn-seglen.

Pojken gick in till sin far-kvarn-skötaren - och ropade: "Far det sitter en liten pojke öfver i "kvarnsägelen". "

De bägge gick ut och bärjade kvarnens segel. Strax efteråt blev det ett förskräckligt oväder.

Det var en somte-pyssling, som hade visat sig, och han ville varna för ovädret.

6. Detta var alltså ett varsel.

Folkstro.

ACC. N:R M. 15407:7.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Många år senare visade den lille  
tomten, återigen, sig i samma kvarn.  
Det var en Yul-afton, och kvarn-  
skötaren gick upp i kvarnen  
för att se vad tomtén gjorde där.  
När kvarnskötaren kom upp i  
kvarnen, fick han en ruggande  
örfil av den lille tomtén.  
Den örfilen skulle kvarnskötaren  
ha, av tomtén, för att kvarn-  
skötaren inte hade sopat och  
fejat i kvarnen till julen.