

Landskap: Skåne Upptecknare: Karin Andersson, Lund  
Härad: Torna Berättare: Helanna Pettersson, Dörväd  
Socken: Veberöd Berättarens yrke: f.d. tvembitråde  
Uppteckningsår: 1961 Född år 1878 i Dörväd, Veberöds sn.

Minnen från ett jordbrukarhem. s. 1-2.

Emigration. s. 2.

Tjänstefolk, m. m. s. 2-5.

Jag är född på Dörröd nr 7, där min far hade ett litet ställe med en ko och vanligtvis två grisar. Huset var gjutet och hade två kamrar, en stuga och ett kök. I den ena kammaren var alltid en vävstol uppställd. Gardiner och tapeter hade vi aldrig.

Jag gick i skolan i Dörröd. Vi gick alla klasserna tillsammans och hade en lärare, som hette Isaksson.

Vi gick inte mycket i kyrkan hemma. Vi var fattiga och hade inga vackra kläder att ta på oss. Det var också mycket långt att gå till Veberöd. Men min mor brukade, när hon stt och spann, samtidigt läsa ur katekesen för oss och lärde oss också läsa. Utom katekesen och psalmboken hade vi en historiebok och en geografi från mors skoltid. Jag blev konfirmerad i Veberöd. Prästen körde med hästskjuts dit från Vomb, där prästgården låg.

Bönderna överlag var snåla och ville ej låta arbetarna köpa

mjöl. Min far var tvungen att arbeta för dem. Han rördikade och ~~so~~ sten. Det fanns inget tegelbruk då. Far dog år 1902.

När mor blev änka brukade en gubbe, som hette Bengt Persson, komma och hälsa på. Han var duktig i att berätta. Men vi barn hörde inte på, vad han sade.

Övernaturliga ting tror jag inte på. Jag har aldrig varken sett eller hört något sådant.

I början av 1900-talet var det många, som emigrerade till Amerika. Ett tiotal lyckades samla pengar och återvände till Dörröd och köpte gårdar. Det är klart att de hade nya idéer med sig hem. Men något direkt exempel kan jag inte komma på.

När jag var 15-17år arbetade jag hos Jöns Olsson på Kvarnbroddagården. Det var i hans andra gifte, när han var gift med Boel Jönsson från Hällestad. Vi var två jungfrur och två drängar,

dessutom brukade två husmän hjälpa till på gården.

Jungfrurna mjölkade, hjälpte till med höstarbetet, vävde och bakade. Det var aldrig brukligt, att karlarna mjölkade. Husfar och husmor gjorde inget direkt hårt arbete. Husmor vävde, hjälpte till att baka, brygga och mjölka och skötte själv hönsen. Husfar fodrade svin och grisar och skötte andra småsysslor hemma på gården.

V Vi åt inte alltid tillsammans med husbondefolket. Det var bråttom för oss, att sätta igång med arbetet igen. Vi åt i dagligrummet vid ett stort stenbord. Efter middagen var vi fria ungefär en timma mitt på dagen. Husmor brukade ofta diska själv, när vi var ute i marken. Hon var snäll och inte så sträng som husbonden. På kvällarna arbetade vi till omkring kl.10. Sen var man så trött, att man var glad för att få gå till sängs. Vi jungfrur låg i jungfrukammaren , båda i en säng. Vi hade inget bord där.

Mjölken skickades inte bort, utan vi gjorde smör och ost på gården och bakade var fjortonde dag. Jag minns, att vi många gånger gick till Veberöd eller till Pishult vid Häckberga och handlade. På det senare stället hade de så goda skorpor. Annars handlades naturligtvis det mesta hos handlaren här i Dörröd.

Vi blev fästade för året. Hur mycket jag fick i lön, minns jag inte. Det var mor, ssom ordnat platsen till mig och hon tog hand om pengarna. Men det var mycket litet och räckte knappast till kläder en gång. Jag fick en blus under tiden jag tjänade där.

*Det var brukligt på gårdarna här, att jungfrurna fick en blus.*  
~~Det var brukligt på gårdarna här, att jungfrurna fick en blus.~~

Strumpor fick jag aldrig.

Jag var i Dörröd bara till år 1895. Sen arbetade jag i Malmö, Helsingör och många år, även under första världskriget, i London. år 1934 dog min mor och då flyttde jag till Dörröd igen och köpte detta huset.

Det var stor skillnad mot det Dörröd, jag mindes från min barndom.

Cyklarna hade kommit och bilarna hade börjat bli flera. Bönderna

hade inte så många tjänare. Maskinerna var flera, slättermaskinen

var vanlig. Betor odlades i stor utsträckning, dock mest foderbeto

De odlade arealerna hade växt så, att jag knappast kände igen mig.

Skog hade röjts och mossar dikats ut.