

ACC. N:R M. 15488 : 1-4.

Landskap: Östergötland Upptecknare: Urve Käige, Lund
Härad: Berättare: Anna Holmberg
~~xxxxx~~ Norrköping Berättarens yrke:
Söcken: Uppteckningsår: 1961 Född år 1886 i Norrköping

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Julen. s. 1.
Skolan. s. 2.
Nattvardsgång. s. 3.
Familjebibel, kristusbilder, mm. s. 4.

Skriv endast på denna sida.

Mina föräldrar var båda folkskollärare och frireligiöst intresserade. På julafton läste far evangeliet och vi sjöng psalmer. Efter maten delade far ut julklapparna och läste också upp de verser som mor skrivit på paketen. Det var naturligtvis nyttosaker mest. Inte förrän mina brorsbarn föddes på 30-talet hade vi en tomte. Men en pyntad gran har jag minne av. Julkrubbor hade inte vi men det kom på 10-talet hos pappershandlarna, målade, av trä tror jag, och veckotidningar såsom Allers hade klippbilder, som man kunde klistra och sätta ihop.

1909 tog jag min folkskollärarexamen. På den tiden liksom nu delades det upp i pojk- och flickklasser efter småskolan men på den tiden var klasserna ännu större - omkring 50 barn i varje klass. För de fattiga barnen fanns det möjlighet att få mat och kläder genom skolan men kläderna var typiska och gammalmodiga och barnen blev genast utpekade som fattigmansbarn. I allmänhet stod en organisation av fina fruar bakom det hela eller något sällskap, t.ex. Jultomtar-
na.

ACC. N:R M. 15488:3.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Fram till 20-talet hade man nog frack vid nattvarden på skärtorsdagen, som ansågs viktig. Senare var man nog bara svartklädd. Man skulle anmäla sig i förväg hos prästen om man ville begå nattvarden.

I vår bekantskap var familjebibel vanlig. Man köpte den och oftast med Dorés bilder. Det fanns blad för familjeanteckningar där men vi hade inget skrivet på dem. Det fanns ibland ett särskilt bord, kanske förmaksbordet, på vilken den låg, med något planschverk över. Vi hade också en kristusbild på sockel i terrakotta och Torvaldsens Kristus som tavla var mycket vanlig. En predikant gjorde bibelspråk på svart papp.