

Landskap: Göinge Upptecknare: Karl Axel Måldner
Härad: Färs Berättare: Per Svensson, Bjärnöd
Socken: Ö. Kärrstorp Berättarens yrke: Lantbrukare
Uppteckningsår: 1962 Född år 1881 i Bjärnöd, Ö. Kärrstorp

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-6. LUF 73

Bystämma existerar ännu i Bjärön

Det är gästeketerna som har hållit den vid liv. Varje år väljs en
ältermann, och han går från gård till gård. Det var min morfar Nils
Måsson, som länge med äldermansgille. Tidt hade man middag och
festade därför hela kvällen — nu bjudes endast äldermannen på kvälls-
mat. Äldermansgillet har sei långt inga män minnas hållits den 1 maj.
Själv har jag sett älderman 3 gånger — en älderman tog emot peng-
arna för de utvanderade gästeketerna samt stälde till med älder-
mansgille. Byhandlingarna finns hos den nuvarande äldermannen. Ma-
skoga mejeri grundades på 1890-talet, och det existerar fortfarande. In-
nan såldes mjölk till Bjärsjögård, där en man vid namn Jönsson,
som arrenderade gården, startat ett privatmejeri. Detta upphörde dock
år 1896, eftersom han inte kunde konkurrera med andelsmejeriets priser.
Det var vanligt, att man själv hade hjur på gården. Dessa hjur köpte
man i Malmö och i Örebro. År 1920 bildades en fjärdedelning — men den
vara endast några år. Träskföreningen bildades år 1916, och den ex-
isterade till sitt in på 1920-talet. Träkt hade de stora gårdena huv-
udhandlingar. De mindre gårdarna fick låna dessa mot en mindre betalning.

En stekkisförening kom till på 1930-talet, och den finns ännu. För
nesta djurupplägspase omkring, och de köpta djuren lastades på jän-
vigen i Bjärnsgård. För de nya jordbruksredskapen kom smeden
Hans Molin att spela en stor roll. Han tog hem alla nya jordbruksred-
skap och uppställde dessa på sin gård. Bonderna kunde här få omkring och
möga behakta dem. Takringarna till smeden skulle betalas varje år
vid juten — då höll smeden ett stort gjille för sina kunder och höll dis-
kuterades bl.a. de nya jordbruksredskapen. De första moderna plogarna
kom på 1890-talet. Tidigt hade man h.o.m. använt åder. Söderomling-
en har bland bonderna vänt ungefärligen samma. I slutet av 1800-talet
söldes all säd till handlarna (man behöll endast vad som behövdes till
hushållet). Det var mest råg, havre och blandsäd som odlades. Vete och
körs var mycket svårt att odla (beroende på jorden), och de slog oftast
fel. Man var tvungen att odla råg för att få hem till taken. Det är just
på senare år som man har börjat med rapsen. Tidigt var för ganska
stort. Eftersom man självt tillverkade sina kläder, behöll man ullan.
På varje gård fanns det alltid en väv, som arbetade flitigt. Da spinne-
riern uppkom, kunde ullas skickas dit för att omvandlas till garn. Ell

Lamm kostade på 1890-talet 7-8 kronor. Det var vanligt att man
söldes många får varje år för att få kontanta pengar. Nu finns det inte ett
ända fån i Ö. Kärrstorps socken. Detta beror på att det är alltför mycket
arbete med fån. De behövde passning, eftersom de ljudhader på sollet bete
och de fick omplaceras minst 2 gånger om dagen. Tårens största fiender
var de henneska handerna som bet ihjäl fånen för att få mat. Förr hade
man endast svin till hushåll. Då slaktenerna bildades ejer sällskaps-
bet ökades svinavet betydligt. Djärtproduktionen var dålig i starten av
1800-talet. Smöret kättnades hemma, och det som blev över sedan hus-
hållens tagit sitt såldes på ett torg i Malmö, dand eller Estör — här
passade man på att lägg mögan kår eller många svin med sig och salja.
Det var sällan man använde ängen till åker. I min barndom var
den mestta marken i Bjärnöd redan åker. 7-skiftestunke (halvhåda
eller helhåda, vintersäd, dvs. råg, klöver, 2 års vall samt havre) har
varit det vanligaste i Bjärnöd, och det finns än idag. Under min tid har
man inte mänglat, men jag minns, att min farfar talat om mängling. I
min barndom användes kalk, som erhölls från kalkbrottet — detta
jordningsmedel användes ända fram till omkring 1910, då konstjordnelse

I blev dominerande. De gamla dijken var öppna — sende övergick man till täckta dijken. Ton hade alltid Tors härad lantbruksmötet ärligen. Han fick vem som helst sätta upp sina dijor till bestyrning. De som hade de törsta dijren fick fina priser — det ansågs som en stor ära att mottaga ett sådant pris. I samband med dessa lantbruksmötet hölls en del lantbruksmöte av lärlära män. Någon föregångsmän har det inte finns i Bjäröd, och impulseerna har kommit från utomstående bönder. Värje bonde hade sitt vägtryck, som de skulle laga med skärn. Under vintern slog dijargårdarna skärn av stenen som de tagit bort från åkarna under sommaren. Omkring 1920 kom det stenkrossar, som löste en del arbetskraft. De stora vägarna granskades av länsmannen och 2 nämndemän. De mindre vägarna synades av en vall vägnämnd: byn. Den första bilen i Bjäröd kom år 1905, och ungefär samtidigt kom cyklarna. Jönvägen Estö - Ystad byggdes ca. 1868, och Bjärsjölagård blev en melanstasjon. Jönvägens största betydelse för bygden blev pakten. Det blev lätt att packa kreaturen, och därmed steg också priserna på djuren. Posten lämnades på stationen i Bjärsjölagård, där den också fick an hämtas. Omkring 1910 anställdes det en lantbirovertare, som

ber ut posten till bönderna. Något gästgivare eller skjutkälla har det
•natlig förekommit i Bjärnö. Emigrationen till Amerika var inte så
stor. Det var framför allt stekhunden huv och den fria jorden som
lockade folk till att resa. Omkring 1910 avstannade emigrationen.
Man kunde mottopsfester var i 2-3 dagar. Gamla traditioner var dans
på logen, samt "berken" då man anlände till festplatsen. Det var
förest för ca. 10 år sedan man började förlägga fester och begravningsmål-
dagen till lokaler utanför hemmet. Någon present gav man aldrig, då man
gick bort. Dåmen var alltid "förring" medtagna (som till största
delen bestod av tärta och spettkaka). Invigningen var alltid muntlig —
dock hände det vid något högtidligt tillfälle att man skickade ut
sina barn för att lämna skriva invigningsord. De flesta festerna
var förlagda till julen, då man hade rast om hel och med mat. På
1890-talet kom det ambulerande biografen, och en hävbelagd damstora
byggdes — på denna var det dans på lördagarna till musik av dragspel
och fiol. Under min barndom hörde vi "Ystad allehanda" och "Skånska
dagbladet". På 1890-talet började bönderna i Bjärnö att läsa mycket
böcker. Man skrev efter böcker till Stockholm, och man kunde köpa

tilliga böcker på auktioner, som hälls varje år. Vid sekelskiftet bildades en sångförening, som leddes av en hjälppkontor. Man trorde och sjöng i kyrkan; sångerna var givens religiösa. Det var vanligt att man på marknader köpte visböcker — vissste man inte melodien till en text, komponerade man själv en. Omkring 1905 började folksåtar och poesiböcker att bli populära. Övernaturliga väsen har man inte trott på i Bjärnöd under min tid; däremot var det vanligt att skrämma barn med dessa. Då radiogudsstjänster började sändas, utvecklades kyrkan markant. Hursjörön slutade först omkring 1910. För många är sedan kom det baptister till Bjärnöd; dessa strammade han inte så länge, eftersom de inte fick något grepp på folket, som hängt hällt sig till kyrkans leva.