

ACC. N:R M. 15535: 1-3.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Carl Axel Meildner*
Härad: *Färs* Berättare: *Anna Håkansson, Öved*
Socken: *Öved* Berättarens yrke: _____
Uppteckningsår: *1962* Född år *1878* i *Andvarum*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

När den nya tiden kom till bygden. s. 1-3.

LMF 43

Några andelsföreningar har det inte
funnits i Öveds socken, eftersom allt jordbruk har varit knutit
till slottet Övedskloster, där bl.a. har förekommit mejeri och hjonar
förel. I slutet av 1800-talet infördes många jordbruksförbättring-
ar av baron Otto Ramel (som dog år 1957, och som blev över 90 år
gammal). Baron Ramel följde väl med sin tid — han reste mycket och
läste många böcker och tidningar. Övedskloster blev vid sekelskiftet en
mönstergård i bygden, och alla mjölketer kom först till slottet, där de
privades. I slutet av 1800-talet fanns det mycket får i Öved, men des-
sa har nu försvarmit helt och hållet. Mjölkproduktionen förbättrades bl.
a. av att baron Ramel lät importera holländska hjonar, vilka höjde
arkommans standard betydligt. Det var en vanlig syn vid sekelskiftet
att se ängarna förvandlas till åkrar. Mångling förekom mycket i min
barndom, men senare övergick man till kastgödsel. Då baron Ramel
ofta besökte lantbruksutställningar, kom han där i kontakt med de
nya redskapen — det tillkom sedan inspektörerna att inköpa vad
baronen beställde, samt att låta folket att tulla dem. De som var
anställda vid slottet blev tilldelade vägstycken, som de hade skyl-

dighet att sköta. Gränsvägen svarade inspektörerna för. Det är först på senare år, som staden har övertagit vägen. Järnvägen Öved-Sjöbo byggdes 1904-1905, men nedlades år 1960 eftersom den alligen gick med mycket stor förlust. Järnvägen fick en särskild betydelse för fisket. Posten fick man för sjöbo hämta i handelsboden — sedan järnvägen kom till, kunde posten anköras direkt på stationen. Det var först för ett par år sedan som det blev en lantbrukare i Öved. Något gästgiveri eller skjuthåll har det aldrig existerat här. På slottet fanns det anställt en stått vid namn Nyman, som först varit knuten till jorden men som övergick helt och hållet till vävare. Dessa hade till uppgift att väva till slottet och till baronens barn och stått. Emigrationen under min tid var ej så stor — det var endast ett fåtal som reste från Öved, eftersom man hade det bra slottet. "Midsommargille" och "höstgille" firades till omkring 1913. Dessa fester knöt an till gamla traditioner med t. ex. dans på lagen och mycket med mat och dryck. Fester hade man alltid i det egna hemmet — dock hände det ibland att baronen vid större högtider (t. ex. vid hästlopp) lät inordningställa några festum på slottet. Presenter gavs

