

ACC. N:R M. 15591: 1-4.

Landskap: Småland Upptecknare: Fingal Johansson, Värnamo  
Härad: Östbo m. fl. Berättare: olika personer; se uppt. bladens  
Socken: Pryele ö. Västorp m. fl. Berättarens yrke: blsida!  
Uppteckningsår: 1961 Född år ..... i .....

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND  
—

Jordhus. s. 1-4.

Lu F 116

25/4-61

Skriv endast på denna sida.

Svar på frågelista L.U.F.116 jordhus.

I Fryele s:n funnos ännu 1883 över 60-tal  
backstugor och åtminstone i tre av dem  
hade bostaden varit jordkular.

"Norre Kull" ä ägor tillhörande byn Aljöhult,  
"Kullan" ä gården Lilla Ånga, samt "Kullan"  
ä Kär-Troucyärd skogskefti öster om sjön  
Längen. Den sistnämnda "Kullan" heter i  
kyrkeboken Hundviken. Ännu vid  
senaste sekelkeftet hörde man äldre  
personer berätta om en man som kallades  
"Kullis" som hade bott där under 1800-  
talet, men hurudan hans bostad varit  
betskaffad är tyvärr okänt, men man  
kan antaga att det var en jordkula  
delvis nedgrävd i jorden.

I sin uppsats i Värnamos kyrkby 12-8, 1950

Luf 116

"Strömlag i Stenhertra och Norrlidaskogarna"  
berättar V. Brusning om en sådan primitiv  
bostad: "Hyttbo backstuga i trakten av  
Gislaved Världbo h:d. Hyttan uppförd på  
följande sätt. En rektangulär grop har  
grävts in i backslutningen liksom vid  
uppförande av en källare. Sidorna har  
invändigt klätts med sten och den utåt  
vettande gaveln har utgjorts av en  
timrad vägg med ett litet fönster och  
en låg dörr med hög trärkel.  
Tak av blivna och sedan skradda stockar  
som täckts med näver och torv.  
Golv av stampad jord. En öppen spis  
i innersta hörnet diagonalt mot dörren.  
Spjäll = trälucka över skorstenen som  
endast kunde öppnas och tillstutas ~~utifrån~~

En liknande hydda är uppförd i Allsheda  
hembygdsparke. Invånarna i sådana hyddor  
benämndes vanligen "hyttkrypare". "

I Västorp s:n. Örebro p.d. bodde några årtionden  
i slutet av 1800-talet en man Nils Petter Jonsson

Han köpte sig en liten jordbrukslägenhet  
avsöndrad från Drömminge skattegård.

Där fanns inga hus så Nils byggde sig en  
provisorisk bostad i ett stenrös. Väggarna voro  
kelt av sten, tak av bräder, golv av trampad  
jord. Öppen spis av gråsten. Som själ använde  
guldhen en flat stenhäll som lades över skorstenen  
för natten, om morgnarna innan han tände  
upp eld i spisen gick han ut och tog bort  
stenhällen. Nils byggde stunden på en sluga  
som han senare ämnade bebö. Det gick sakta  
med byggandet och han bodde i sitt stenrös

i omkr. 10 år. Byns pojkar brukade samlas  
hos Nils om kvällarna. Även rallarna  
som vid tiden för senaste sekelskiftet  
arbetade på byggandet av Borås-Årsta  
järnväg. Trivedes hos Nils, och det sägs  
en del del om kvällarna i Kisser stenrös.

Till sist fick Nils hjälp av grannarna i  
byn och kunde inreda ett rum i stugan  
han byggde på, och flyttade in dit.

Nils trivedes dock ej i sin nya stuga.

Han blev sjuk och dog för omkring  
40 år sedan. Kisser: enda hundjur var en  
gris, och denne var ganska gammal.

Han ville inte som bönderna i byn slakta  
den, då den blivit fullväxt. "Va så då tjäna  
te, ja sa gris ha, så tjopa pattagris bry  
ja me emtå rumm" brukade han säga.