

ACC. N:o M. 15610 : 1-16.

Landskap: Blekinge Upptecknare: Eric B. Karlsson, Trönning
Härad: Medelstaad Berättare: " " "
Socken: Trönning Berättarens yrke: Lantbrukare
Uppteckningsår: 1960 Född år 1880 i Trönning

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

N. M. 159

" " 169

Bard. s. 1-10.

Hästseldor. s. 11-16.

19/11-60

Skriv endast på denna sida.

Jag är född i ett jordbrukshem, där fanns en mindre byggnad inrett till bak e bryggd, där fanns ster öppen spis, stora köpparkittlar, stora kycklar m.m.. Mina föräldrar värmede här vatten och badade då de kände sig i behov därav under den kalla årstiden, särskilt till hälger och efter rökt arbete. Från 1885 minnas jag att alla i hemmet tvättade e badade sig varje månad och oftare ibland, till julen var det särskilt nega med att alla i familjen gjorde sig rena, då tillåts ej att någon försökte smita undan, jag minnas att de manliga tjänarna var evilliga ibland. Ibland var det far, mer och vi barn som badade, men då tjänarna fick hjälpa till med tillredning av badet, med vattenhämtnings och eldnings, gavs tillfälle för dem att bada em så önskades, kvinnorna badade oftare än mannen / ibland tjänarne /. Far, mer och vi barn badade så gott som samtidigt, far var neg först, för han hjälpte oss barn, e då var han lätt klädd, mer fick ju även ha ansvaret för barnens kläder så vi blev efter. så var det pigernas tur och sist drängarna, em de ville bada. Olika större och mindre kar fanns i rummet, till det varma vattnet användes såpa eller askelut särskilt efterhyken .

man badade alltid efter dagens arbetes slut, omkring kl. 6-7 em.

Näget arbete förekem efter badet såsom nattfeder åt djuren, tillsyn över ett och annat, julafonden badades strax efter middagen kl. 1.

Elden brann under stora kittlar e gryter hela tiden, vattnet fick keka, det utspäddes i karen med kallt vatten till lagen grad, vattnet bäras från brunnen i såar av 2 personer med s.k. sästäng.

Vuxna personer badade sittande i s. k. bykekar, de mindre badade tvättbaljer, där gick åt mindre vatten, det var det besvärligaste med baden att allt vatten skulle bäras från brunnen, nägen kall dushh förekem ej, greva lakan och handdukar fanns till hands för terkning kläderna hängdes framför elden och blev varma för klädseln. I byk-bakrummet där baden egde rum var ej varmt ändå att elden brann hela tiden, ej heller var det ljus, elden spred ett matt sken över rummet genom den dimma som uppstod då det kokheta vattnet utspäddes vi såg varandra som dimmfigurer, det var endast rösterna som röjde vilka som fanns i rummet. Några berstar användes ej vid badet, vad jag minns från den tiden endast med händerna blev vi barn tvättade

av mer eller nägen tjänsteflicka som ibland var närvarande såsom
biträde, att mer tättade far på ryggen minnas jag, då han försvann
ingrep tjänsteflickan och hon hjälpte mer och oss barn. Det var ju
viktigt att bli klädda fert och komma i i huset, som var varmt och
gett. Detta sätt att boda fortgick i mitt hem till 1894, då deg min
mer, den gamla badvanan upphörde, det blev tjänstefolk som bestände
i hemmet, vi fick tvätta oss i köket på lördagskvällar så gett vi
kunde, vattenbärandet var för besvärligt tyckte tjänarna, att de heller
smutsen borta. Ändå det såg jag, Vid denna tid ordnades med en s.k.
finsk badstu i Fridlefstad samhälle 3 km från mitt hem, denna badstu
var av enklaste slaget, men var öppen för allmänheten 3 dagar i vecka,
dit färdades vi ungdomar för bad ibland under den kalla årstiden.

Initiativtagare till denna badfarm här på landsbygden var kyrkeherde
Hallbäcks fru, hon var nämligen finska född, detta badsätt anlitades
ganska flitegt av folk runt om i bygden, som kunde nå denna badstu.

Jag har ej hört emtalas att denna farm av bad förekommitt någon-
stans i secknarna runt om, i hemmen, ej heller blev det efterföljande

någen som följde exemplet. Många familjer skaffade sig badkar av trä
som placerades i näget brygghus i och för varmbad, i de hem där
badkar ej anskaffades fick de olika medlemmarna söka sig till all-
männa platser där varmbad tillhandahölls, finsk bastutypen blev ej
allmän här, den här omnämnda i Fridlefstad fick föfalla och kunde ef-
ter 1905 ej användas. I början på 1900 talet tillkom ett nytt ålder-
domshem i Tving, där blev då anordnade 2 rum med varmvattenbad, vil-
ka flitigt begagnades av försulningarna.

Kallbad: Först må jag här göra några förklaringar, det finnas
beplatser å landsbygden där de beende har 1 timmes väg till någon
sjö eller å och då kan en förstå att kallbad blev egjort, det talades
om i min barndom att den eller den till äldern kommen, aldrig hade
badat i öppet vatten d.v.s sjö eller å, min far talade om att han
badade nån gång i en sjö som gränsade intill gården äger, då han
fyllt 50 år badade han ej i kallvatten. Så till min barndom, vi bada-
de i kallvatten från Maj till oktober så ofta vi kom åt, vi hade
15 min. väg till sjö och å, å särskilt söndagar var allt ungdom vid

sjö och åstränder, men folk över 50 år syntes ej till vid kallbad på 1890 talets början. Att olika folkklasser skilde sig åt i fråga om kallbads vaner förekom ej på landsbygden, det var endast åldern som bestämde. I mettrabyan kunde vi bada på många ställen, helst skulle det vara sandbotten fri från stenar, åslanten lämplig brant att komma upp för, djupet fick ej vara mer än 1 meter, djupa hålor undveks, den äldre ungdomen varnade de yngre för djupa hålor och strömvirvlar, det var mycket att välja på, vi har vackra insjöar med långgrund sandbotten. Folk över de 50 åren som badade kallbad var nog av högre stånd eller beläst folk, Kyrkeherden i vår församling badade dagligen intill sin död, även flöt intill parken å prästhuset, i allmänhet, om tiden medgav, badades varje kväll efter arbetets slut, nu gäller detta de män som hade vatten innan räckhåll, de övriga fick vänta till lördagskväll eller söndag.

Mina föräldrar trodde nog att kallbaden var skadliga för hälsan, de ville avhålla oss från att bada allt för ofta, men hur det var så lurade vi dem många gånger. Kvinnor och män badade å olika platser:

Inga badkläder användes vid badplatserna på 1890 talet, därför hade alltid kvinnorna vakt vid sina badande så att de kunde varnas om män skulle anlända, närmast till hands liggande plage fick tjänstgörs som baddräkt så länge någon man var i närheten, kvinnorna valde också platser att bada med god utsikt åt alla håll.

Innan man steg i vattnet skulle en spotta 3 gånger för att fria sig från läjbett, det var sedan före min tid och jag gjorde dessarne i unga år på slutet av 1890 talet förekom ej någon spettning och det gick lika bra att bada. Någon baddräkt användes ej bland vanligt folk å landsbygden för än 1903 - 1905, det var en och annan halvherskaps dam som kunde skaffa en baddräkt, sedan gick det fort 1910 uppträdde både damer och herrar i svart trikå, / ämlöst liv med vithängande korte byxor, knäpptes på bröstet / de inköptes i staden och kostade 3 kronor, men det gick ännu ett årtiende innan de olika könen uppträdde på samma badplats, 1930 fanns här ingen badplats med något mänskligt ingripande, badplatserna var sådana naturen gjort dem, men damernas baddräkter har förändrats mycket.

Kallbadhus har ej och finns ännu ej i secknen. 1945 inköpte" Blå Bandet " en fastighet i Tving, de ordnade då en badbrygga i Bysjön. Ifyllde botten med grus för sina kolenibarn under sommaren, då ej barnen badar får människor i närheten använda densamma och många utnyttja platsen för bad och sol på stenhällarna. 1945 blev beslutat skelbarnen borde få tillfälle till bad, då byggdes en badbrygga den andra sidan samma sjö, här är vacker långgrund sandbotten, inga utsläpp av sanitära saker, denna brygga anlitas mycket av ortsbefolkning och sommargäster. här finns två avklädningsrum ett för pojkar och ett för flickor. 1956 började bergarbrandkåren i Tving bygga en badbrygga på en vacker sandstrand i kanten av Skärsjön, där tillkom hepptern 1959, denna plats är nog mest besökt under sommaren, vacker väg och en selig strand leckar långväga badgäster, vackra dagar är stranden fullbelagd, på samtliga platser är ingen avgift. Så har badlivet utvecklats under min tid i min hemtrakt, nu dagens datum finnes ej någen åldersgräns, själv badar jag kallbad varje dag då väret tillåter hela sommaren, har ej mer än tio min. väg till 2 av de nämnda badplatserna.

Utem de här beskrivna kallbadplatserna finns här kommunalt värmabad-

hus, som hålls öppet en dag i veckan emot en avgift av 1 krona
pr gång från oktober till april månad, detta är nytt.

Namnet Badert hörs endast av resande, felket här i församlingen
har inte vistast vid någen badort i min barndom, med badort vill nog
felket å landsbygden förknippa med någen hälsobrunn såsom Renneby
dit läkare rekommenderade sjuka personer, i min barndom, fortfarande
hörs iate folk tala om badert utan vad som syns i press och hörs av
resande. Simkunnigheten: I min barndom kunde inga äldre personer
simma, farfar, morfar, farbröder, mestrar- ingen kunde simma, en och
annen ungdom vid 10-12 års ålder kunde simma utav den lärde jag mig
vad dessa lärt sig kan jag nu ej förklara, men på 1900 talets början
fick alla inkallade till vämplikt öva sig i simkensten, vi hade ju
på 1890 talet våra båtsmän, de kunde ej simma, gamla fiskare födda
1850-1860 kunde ej simma, det vet jag- och det finns ännu 10 % av den
äldre befolkningen här i erthen, som aldrig försökt.

Mina jämnårige lärde sig av varandra vid 10 - 12 års åldern, det

var alltid någon 18 - 19 åring som uppträddes som fisken i vatten och det blev en önskedräm för alla ungar att göra likadant.

Simdyner hade en del, de var hemmatillverkade av Säv, det var 2 buntar sammankundna med ett snöre, då bröstet vilade på snöret hade man en bunta vid var sida, de bar upp överkroppen mycket bra. Det mest vanliga simmsettet var gedsim, en och annan lärde sig flyta på rygg utan annan rörelse än litet paddling med själva handen, några lekar föreken ej i vattnet, vattnet var respektabelt och färningar från föräldrar hindrade nog lekens uppkomst i denna tid.

Badanläggningar förekom ej på landshygden, då avståndet till staden i min hemort är 2 gamla mil besöktes aldrig någon badanläggning av mina föräldrar, 1903 bedde jag i Renneby, där besökte jag badhuset, där servitörades både karbad och bastubad, vi både lärarare och elever besökte badhuset 1 gång varje vecka, vi använde oss av bastun, vi kunde vara 5-6 på kritsarna, med kranar kunde ångan regleras av oss själva vad vi tålde, så teg vi kall dusch i ett närliggande rum, där fanns även tillfälle till extra tvättning, kostnad 1 kr.

Medecinska bad serverades vid Renneby hälsobrunn redan i min barndom till den läkare förordat sådana, men det var mycket sällsynt att någon här från erten utnyttjade denna rekommendation, det var dyrt. Att någon gammal försökt beta reum. verk med flitigt varmbadande här jag hört omtalas, det skulle vara stensöta vilka övergjöts med kokhet vatten karet övertäcktes neogrant efter en stund kröp den sjuke ned i karet och i något fall blev det bättre, detta har omtalats av gamla män i min barndom.

Badmöjligheter: i hemmen, kan här å landsbygden dateras från 1945 i mycket få fall och då i äldre hus bebodda av någon tjänsteman, från 1950 har badmöjligheter tillkommit i de flesta nybyggda hus, många gamla hus har även badmöjligheter innomhus med rinnande vattenö, en och annan renlighetsälskande bonde skaffade sig ett badkar på 1930 talet och bar vatten för badning. Numera finns dusch i varje badrum.

Begträn: Den nutida hästselen har under århundrade ej nämnvärt undergått någen förändring i stort, det är endast mindre detaljer, såsom utformning av begträn, däckel, dragläder m.m..

De gamla här i trakten sa alltid " Beträ " geet överheppades, beträn fanns och finnes i ett tiotal olika utförande, teckningen i Eder frågelista finnes också här i trakten m.fl. andra modeller. Till att börja med vill jag här uppräkna namnen på hästselen alla detaljer enl. ertens felks benämning, Beträ , Dragläder , Däckell , Bukjord , Springjord , Lännasträck , Upphängsläder, Huela på detta i många fall Skygge-lappar , Stuptyglar, Beträrem , Förknäppremmar. Dessa benämningar gälde då jag var barn och gäller än§. Ändå uteglömdé jag " Neckremmen "

Beträn var rundade på insidan mycket bredare på mitten, svengda i överändan till en snäcka, nackremmen emslöt begträn genom en läderögle fästad på beträts yttersida, under nackremmen var en liten läderdyna stoppad med svimhår mot hästens haka nacke. Så kunde beträet vara utsirat med taggmönster på yttre frankant ned till beträdsremmens fäste, där avslutades siratet med en klemma i vars mitt hål var an-

brakt fö beträsremmen, bröstfästet, som Ni vill kalla kopplingen här, förekommer alltjämt i likhet med Eder teckning, men i de flesta fall var beträsremmen enda sättet att koppla samman beträna i brösten på hästen. Draglädret var angjort i begträet om en krampa av järn, denna krampa var rörlig dess ändar satt i öglor inslagna i beträdet och nitade på insidan, detta gjorde att draglädret blev rörligt fram och tillbaka där draglädret mötte upphängsremmen var en ring av järn eller mässing om denna ring var upphängsrem och bukjerd fästade, här anknöts skakeln på vagnen med skakelremmen. Upphängsremmen var fästad i däckeln på många olika sätt fyrti däcklar fanns förr i ett trettietal olika typer för finselar och arbetssselar, i däckelen var springjorden fästad, den skulle hålla däckelen i rätt läge på hästens manke, från däckelen utgick lännaståcket och fästades runt svansen på hästen men ärtill förmad, detta för att däckelen ej skulle kasa fram på hästens hals i utförsbackar. På finselar var allt beslag av mässig. På arbetssselar var beslaget av järn. Imin barndom användes ej hästen för tyngre arbete, det fanns endast finselar och vilken glans på hästen då kyrkskjut sen gick i från gården.

Begtråna är nu mera avrundade än tidigare och tjeckare, men
men däremot i regel färsedda med steppade dyner på innesidan, kallas
begputer, dessa begputer kom i bruk 1910, de var steppade med svinhår
eller tagel sydda i en halv nolla, gick runt nacken / nackputan för man
svann då / i denne pute var remmar fastsydda vilka knäpptes om beträn-
de gick ej djupare ned än att beträsrennen var lätt att knäppa ihop.

Materialet var och är tyg / Molls kinn / insidan och tunnt läder på
utsidan mot beträst. Eder teckning nr. 1 går här under namnet värm-
landssele nr. 2 smålandssele. beträsputor spreds här ikring av kring-
resande försäljare att börja med numera finns de i järnaffärer m.fl.

Däckel finns, som jag förut antytt i trettiettalet elika fermer-
de äldsta är av trä, helt av trä prydligt utskurna med drakhuvud, jag
har en dylik däckel i min äge från 1830 talet, alla de fermer Ni be-
skrivet i Edert formulär finns hängande i stallarna på gamla hond-
gårdar. Den mest förekommende typen av däckel är den breda klädda
järnskenan över ryggen till finsclar. De äldre d.v.s. från 1880 talet
bevarade arbetssclar var däckeln av järn med rörliga klackar på ryk-
sen.

Selringen där draglädret och upphängsremmen möts, jag har hört
namnet Ålring, en kvarleva från äldre tid, då alla nuvarande läder
i selen bestod av ålskinn och räläder, egarvad hud, Min merfar tala-
de om att i hans barndom gjorde bonden hästselen själv, då användes
såväl ålskinn som räläderremmar vilka knöts samman. Säsen skydd un-
der selringen var insidan av draglädret förlängt och breddat under
selringen. Stuptygelar användes endast på finsclar likaså skygglap-
par å huclat, lännasträck förekom även på arbetssselar, men då fanns
ej springjer. på enbetsselar fanns seltunger i selringen att träda
in i skakelns hål med en selknäppa utanför och denna selknäppa kunde
vara av trä eller jämn. I stället för selring började på senare tid
användas spänner, men vad jag iakttagit förekänner spennen endast på
s.k. äksclar, läderliner var lättare att keppla fast i dessa spänner.
Jag känner ej till benämningen " selknä ", hur de angjorde skakeln i
äldre tid före jämets åtkomst vet jag ingenting, men det ligger nära
till handz att tro att en hank kunde göras av räläder eller ålskinn,
då inget beslag av någon metall fanns i äldre selen, Nackremmen gick
i genom beträn över nacken, bringremmen gick igenom beträn, däckeln

Selden

hade i ändarna häl vari tåmmarna löpte. Huelaget hade hetael av
många elika slag, alla av metall. Betsel: tvådelat, tredelat, hel
stång, kedja, saxskiver, krokig stång. Kapsen användes ej i stället
för betsel, var djuret mycket svår att manövra med enbart betsel kur-
kapsen tillkepplas. Aktön för en häst bestod av seltöm och handtöm
seltömmen var av läder och räkte över hästens länd handtömmen var
dels av läder dels av band med spännen hopköplade ungefär över häs-
tens svans, för arbetsselen kunde tömmen vara hel av vanligt rep,
eller råläder snett till seltöm och rep till handtömm, imin barndem
var tömmar fästade i betslet med spännen, på 1915 talet fanns kabin-
hakar, bekväma att haka i. Körstömmar för parhästar var i bruk i
början av 1900 talet, några andra tömmar har jag ej sett eller hört
tales om i vanlig körning, vid inkörning av unghästar kunde förekom-
ma att två tömmar till varje häst användes och även unghästens huvud-
bundet till den äldre hästen. Krysstömmar var justerbara vid metet
seltömmar och handtömmen. Nu har jag här berört endast selar med
vanliga beträ, men det redan i min barndem s.k. brötselar å dessa

En kraftig läderrem gick från selring till selring över hästens bröst med en enda enkel rem över nacken, dessa bröstseler användes såväl som finseler som arbetsselear. Så fanns kollerseler, dessa hade ej heller beträ i stället var det ett ovalt järn klätt med läder och väl stoppat sammanhängande, det fick trädas över huvudet på hästen vid selning, denna kollersel användes aldrig för arbetshästar, de förekem enbart å åkerier.

Så vill jag än en gång försöka räkna upp selens olika delar och namn i min barndom: Beträ, Dragläder, Selring, Upphängsrem, Däckel, Lännasträck, Betsel, Skygglappar vid hästens huvud, Huela, Stuptyclar, Nackrem, Nackputa, Bringren, Tömmar, Färknäppremmar.

Å arbetsselear fanns ej skygglappar, stuptyclar, färknäppremmar, lännasträck fanns ibland å både finseler och arbetsselear