

ACC. N:R M. 15612:1-4.

Landskap: *Blekinge* Upptecknare: *Owe Alf, Kallinge*
Härad: *Medelstads* Berättare: *Eska Jonsson, Kallinge*
Socken: *Ronneby sn.* Berättarens yrke: *lantb. hustru*
Uppteckningsår: *1961.* Född år *1899* i *Ronneby sn.*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND
—

Emigration. s. 1-4.

LUF 103

4/1-61

Skriv endast på denna sida.

Even Månsson föddes 1868 i Långgömla, Backaryd, Blekinge på en lantgård. Tygkonen var ehv. till antalet och av dessa kom fem eller sex att emigrera till USA. 1886 eller 1887 reste Even Månsson. Han fick hjälp av äldre brödern August M., som skickade pengar eller holligare bidett. Even Månsson har när han blev äldre berättat att han blev vederbörligen utförd av vänner och grannar, och att gillet blev tråkigt p.g.a den sikhiga förekomsten av brännvin. Utsehamn var holligen Löwensborg och dit forde M. ha tagit sig genom att följa med någon for. Tidana gick nämligen länligen ofta mot kiothamnarne. För den långa resan utrustades M. bl.a. med särskilt långa yllestrumpor som hans bror August uttalade sitt ogillande av, när Even kom fram. Even fick L.ö. lida en del smälek över somliga persedlar i sin utrustning som åtminstone delvis förvarades i spänkorger. Resan blev oväntat lång, då själva överfarten kom att taga sex veckor. Fartyget råkade nämligen ut för haverier, och skulle inte självt kunnat taga sig i hamn utan hjälp av ett annat fartyg. Innan man fick denna anordning hade besättning och passagerare börjat svälta.

Framkommen till USA tog Even Månsson först anställning i en pianofabrik i New York, där han givetvis fick sköta grövre myslor. Arbetet var dåligt betalt, men just av denna anledning fordes i regel plats att få här för immi-

granter i väntan på att bättre möjligheter skulle öppna sig. Brodern August lyckades också snart skaffa honom anställning inom spikvärdet, där han själv arbetade. Under sin vistelse i USA gifte sig Sven Mattsson med Anna Lindström från Västmanland anställd som kokerska i familj i N.Y. 1898 återvände makarna till Blekinge där de tog sig till Möllevågen. Mattsson fick sedan göra värvningsförfrågningar på Bredåkra hed. Han stannade i Sverige, medan makarna återvände till USA under tiden 1914-1924. Mattsson dog 1927.

Anna Lindström från Västmanland, socknen obekant men med Lindsberg som närmaste stad föddes 1869. Hon utvandrade ganska ung till USA där hon ingick äktenskap med Per Månsson från Långsölsnåla, Backarpå, Blekinge. M var född 1868 och for till USA 1886 el 1887. Makarna återvände till hemlandet 1898, där de köpte lantgård i Mølgerpå. Gården gav emellertid dålig försörjning och 1914, någon månad före världskrigets utbrott återvände Anna Månsson till USA för att med sina tjänster bidra till familjens försörjning. Hennes beslut och det faktum att det blev verkställt, väckte sensation för att inte säga indignation i trakten, då man inte kände något fall, där hustrun lämnat barn och familj på detta sätt och av denna anledning. Barnen var då fyra och äldsta dottern - uppgiftslösnaren - anses att en bidragande orsak kan ha varit att Anna Månsson aldrig lärde sig kuvas i Blekinge.

I USA fick Anna Månsson plats som kokerska, hon hade även under sin första USA-period liknande anställningar, i familj. Hon återvände till hemmet i Blekinge 1924 och dog 1926. Sin sista anställning i USA hade hon hos den s.k. Robertkungen Manville, fader till fru Gotelle Bernadotte (fotografier från denna anställning kan möjligen utläsas). Under tiden 1914-1924 sände Anna Månsson bl. a. textilier till sitt hem, och under de perioder av världskriget, då myn-

digheterna tillät detta även livsmedel, t. ex. rökt skinka. På begäran från
hemmet sände hon under kriget även tvål.

Anna Mansson hade hela sitt liv fr. o. m. den tid hon första gången besökte
USA en mycket hög tanke om detta landet. Personligen och i brev sökte hon en-
tusiasmera sina barn i samma riktning. Som en följd härav emigrerade tre av
de fyra barnen, dessa tre har stannat i USA, och ett har dött där.