

ACC. N.R M. 15647:1-10.

Landskap: Skåne Upptecknare: Magot Nilsson, Osby
Härad: V. Hööringe Berättare: " "
Socken: Visseltofta Berättarens yrke: Lantbrukare
Uppteckningsår: 1961 Född år 1887 i Visseltofta

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Religiösa inslag i heminredningen.

LWF 106

s. 1-10.

4/10-61

Skriv endast på denna sida.

Religiösa inslag i heminredningarna

Lip 106

Det var ganska vanligt att man satte upp boderier med bibelspråk eller tänkespråk och det förekom i de flesta hem men i större utsträckning i religiöst sinnade hem. Det förekom både i hem som var kyrkliga och de som var anslutna till frikyrkosamfundet. Det var mest inom medelklassen såsom handverkare och bönder som detta bruk förekom. På större gårdar och i finare familjer hade man ju dyrbarare väggprydnader och i torp och backstugor förekom det sällan. Detta bruk upphörde i så smärtingom, men jag minns att på 1890-talet var det ganska allmänt.

Den första tiden sådana prydnader förekom köptes de från affärer i Stockholm, men sedan tog man motiv hos

grammar och goda vänner.

Ett vanligt tänkespråk var t. ex. Se Guds lamm som bortager världens synd, och Kommen till mig och jag shall nedervicka eder.

Det fanns ej någon skilnad på tänkespråk hos de som tillhörde kyrkan och de som tillhörde de fria samfunden. Tänkespråken var ofta inramade av broderade palmblad och girlander av blad och blommor.

I de flesta hem brukade man sätta dessa tänkespråk på väggarna i det bästa rummet, men det förekom också i kök och vardagsrum. Det förekommer ännu att man har sådana arbeten på väggarna men det förfärdigas ej nägra nya.

Det var ganska vanligt här på orten att man hade bibel och tänkespråkstavlor av glas.

Dessa såldes vanligen av gårdfarishandlande.

Det var mest i enklare hem hos tøysars och
bönder som dessa glasmålningar förekom.

Det var ej något särskilt samfund som
brukade dessa länsespråk, utan det var reli-
giöst sinnade personer från olika riktningar.
Detta bruk började på 1890-talet. Det finns
fortfarande glasmålningar på ett och annat
ställe, men man köper inga nya.

Målningar med religiösa motiv var ej
vanliga, men objetryck var mycket vanliga.
Det var kanske mest de som tillhörde kyrkan
som hade dessa objetryck. Det var många
motiv från Jesu liv: såsom Jesu födelse,
Jesu döptes av Johannes, Jesu instiftar
natvararden, Jesu korsfästelse m. fl. Hos min
fader Nils Johnson Kulleröd Visseltofta fanns
flera sådana tavlor och hos Kristen Trulsson
Västra Hyllan Osby, och i min barndom såg jag

sådana tavlor hos flera grannar. Det var mest vanligt att man köpte dessa tavlor av gårdfarishandlare eller också i bokhandeln. Färskilda tavlor för barnen var det inte, men det förskoms ju motiv från barnens liv. Tavlorna placerades vanligast på väggarna, men även på en brygga.

Det föreskoms också att man satt upp kort med religiösa tekter samt små prydnadsaker med religiösa inskrifter. Det förekommer ännu i en del hem, man köper inga nya.

Det var ganska vanligt med fotografier av präster som verkat i församlingen.

I både Visseltofta och Osby församlingar har man ganska allmänt ett stort kort med fotografier av de präster som verkat där sedan en längre tid tillbaka. På kortet finns också fotografi av kyrkan utvändigt och invändigt. Det var en fotograf som med hjälp av kyrko-

vaktmästaren anskaffade fotografierna, och dessa krit såldes sedan till de flesta hemmen i församlingarna. Dessa fotografier sattes sedan inom glas och ram och hängdes upp på väggen.

I frieligiösa hem förekom ofta fotografier av samfundens ledare, särskilt inom Svenska missionsförbundet av Valdenström. Dessa anskaffades vanligen av missionsförsamlingens styrelse.

Bibelskrigar har förekommit i något enstaka hem. Men s. k. manna har jag aldrig hört talas om och har ej förekommit i dessa trakter.

Krusifix var ej vanligt förr men nä de senaste årtiondena har det förekommit i en del kyrkligt intresserade hem, då präster med dragning mot katolska sedar rekommenderat detta bruk.

Kristusbilder av gips förekom stundom i både kyrkliga och frieligiösa hem. De placerades

på en bryg eller liknande möbel. Några särskilda arrangemang har ej förekommit med dem. En sak som förekom ganska allmänt i några byar var en sorts minnestavlor efter avlidna anhöriga särskilt barn. Det var en konstnärligt anlagd hantverkare som tecknade och målade dessa, med personens namn födelsedag, dödsdag och ett lämpligt bibel-språk och en psalmvers. Dessa tavlor sättes inom glas och sam och hängdes upp på väggen.

Det var mycket vanligt med en familje-bibel i hemmen särskilt i kyrkliga hem.

Den var placeras antingen i en bokhylla eller lagd på ett blomsterbord. Det var ganska vanligt att den användes och då merendels av den som övertog hemmet. Det var ofta man köpte av någon agent för bokförlag i Stockholm då bokhandel ej fanns i närheten. Det var

platser för anteckningar om familjens medlemmar, deras födelsedag dop och konfirmation samt om det var några döda deras dödsdag. Den användes ej så ofta utan vid andaktsstunder vid helgerna. Några särskilda arrangemang förskom inte.

Dit var mycket välsynt att man hade altare i hemmen men det fanns på enstaka ställen. I prästgårdarna fanns alltid ett provisoriskt altare, då det under en period av 1800-1900-talet var brukligt att vigas i prästgården. Vid vigsel i hemmen ordnades altare av en byrå eller annan lämplig möbel som kläddes och försågs med lynn i ljuskärlar samt lämpliga prydnader. Lärskild brundmatta förskom ej. Vigselpallar förskom alltid då vigsel ordnades i hemmen. Det var två korta och låga pallar klädda med mörkhött tyg.

Längre tillbaka i tiden försöktes att man hade endast en lång prall. De placeras så att vigselförrättaren stod emellan altaret och prallarna. Det var endast i välsituerade hem som man anskaffade egna vigselprallas, men dessa utlåneses gärna till mindre bemedlade hem. Det var sällt vanligt förr att dops förrättes i hemmen, och då inbjöds tre personer att närvara. Den dam som höll barnet kallades godmors och de andra faddrar. Till dopskål hade man en vacker ~~dopskål~~ porstinskål. Det var ej vanligt med ljus men blommor på bordet var vanligt. Glads man rosor tog man dessa vid ett sådant tillfälle.

I hem tillhörande statskyrkan försöktes ej bönsvarå, men hos frireligiösa samfund var det ganska vanligt. Några vidare anordningar var det inte men det brukades vara ett kors eller

Kristusbild på väggen. I ett och annat hem förekommer det fortfarande särskilt hos fri religiösa. Levande ljus tändes ej så ofta, det var endast vid andaktstimer vid de större helgerna.

Det förekom ej att man tände ljus på årsdagen för någon avlidne. Det var ej heller vanligt att man ställde ljus eller blommor vid den avlidnes fotografi. I många hem förekom att man hade torrade blommor t. ex Kristi tornekrona och vanligare var s. k. evighetsblommor. En levande krukväxt som kallades Kriste bloddroppar var också vanlig. Det skulle utgöra en präminne om Kristi liv och evighetsstanken. Psalmer var ganska sällsynta förr, och jag har ej hört att detta hade någon särskild innebörd.

Det var ej brukligt förr att tända adventsljus, det är först på 1950-talet som man börjat med denna sed i en del hem. Någon andakt förekom

ej i samband med adventsljusen. Att hänga upp adventsstjärnor är mycket vanligt ännu. Man kallar dem också för betlehemsstjärnor. De hängdes upp vid adventets början och brukade hänga till trettondagen. Sedan är ej så gamla här i trakten. Det var omkring 1930 som man började med den. Det var en större bosättningsfirma i Osby som började sälja dem. Varifrån sedan kom har jag ej hört.

Det har ej varit brukligt att ordna julkrabba här i trakten. Men det var en kyrkoherde i granoforsamlingen Osby som hade stark dragning åt katolska seden och han ordnade julkrabba i kyrkan med bilder och coner från Jesu födelse, herdharnas tillbedjan m.m. Det var sedan i några hem som man började med denna sed. Det var omkring 1940 som denna sed började. Någon kyrka eller annat föremål i stället har jag ej hört talas om.