

ACC. N:R M. 15678: 1-2.

Landskap: Skåne Upptecknare: P. A. Svensson, Tjörnsarp  
Härad: V. Göinge ö. I. Asbo Berättare: " " " "  
Socken: Tjörnsarp ö. Flöjja Berättarens yrke: f. d. kantare ö. folkskoll.  
Uppteckningsår: 1961 Född år 1871 i Flöjja

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Lokal- och personhistoria. s. 1-2.*

*LuF 117*

*24/11-61*

Skriv endast på denna sida.

Tjörnarps gamla kyrka torde ha blivit byggd på 1100-talet. Ruinerna, d.v.s. själva grunden, ha i år blivit framgrävda, så att man kan få en bild av kyrkans inre: koret, själva kyrkan m.m. Den nuvarande kyrkan uppbyggdes år 1864, och har väl den gamla kyrkan rivits vid den tiden, för omkring 100 år sedan. Den nuvarande kyrkan ligger ett par hundra meter västerut från den plats, där den gamla kyrkan låg.

En folksägen berättar, att man i Deje Lycke i Svenstorp i Tjörnarps skulle för mycket länge sedan ha tagit ett stycke till kyrkogård, då någon epidemi inträffade. Märk! Det är en folksägen från Tjörnarps.

~~\*\*\*\*\*~~

I min hemby i Höja församling hade man både sandtäkt och lertäkt. De kallades såntagan och lartagan (öppet a-ljud i lar) Dessa-sand-och lertäkten-- ägdes av alla fastighetsägarna i byen, och där hade de rätt att hämta sand och ler. Jag föreställer mig, att det nu inte är något nämnvärt kvar av dem, ty de voro ganska kraftigt utgrävda, då jag var ung.

Vi hade också i min hemby icke mindre än 2 "brydestuor"--- man kallade dem "bastuor" (Öppet ljud i ba) Under natten, som föregick den dag, då "hören", linet skulle bråkas, torkades det genom att ligga på en lave, dit värme kom från den eldhärd, man hade, samlades vanligen en skock ungdomar i bastuan, och det

ACC. N:R M. 15678:2.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

samtal, som fördes där, var egentligen inte lämpligt för  
dagens ljus.

#####

Tyvärr kan jag inte lämna fler uppgifter på de framställda frågorna