

M. 15710 : 1.

FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsförkning  
vid Lunds universitet

Gottland

Lina tg  
(Goth. n. hd.)

Hörsne sn.  
(Nöatsarne by)

uppt. år 1959

Uppteckrat av

docent N.-A. Bringéus, Lund

Lagesman: Rismakaren Gunnar  
Johannsons hustru  
f. år 1886.

Räsmakeri. s. 1.

(foto av sid. 1a ;  
mg. VI: 5:74.)

Gotlands län  
Länna by (Gotl. n. h.)  
Hörsne sn, Matsarve by

M. 15710 :/.

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforskning  
vid Lunds universitet

Upptecknat av docent Nils-Arvid Bringéus, Lund, den 7/8 1959

Sagesman: Rivmakaren Gunnar Johanssons hustru, f. 1886.

Vid besöket var Gunnar Johansson ej hemma, men hans årsgamla hustru besvarade mina frågor. Familjen har bott här i sin lilla stuga sedan 1924. Maken har haft olika sysselsättningar. Till 67 års ålder arbetade han vid ångbåtsbolaget i Visby som båtlagare. Några djur har ej funnits mer än gris och ~~än~~ höns tidigare.

Rivtillverkningen har Johansson börjat med först för omkring 6-7 år sedan. Vid besöket fanns färdiga rivor i snickarboden. I år hade sålts 6-7 st. Den årliga tillverkningen har varit omkr. 30 st. Ett år lämnades 25 st till Villy Larssons affär i Hörsne. I vintras såldes även till Hallman i Visby ett par rivor. Priset för rivorna är 8:- En st. inköptes. Hade det bara funnits virke - J. har intet själv - hade det säkert funnits avsättning. Även utsocknes kommer och frågar efter rivor. Men J. far ej omkring och säljer. Han har blivit av med rivorna häromkring. I våras var många och frågade efter rivor.

J. tog modellen efter Oskar Petterssons rivor. Sedan denne dött var här behov av rivmakare. Pettersson är död för ca 15 år sedan. P:s rivor gick bra. De var så lätta och tänderna hade brant ställning. Före Pettersson fanns en som hetter Larsson & i Halgårås i Bara sn som gjorde rivor. Dessutom fanns en som hetter Lprens Pettersson i Nyrbys, Hörsne, som gjorde rivor. Död för omkring 20 år sedan. - I verkstaden fanns vid besöket 6 färdiga rivor och en lagad. J. har gjort en del baljor och dylikt också.

---

På vägen till sagesmannen meddelade Arvid Pettersson i Långhult, Endre att han kände till en rivmakare som hette Anders Pettersson (Slaktar Anders) ifrån prästgården, Endre. Han var bleking och dog för ett par år sedan. Han gjorde rivor även under de sista 10 åren han bodde på Mariahemmet i Visby.

