

ACC. N:R M. 15756:1-4.

Landskap: Skåne Upptecknare: Ernoch Johnson, Killeberg  
Härad: Ö. Göinge Berättare: " "  
Socken: Loshult Berättarens yrke: lantbrukare  
Uppteckningsår: 1961 Född år 1890 i Loshult

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Lägner och folktro om männen. s. 1-4.*

LUF 118

2/11-61

Skriv endast på denna sida.

L. U. F. 118FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Aug 118

Sägner och fabelter om männer.

Någon särskild benämning på män-  
nen har jag ej hört ontalas. Det har nog  
inte förekommit i denna art.

Man talade alltid om männer  
som ett manligt väsen. Man sade all-  
tid "han" om männer, och detta för såväl fabel-  
helt som för mynne.

När jag var ung talade man  
alltid om "gubben i männer", och folk tyckte med  
bestämthet att mänliäckeren liknade ett  
gubbersikte. Några andra slags figurer i  
männer har jag inte hört ontalas. Några  
sägner om mänfigurer har jag aldrig hört  
berättas. Om sådana förekommit, vilket ju

1.

är troligt, så har det varit före min tid.

Att männen haft inflytande över människans liv har med säkerhet emitts långt tillbaka i tiden, men när jag var ung, så hade även de äldre personerna fått mera riktiga uppfattningar om männen, så de talade inte mycket om dylikt, men jag minns att äldre personer voro mycket rädda för, att männen skulle skina in genom fönstret på näsen, som låg och sov, de trodde att personen ifråga blev sjuk av detta. Men att man givit akt på männen vid att beens födelse eller vid giftermål har jag ej hört ontalas. Men däremot höjde jag de äldre ontala hur viktigt det var, att ge akt på männen, när man sådde och planterade på våren. Det som skulle mogna och bära skörd skulle sås och planteras i nedan,

medan däremot det som skulle blomma  
 och grönska skulle sås och planteras på ny.  
 Likaså trodde äldre människor förr, att  
 vid ombyte från mig till nedan, så blev det  
 oskärt omlyfta från vackert väder till regn,  
 och vid omlyfta från nedan till mig, så blev det  
 vackert väder, om man haft roligt under nedan.  
 Om man på kvällarna såg en ring (Ringmä-  
 nen ("mångärd"), så trodde man allmänt förr,  
 att detta betydde att man fick regn eller  
 snö, och på sinners avstånd från månen kunde  
 de men bedöma när ovädet skulle komma,  
 man sade, att så många stjärnor, som man  
 kunde se inom sinnen, så många dygn  
 skulle det dröja tills ovädet kom, och i all-  
 mänhet slår dessa tecken in. De äldre hade  
 ett uttryck om månen i början på nedan, de sa-  
 de alltid, att månen börjar dricka på kvällarna.

Att minnas dragningkraft  
skulle kunna påverka människorna så  
att anriktet skulle kunna blivit snett har  
jag aldrig hört ontalas. Att denna folk-  
tro förekommit långt tillbaka i tiden är  
mycket troligt, men jag hörde ej några äldre  
personer ontala detta.

Några särskilda sedvän-  
jor eller någon särskild folktra i samband med an-  
riktet har jag ej hört ontalas, har sedan förekommit,  
så är det säkert mycket långt tillbaka i tiden.

Att man ansåg, att månförmärkel-  
ser skulle ha någon särskild betydelse eller var-  
la om något har jag inte hört ontalas. När jag var  
ung, så hade folk under lång tid haft reda på  
verkliga orsaken till förmårkelsen, så de talade  
inte om vad de äldre förr i tiden haft för tro om  
dessa fenomen.