

ACC. N:R M. 15802:1-20.

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Landskap: Skåne Upptecknare: Algot Nilsson, Osby
Härad: V. Göinge Berättare: " " "
Socken: Visseltofta Berättarens yrke: Lantbrukare
Uppteckningsår: 1963 Född år 1887 i Visseltofta

Gudstjänst och nattvardsgång. s. 1-20.

LUF 107.

21/3-63

Skriv endast på denna sida.

Gudstjärsten

Under slutet av 1800-talet kallades högmässogudstjärsten mässa. Skriftermål som hölls da matvardsgång var anordnad kallades skriftermässa. Den hölls en halv timma före högmässan. Någon särskild berörmning på högmässa med matvardsgång förekom ej. I regel besökte både vuxna och ungdomar gudstjärstenen varannan söndag. Börnen besökte sällan gudstjärstenen vintertid, men på sommaren var det ganska ofta samt vid julottan och påskan. Hushövdingefolket och tjänare turades om att besöka gudstjärstenen, men det var ej på alla gårdar som tjänarna var fria varannan söndag. De mest betydelsefulla gudstjärsterna var första adventsöndagen, jultagen, längfredagen och påshdagen. Det har varit vanligt förr att man vissa helgdagar besökt andra kyrkor. Läckunda var det vanligt att man besökte Loshults kyrka Kristi himmelfärdsdag och man

fug 107

kallade allmänt denne dag för Loshulta torsdag.
Hitt kom besökare från flera angränsande församlingar.
Denna sed förekommer ännu fast i mindre omfattning.
Det förekom också att man gick till andra kyrkor
för att höra en berömd präst. Så var förhållandet
då man gick till Flärlanda kyrka för att höra
kyrkoherde Per Nyman som verkade där omkring
1870-1880. Det var särskilt då man skulle gå till
naturvarden som man genom ett stillsamt leverna
och genom att läsa i någon andaktsbok förberedde
sig för gudstjänsten. Då man skulle gå till kyrkan
tog man på sig sina bästa kläder. Mannens kläder
utgjordes förr av mörk vadmal men omkring 1900
började den ersättas av chervit och kamgarnsyger.
Kvinorna dräkt var under större delen av 1800-talet
hemvärt s. h. verken utom vid större högtider eller
blötlöp och begravningar då den var av finare svart
tyg, men omkring 1900 brukade man använda mera

färgrika tyger vid gudständerna. Barnens dräkt var förs av hemvänt verken, men oftast i något ljusare färger än för de äldre. Svart dräkt brukades också vid t. ex Långfredagen och påskdagen. Detta bruk upphörde dock omkring 1910.

Då man gick till kyrkan gick ju man och hustrun tillsammans, men fick man sällskap med andra familjer, gick mannen tillsammans och kvinnorna för sig själv. Det ungdomen gick pojkkarna vanligtvis för sig och flickorna för sig ty det ansågs ej passande att pojkar och flickor hade sällskap till och från kyrkan. Där man hade lång väg och ägde hästar körde man ofta till kyrkan. På en del ställen fanns s. h kyrkstigar som var kortare väg än den man körde med hästskjuts. Lå var det på ett ställe vid en stor bok som kallades "viloboken".

Det var mycket vanligt att man brukade samlas och stå och prata en stund före gudstjänsten.

Det var antingen vid kyrkstallarna där man ställde in hästarna eller utanför kyrkogårdsmuren där det också fanns stolar på bänkar att sitta på.

Man brukade ej dela upp sig i olika grupper och hade inga bestämda platser. Det fanns ej något krog i kyrkbyn och det var ej förrän 1920 som ett kafé startades där. Det har ej förekommit att man haft brännvin med att bjuda på vid kyrkan, men det var ganska vanligt att familjer som bodde i kyrkbyn bjöd in släktingar och vänner från de andra byarna på kaffe och brännvin och då kallade man strandom detta för kyrkops.

På vintern när det var kallt ^{gick man} in i kyrkan så snart man kom dit, men under sommaren brukade man vänta till sammankomsten, och kom man tidigt brukade man besöka anförvärters gravar på kyrkogården. Gick man in under psalmsängen före predikan, uppfattades det ej som något oväntat, men kom

man in sedan predikan börjat väckte det ett visst uppsende. Det förekom ej någon viss ordning då man skulle gå in i kyrkan. Det förekom aldrig att folk stannade kvar och försökte oväsen på kyrkbacken eller i vapenhuset. Det var kyrkovaktmästarens uppgift att tillse att god ordning förekom.

Man hade bestämda platser på så sätt att varje by hade sin bestämda bänk, men de var här gemensamt för både bönder och torpare. Men i Osby församling var bänkarna från mitten av kyrkan till altaret bestämda för bönderna, medan bänkarna från dörren till mitten av kyrkan var bestämda för torparena. Dessa bestämmelser är ju upphävd för ganska länge sen.

Männen hade sina platser i bänkarna till höger om kyrkogången och kvinnorna på vänstra sidan, och det är först under senare årtionden som man frångått denna ordning.

Man lade sig alltid inn att uppträda anständigt och göra gott intryck under gudstjänsten.

Det hände ju emellanåt att ungdomarna betraktade varandra i kyrkan och då ville man ju göra ett gott intryck på varandra. Det har aldrig förekommit här på orts att hnsbonden tagit priskan med sig i kyrkan.

För hade man hängare till huvudbonaderna placerade på väggen och den som satt närmast väggen tog emot och hängde upp hattar och missor från de som satt närmast gången, och efter gudstjänsten plockade han ner dem igen. Numera finns hängar i bänkarna. Det var aldrig brukligt att kvinnorna tog av sina huvudbonader varken huvuddukar eller hattar under gudstjänsten.

Det är ju ganska lång sedan man började med skrädd i kyrkan, och det har det varit så långt jag minnes. Men min farfar som var född 1822 talade om att i hans ungdom fanns ej någon

uppvärming av kyrkan, och det var ej lätt att hålla sig varm särskilt som gudstjänsten varade över tre timmar. Förr var det vanligt att äldre kvinnor hade någon bruket av kryddväxter med sig att hukta på när de blev sömniga. Den vanligaste sorten var lavenDEL eller ambrot. Det förekom ju också att kvinnorna hade något gott att förtära under gudstjänsten t. ex brunsöcker eller bröstharameller. Prästerna tyckte ej om denna sed, men jag har ej hört att de gjort någon offentlig anmärkning mot den.

Jag har ej hört om talas att det förekommit några störande intermissioner vid gudstjänsten här i Visseltofta. Men jag minns från Osby kyrka att där var en man som hette Löwen och som var mycket biskunnig och intresserad av teologi. Han brukade stundom under predikningen göra högljudda inpass och anmärkningar. Han var också någon gång åtalad för störande av gudstjänst.

Vid en del heller var kyrkan prydd på
nägot sätt. Vid påskan var den dekorerad med
blommor och på hösten vid tacksgödsedagen
var den dekorerad med sådeskärvar av flera sådes-
slag samt äpplen m.fl. frukter. Vid julfesten var det
jin julgranar i kyrkan. Den första tiden man bjäjade
med insatta skänkte man hemstöttäta lin till
kyrkan, men från slutet av artonhundratalet har linnen
till kyrkans bekostats av kyrkokassan.

För förekom det att församlingen knäföll etc
par gånger under gudstjänsten såsom då prästen
läste syndabekännelsen och fader vår. Denna sed
upphörde de sista åren av 1800-talet, men enskilda
personer fortsatte ännu en tid med denna sed.
Ett man intade sig fram i bänkarna har förekommit
även under senaste årtienden. Det förekom aldrig
att man gjorde korstecken och ej heller att man gjorde
begrningar eller neg. Då prästen läste dagens psalms

och högnässotext brukade församlingen resa sig samt då man sjöng vissa psalmer som började som tack och hovsing. Det var inga särskilda personer t. ex begravningsgäster som blev sittande under gudstjänsten. Det förekommer ännu att församlingen reser sig vid vissa tillfällen men ej så ofta som förr.

Man har berättat för mig att förr förskom det strandom att prästen i predikan gjorde anspråkningar om personliga mellanhavanden genom liknader eller på annat sätt. Under mina första kyrkobesök under 1890-talet brukade prästen predika mer än en timma och under högtidsdagar en och en halvtimma.

Om det var kallt i kyrkan brukade prästen inte hålla kortare predikan därför. Jag minns endast en präst som hade en vit duk i handen. Det var Hans Hainer som verkade i Visseltofta 1890-1899. Någon särskild funktion ansägs den ej hava. Den mest betydelsefulla momentet i gudstjänsten ansägs predikningen vara.

Det var ju klockaren som tog upp sången på den tid då orgel saknades. Han hade sin plats vid sidan om altarröden i en särskild bänk den s.k klockarestolen. Några särskilda medhjälpare med sången var det inte, men vanlig var det någon skollärare som var god sångare och bidrog att höja sången. Det var nog så att sången blev sämre då orgeln anskaffats, ty man liksom litade på att orgeln skulle ersätta en del av sången. Förr sjöng man psalmerna med långsammare takt, men melodierna var nog den ännu vanliga. Det har aldrig förekommit att män och kvinnor sjungit var sin vers i psalmen. Jag har inte hört omtalas att någon instrumentalmusik förekom i kyrkan innan orgel anskaffades. Förr var det mycket vanligt att förbön för sjuka lästes i kyrkan, och detta bruk bibehölls till omkring 1920. Den kallades församlingens förbön. Att man trodde förbön skulle vara mera verksamt i vissa kyrkor har jag ej hört omtalas.

Några särskilda beteende under bryningars och
tacksägelseförfarende inte utan man höörde dem tyd
och stilla. Vid mina första kyrkobesök under slutet av
1800-talet var det vanligt att kvinnorna gick ut då
kungörelser skulle läsas. Men sedan kom det en ny
kyrkohörd 1899, Nils Lallor, som ville att kvinnorna också
skulle stanna tills kungörelserna var lästa. Det har
nog förekommit en och annan gång att man armäst
på prästens vält att läsa kungörelserna, om dessa
lästes slarvigt eller liknögt. Några skämtsamma
uttryck angående bryning förekommer inte i kyrkan
men det hände ju nog hänt sedan man kommit
ut ur kyrkan. Jag har ej hört omtalas att man
brukat ersätta prästen för hans medverkan vid
begravning, men att man betalade klockaren var
ganska vanligt men frivilligt.

Kollekten upptogs under psalmen efter predikan.
Den upptogs i här utom vid de större helgerna då den

upptogs på altaret. Det var på tredje bönadagen till missionsens samt juldagen då offer upptogs till församlingens fattiga. Håven var av svart sammet och broderad med gula ränder. Av äldre personer kallades håven för mögen. Det var kyrkovaktmästaren som gick med håven. Man började mera vid dörren vid den sida som kvinnorna satt, och slutade också där vid männen sida. Det har aldrig förekommit att man växlat pengar i håven. Det förekom inte att man tog upp hollkt till prästen. Men det häntde stundom att man tog upp offer på altaret till teologie studerande som var födda i församlingen. Det har aldrig varit brukligt att prästen eller någon annan hållit förhör om predikans innehåll.

För då endast kvinnor satt vid den ena sidan av kyrkan skulle de gå ut först. Då man kom ut ur kyrkan brukade man stanna vid ett vägkors i närheten av kyrkan för att samtala en stund med

slägtingar och goda vänner. Under 1800-talet var det ganska vanligt att man gjorde inköp i affärerna efter gudstjänstens slut. Nägot särskilt bruk vid hemfärden var det inte. Det var ej vanligt att man hälsade de hemmavarande på något särskilt sätt. Därmed var det vanligt att de hemmavarande hälsade den som kom från kyrkan med orden: Välkommen hem från kyrkan. Det var ej så mycket av predikan som man brukade relaterade, men tacksägelse för avlidna blysning till äktenskap samt kungorolser intresserade alltid de hemmavarande att få höra. Det var i synnerhet vid husförföreningen som prästens holl andakt ute i församlingen. Församlingen var indelad i rotar och husförföreningar skulle hållas i varje rote. För då de hölls i bondgårdarna gick det i tur efter hushåll. Den som var värd brukade bjuda på hafte eller mat. De senaste åren husförföreningar var i bruk hölls de i skolhusen.

En kyrklig ceremoni som var vanlig under 1800-talet och något senare var kyrkotagning av barnafödarskor. Den första söndagen som kvinnan besökte gudstjänsten efter barnets födelse, skulle prästen läsa en bön för henne och medkalla guds välsignelse över henne innan hon fick delta i gudstjänsten. För längesedan skedde denna kyrkotagning nära vid kyrkdörren där kvinnan knäföll på en pall medan prästen läste böner och välsignelse, men senare försigighet dena ceremoni vid altarsunden.

Nattvardsgåingen

Nattvardsgång anordnades i regel varaman, vanad. Den pålystes fjorton dagar innan. De helgdagar som det var flest nattvardsgäster var långfredagen och första adventsöndagen. Jag har ej hört omtalas att det hänt någon gång att det ej kommit några nattvardsgäster eller någon benämning eftersom brukade anse att man borde gå till nattvarden minst två gånger om året. I allmänhet var det ej vanligt att man gick till nattvarden innan man förstog sig något särskilt, men det försomt eldå man tänkts förläga en längre resa, eller skulle läggas in på sjukhus. Både husbondefolk och tjänare samt andra yrkesgrupper gick samtidigt till nattvarden. Man gick ej roteris. Jag har ej hört omtalas att utesättning från nattvarden på viss tid försommits. Om det fanns brottingar som kunde blivit vägrade nattvarden så har de inte begärt att undfå den.

Enskild kommunism har ej förekommit utan vid sinkbädd. Det har aldrig förekommit att någon fått mottaga vinet ur kalkens fot. Något särskilt namn på nattvardsvinet och oblaten hade man ej. Vinet förvarades i prästgården. Om det nyligen blev något vin över i kalken slögs det ut då kalken rengjordes.

Hur oblaterna anskaffades har jag inte hört men jag vet att det fanns firman som brukade leverera till flera pastorat. Att överblivna oblatar kasserats har jag ej hört omtalas. Blaord kyrkligt och religiöst intresserade människor ansåg man att nattvarden verkade andligt stärkande och som en viss lättnad i andliga bekymmer.

Söndagen efter det nattvardsgång var påblyst skedde anteckning i kyrkan efter gudstjänstens slut. man kunde då anmäla sig muntligt ellers om man ej kunde besöka gudstjänsten sönda en lapp med någon granne. Något särskilt namn för denna anteckning

fanns inte. Den var ej förenad med någon avgift.
Jag har ej hört talas om nattvardsproletter.

Skriftermålet ägde rum en halv timma före
högmässan den söndag nattvardsgången ägde rum.
Enkelt skriftermål i kyrkan har jag ej hört omtalas.
Det är längesedan s. h kommissionförhör förekom
Det tillgick så att efter skriftermålet gick prästen
med längs kyrkogången och ställdes mågra frågor
till nattvardsgästerna. Om det var någon som ej
kunde bevara den framställda frågan blev det ju
inga åtgärder ändå. Jag har ej hört omtalas att
någon för gick oannmåld till nattvarden. Numera
behövs ingen annälan och ej heller särskilda högtids-
kläder. Förberedelsen till nattvarden brukade
intjorras av att man läste i någon andaktsbok såsom
Luthers postilla eller en särskild bön i psalmboken
och höll sig också hemma i stillhet på lördags-
kvällen och besökt ej något kafé eller samkräm.

Man var också noga med hygien och klädsel. Allt man borde avhålla sig från att äta brukade ej förekomma. Det har ej förekommit att prästen uppmanat församlingsborna att förtära något innan nattvardsgången. Det var nog en och annan som hade en sträng gammaldags uppfattning om att vara närdig eller svärdig att gå till nattvarden.

Då man gick till nattvarden bar man en svart högtidsdräkt vanligen s. k bonjour samt vit krage med svart rosett. Det var endast kvinnorna som brukade ha en vit närsduk i handen. Det har inte förekommit att man ringt i någon klocka inne i kyrkan. Det var ej bestämt att nattvardsgästerna skulle sitta på någon bestämd plats, utan så länge man hade bestämda platser för varje by sett man på dessa platser. Vid nattvardsgång gick först äkta männen och sedan änklekar och pojkar samt sist flickorna. Efter social ställning gick man in.

inte men då torpsarna vanligtvis satt längst ner i kyrkan kom de in sist. Var det vinter så att man hade vinteröverrockar brukade man taiga av dem innan man gick till altarrunden. Benämningen på en krets nattvardsgäster var vanligen en omgång men jag har också hört äldre personer kalla det ett handkläde efter den duk som prästen torkade halken med och som bortlades efter varje omgång. Det har jag nog försökt mit någon gång att det varit trängsel vid altarrunden men reda har det jag ej varit. Några märken eller varsel har man ej iakttagit vid nattvardsgången. Någon trolldom eller konster beträffande bröd och vin har jag ej hört något vidare om. Men jag minns en man från Osby församling om vilken man berättade att han var svag jägare och för att få bättre jakthjylka smusslade han undan oblaten vid nattvardsgång. Denna tog han med sig ut i skogen och hängde den i ett snöre samt skjöt

sönder den. Faktytiken blev visst ej bättre, men efter en tid fick mannen svåra samvetsförsbrärelser, varför han måste gå till prästen och tala om sitt handlingsätt innan han återfick sinnesro. I allmänhet brukade man ej briga eller ringa då man gick från altaret, men jag minns från slutet av 1800-talet att det var en del äldre kvinnor som neg då de gick från altarrunden. Altarsdalar har jag ej hört omtalas. Det var vanligt att man tillbringade dagen i stillhet den dag man gick till nattvarden och man skulle ej delta i några samkväm eller kafas. Det förskörde inte att man skulle hälsa de hemmarvarande på något särskilt sätt. Det var ej vanligt att nattvardsgästen skulle ha någon särskild maträtt. Då prästen kallades till någon sjuk för att ge honom nattvarden kallades det för sorhenbend. Jag har ej hört någon särskild benämning på de nattvardskål som då användes. Det har förekommit i enstaka fall att man köpt nattvardsvin åt sjunga, då den sjunga så önskat och trott att det skulle verka botande.