

ACC. N:R M. 15928:1-5.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Karin Petri, Bjärnum*  
Härad: *V. Gönge m. fl.* Berättare: *" "*  
Socken: *N. Åarp m. fl.* Berättarens yrke: *bokbindare*  
Uppteckningsår: *1962* Född år *1896* i *N. Åarp*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Meilstolpar och vägvisare. s. 1-5.  
(foton sid. 1a ö. 2a)  
mg. salinas*

*LuF 119*

*3/12-62*

Skriv endast på denna sida.

Militärlägar och Kogaisare

I Björnum samhälls här en militärlägar-  
mittel, småt "Björba" en f. d. gammal gästgivar-  
gård. (I Björnum funnos på 1880-talet tvänne gäst-  
givargårdar så gott som mittel småt varandra)

Björba hären innehades värdskapet är av andra  
gästgivararna återkommande. I "Björba" (nuvarande  
namn) bodde Jacob Larsson, han var "knäve" och  
kamman från Sjuhärads bygderna, hustrun hette Helena  
och var skänke. Den andra gästgivarinnehavaren  
ägs den fastigheten som numera ägs och bebos  
av Fabrikus Dahl. Hans namn var Per Olsson  
och hustrun hette Malakia både bodiga från  
Färns härad och sedermera slöt med "Skumpen"  
"Gästs kända". Dessa småtade militärlägar  
nr. 1 berättade hur lång väg det var till Rönge  
som de var Rönge ställe. Från Rönge gick vägen

Luf 119

M. 15928: 1a

Landskap: Boine Berättare: Karin Peto  
 Härad: Värmland Berättarens yrke: \_\_\_\_\_  
 Socken: Närn Åarp Berättarens adress: Slättaröd, Bjärnum  
 Uppteckningsår: 1962 Född år 1896 i Slättaröd, N. Åkarp  
 Upptecknare: Karin Peto, Slättaröd, Bjärnum.



Vägpåle nr. 1., stående vid "Bjärbo", Bjärnum

*uz. salmas*

öfver Kärrebo med Tante - Skala - Bjärnum  
 - Viija - Emmajunga - Lue gamla Riksgrensens  
 med Markbygd. Utmed denna väg funnos  
 milstapen på vägen Gårdingsväg och kallas  
 "Gårdingsstapen" eller "Gårdingsstaplar"  
 Inom kirkodomen förekomma de allmänne och  
 förekomma ännu på vissa ställen fastän  
 vägen nu fått ny skickning. Se foto nr 2.  
 Buktarna var nedanför i stenen  
 stannade bara placerade på socker och stän  
 ikända stora stann utmed mindre socklen  
 var ungefär 1 metern i fyrkant  
 2 sidorna funnas ännu kvar på skivan  
 Bjärnum - Viija. Den ena foto nr 2,  
 utmed gamla landsvägen vid Tumbö  
 (den blev för några år sedan nedrivna men  
 blev på återstående hembygdsnamnet ännu  
 alltså dock några längre än de stegen



M. 15928:2a.

2

Landskap: Skåne Berättare: Kerni Peters  
Härad: Västra Gönne Berättarens yrke: \_\_\_\_\_  
Socken: Norra Åkarp Berättarens adress: Stämrot, Bjärnum  
Uppteckningsår: 1962 Född år 1896 i Stämrot, N.Åkarp  
Upptecknare: Kerni Peters



Vägpåle nr. 2 stående vid gamla landsvägen vid Tunnby, Bjärnum har en gång varit raserad vid bygge men återuppförd lite längre in i skogen, betydligt söndervittrad men översta delen försedd med en minhuggen rund platta å vilken i relieff framträtt en kunglig krona, texten i övrigt oläslig.

neg. saknas

En fures vid Hajoja och benämndes före  
 "Hjörings-pajlen vid Hajoja eller kare och  
 gäv Hajojapajlen". För länge jag kunnat  
 genom färdvägningarna uti som vore och stannar  
 nu och kändiserna omman t. Gänge av  
 gräskan samma utseende som i bild 2, c. a 5 em  
 tjock 1 meter höga och någon kare 75 em samt  
 40 i 50 em. i botten i övre delen av den var en  
 plats utbyggd eller kanske bättre sagt  
 nedbyggd (57) i denna form under en skans  
 i relief. Gångstegen mellan skans och smilant  
 benämndes "Färdstegen" här hade färd  
 som många gånger laga i fejd med varandra  
 och med bänderna och här utkomparat många  
 fejder de fack färdades till och från mark-  
 naden i Markbygd. I släkten Björnsm.  
 Kala-Larviva finnes ännu några stelar  
 kvar med samma utseende som nu 2

8

ACC. N:R M. 15928:4.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

ingen är nästan försuad. Om de någon  
gång varit smilade i bokstavena vet jag inte  
men skulle de hava varit detta så har med  
all sannolikhet bokstavena varit svarta  
7 Östra Gänge vara blomarna och gyllingar  
med uti fast älskningen är en sådan  
upphimlad och överlämnad till hävarande  
hembygdspark där den är uppmonterad  
i en backel. bokstavena är upphimlade.  
Har jag varit mig med personer i 70-80 års  
åldern men många av dessa är døde och  
den yngre generationen vet ingenting  
om militärens hem färger färd och att  
de brukade då de var ute och kunde längre  
släcker låta kistarna vila vid militären  
för att de skulle få äta av medförd  
färdkost. De brukade dock aldrig rast  
vid "Tämningsplan" det var farligt

5  
 dels på spåkade det där, och dels var de  
 radda för fattare.

Dee stent på vägen Händsholm Tvinga som  
 percerade på vägens västra sida från  
 Händsholm riksnät utom den vid Gångvare-  
 gårdens i Bjärnum som står på höger side  
 om vägen. Om vägen nu passerad den  
 stätt på höger side kan jag inte med säker-  
 het säga.

Stenarna äro av grå granit som förut  
 är omtalad, Verifian de komma och jag ej  
 ej heller som den Linnéskan den.

Stenkuggare har funnits på platser under  
 flera generationer och grovstenar har kuggats  
 ut stora klippblock. Grå granit finnes det  
 ju på om man inget särskilt beaktat

Någon räknades efter gammal svensk mil  
 och en fjärdingsväg var ju en fjärdedel mil.