

Landskap: Skaane Upptecknare: M. g. d. Nilsson, Osby
Härad: Ö. Göinge Berättare: " " "
Socken: Berättarens yrke: Lantbr.
Uppteckningsår: 1962 Född år 1887 i Vässeltorpa

Milstolpar och vägvisare. s. 1-5.

ZuF 119

98-62

Skriv endast på denna sida.

Milstolpar och vägvisare

Det är inte många vägar i Norra Skåne som har milstolpar restა intmed vägarna. Den enda i denna ort är landsvägen mellan Kristianstad och Täxö. Men där är nästan alla både milstolpar och fjärdedelsmilstolpar bevarade och väl underhållna. På gränsen mellan Osby och Loshults socknar i Östra Göinge härad, vid Drivsbro står en milstolpe på höger sida om gamla vägen från Kristianstad till Täxö. Vägen och bron över Drivan är omlagda så den står cirka 20 meter till vänster om nya vägen. Den är av gråsten. Inskrift i mil B. Y. T. L 1766. Bokstafsstypp: skrifstil i fördjupade bokstäver. Kunglig krona överst. Nålingen har förmats. Var den tillverkats är ej känt. På den finns ej stenhuggerier i orten, men det finns nog kunniga stenarbetare.

Luf 119

Storlek: höjd 1,20 m bredd vid foten 70 cm
vid toppen 40 cm tjocklek 13 cm. Uppställning:
i väl bevarat stenvägg utan murbruk



Milstolpen står på sin ursprungliga
plats och det gis också fjärdedelsstolparna.
Fjärdedelsstolparna är mindre och har endast
inskriften $\frac{1}{4}$. Milstolparna är lika varandra
likaså fjärdedelsstolparna. Fjärdedelsstolpar
finns söderut från milstolpen vid Drivebergs
vid Elisedal och Flöjärnum. Vid Marklunda

Osyg m. o. övriga
" "

som förr var gästgivargård finns en sten som visar vägen till Osby kyrka samt en sten som anger avståndet $1\frac{5}{8}$ mil från Marklunda gästgivargård till Broby gästgivargård.

För sade man ej milstolpe utan det var vanligen milspåle och fjäringspåle. Lökeln hällde man stenröret. Färskilda benämningar på milstolparna har jag ej hört.

Det var ganska vanligt att milstolpar och fjärdedelspålar fick namn efter gårdar eller broar i närheten t. ex Drivebros milspåle eller Ehisedals fjäringspåle, men det var ej vanligt att platsen fick namn efter milstolpen.

Det är endast äldre personer som talar om fjärdingsväg. Man ansag därmed avståndet mellan två fjärdedelspålar. På andra vägar där ej milstolpar fanns räknade man med den tid som det tog att gå denna väglängd.

Vilken plats man räknat som utgångspunkt
på denna sträcka har jag ej hört, men det har
trotsigen varit Kristianstad.

Det var på landshövdingens befaling
som milstolpar skulle sättas men det var
länsmänne som skulle ordna så att det blev
verkställt och dessa skulle också vid de ärliga
vägssynerna se till att milstolpar och fjärdingi-
pålar var i gott skick.

För järnvägens tillkomst hade milstolparna
stor betydelse för bygden. De har nog ej utgjort
hälplats för skjuts utom på de ställen där det
fanns gästgivargårdar. Post undelades också
om de var belägna vid vägskäl, och det var
imödhet vanligt att de utgjorde rastplatser
där måltid intogs då man körde ner till
skåne med tråvaror. Det var på ett och annat
ställe som det var särskilda vilstenar vid

milstolpen. Det var mycket vanligt att ungdomar använde röset som sittplats då de träffades om kvällarna, och man ser ofta fotografier där man tagit plats vid milstolpen.

Det har nog ej förekommit att man skrivit några personliga meddelande, men att buffare ritat sina tecken och bönärken som var kända av deras bekanta har ju förekommit förr då buffarna var talrika. Ja det försäkra nog att man stände möte vid milstolpen t. ex då man skulle ut på marknadsresor och dylikt. Det förekom inte att man hälsade på milstolprarna eller såde något särskilt när man passerade dem.

Det förekom ju nog att man försökte tyda initialerna till något skämtsamt slagnam eller ordstår.

Jag har hört vandrarsvisor där milstolpen omnämnes men jag har glömt boken.