

Landskap: Småland Upptecknare: Joh. Fjögriß, Hultsjö
 Härad: Västra Närke Berättare: " " "
 Socken: Hultsjö m. fl. Berättarens yrke: f. d. målareverstare
 Uppteckningsår: 1963 Född år 1883 i Hultsjö

Milstolpar och vägvisare. s. 1-8.

LWF 119

28/4 - 63

L U F 119

Under mitten av 1800 talet fanns strängtaget inga vägar av litet större mått utan milstolpar och dessa var tillverkade dels av fur ek samt oxel. en del var bara fyrkantiga med en avrundning i översta ändan. Sedan fanns det sådana som hörnena var avkantade med en cirka 5 cm bred så kallad faskant, och jag såg även under min barndom även någon milstolpe som var alldeles rund och den var så långt jag kan minnas placerad i Bäckaby eller Ramkvilla socken, men vad för text det var kan jag ej påminna mig, ty det var omkring 1890 talet. Vidare fanns i Fröderyds socken ett par vägvisare som jag känner till, som var både milstolpe och vägvisare. Den ena fanns vid gården Huluboda, på den milstolpen fanns tre armar som på den ena armen visade vägen till Poststationen Årset samt väglängden dit, denna stolpe var vill jag minnas var av Ek. Milstolparna räknades vanligen avståndet mellan de olika gästgivaregårdarna, Och på min trakt började avståndet från Slagetorps gästgivaregård i Hultsjö till Kråketorps gästgivaregård i Asa Kronobergs län, och då sattes första milen vid milstolpen i Slagetorp och markerades med en 1 mil, nästa stolpe markerades med 1/4

mil, på nästa stolpe stod det 1/2 mil, på nästa stolpe stod det 1/3 dels mil, och på nästa stolpe stod ytterligare 1 mil, och då var man inkommen i Kronobergs län, och hade inte långt till Kråketorps gästgivaregård i Asa socken. I Jönköpings län har jag ej sett så många milstolpar av järn, fastän några sådana finns ju givetvis även där.

I Asa socken finns en milstolpe av gjutjärn och själva milstolpen var uppsatt på ett fundament av sten så kallad bullersten själva fundamentet eller sockeln om man så vill kalla den, och den står nästan framme vid Asa Kyrka. Och för att i någon mån numrera de vägvisare som jag har sett på min trakt får jag såsom Nr 1 nämna en vägvisare som har stått vid ett vägskäl vid Hörnneboda i Fröderyds socken den var fyrkantig och mycket grovt tilltagen, samt försedd med tre armar, den ena visade i öster mot Ramkvilla, den andra armen visade mot norr till Årset, den tredje armen visade mot Asa i söder, allt av Ek och var ganska välgjord. Och som det förr i tiden var ganska gott om luffare, var denna milstolpe ett mycket fin objekt att skrimer eller mindre vackra glosor på, men man kunde inte läsa allt vad

dessa luffare hade skrivit. På de milstolpar som var av järn var för det mästa texten med upphöjda bokstäver, på trästolarna däremot var alla bokstäverna inhuggna. På de allra äldsta var skriften den gamla Gotiska typen, medan sådana som ruitnat ner och ersatts med nya blev alltid texten ersatt med vår nuvarande bokstavssordning. Några emblem har jag inte sett på min trakt. De milstolpar som jag sett, materialet har jag härovan beskrivit - som var av trä var vanligen deis bara strukna med trattjära, men det fanns också målade med någon brun färg och en del inte målade alls, särskilt de stolpar som var av Ek, de målade var vanligtvis av fur, och orsaken var den att dessa stod sig inte så länge som de som var av Ek. Järnstolarna däremot var alltid svartmålade, och materialet till målningen var alltid någon sorts asfalttjära, och på en milstolpe mellan Asa och Växjö som bokstäverna målade bruna, det var omkring 1910, men om den finns kvar ännu vet jag ej, Och vad som i övrigt kan tillläggas, eller, eller rättare sagt vet om de gamla milstolarna är att på de åsar som visade till olika platser, var vanligen fullklottrade av de olika luffare som förr i ti-

(4)

ACC. NR M. 15941:4

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

den trampade våra vägar, och denna luffareskrift var liksom en under-
rättelse till sina kamrater att i den eller den gårde kunde man få
både husrum och mat, dels kunde det vara en varning att det på vissa
gårdar fanns arga hundar o. dyl. Att det fanns märken vem som tillver-
kat stolpen har jag inte sett på min trakt. Angående stensocklar så
kan i korthet nämnas att min Far född 28 maj 1853, var stenhuggare, så
jag vill minnas att han satte stensockel till en eller annan milstolpe
inom Hultsjö socken, men de allara flästa äro nu borta, ute en som är
i Kännestubba, den var också borta en tid, men så kom en ny ägare till
gården, som tillsammans med mig var intresserad av hembygdsvård, tog
och plockade upp fotröset och ersatte den gamla milstolpen med en nu
sådan så nu står den nya på det gamla fotröset. Denna mannen heter
Olof Andersson Kännestubba Hultsjö, för övrigt är han född i Asa Kro-
nobergs län. Några stenhuggerier har det inte funnits på min trakt,
Men ett stenbrott fanns under min uppväxttid på en gård i Asa ,
det var ett berg på gården Baggansås ägor, som av allmänheten kallades
för "Kissaberget" och ur detta stenbrott hämtade min Far sin sten till

sina sten arbeten

2. Pälens höjd över marken, räknat från foten eller sockeln var omkring 2 meter, det vill säga de stolparna som var av trä. Järmstolparna däremot, var undefär en meter höga, resten uigjordes vanligen av sockeln. Trästolparna var alltid på min trakt fyrtakta, och tjockleken varierade mellan 35 och 40 centimeter. Vad uppställningen beträffar så har jag aldrig sett stt de endast var nedsatt i bara jorden, utan det fanns om inte mer så var detdels litet stenar som kilade fast stolpen, sedan lades en del större stenar runt stolpen, på en sel lades ett litet röse med sten runt stolpen, varöver kastades litet jörd. men att det lilla röset sammanbands med lera eller dyl. har jag ej sett. Men det kunde förekomma att milstolpen någo gång kunde få tjänstgöra som både milstolpe och märke mellan länsgränser. En sådan fanns under min barndom mellan Jöhköpings län och Kronobergs län, detta var i slutet av 1800 talet, men nu finns den inte mer kvar, nu är det istället uppsatt ett så kallat "Länämärke", på platsen. Det gamla vanliga namnet på milstolparna var helt enkelt "Milapåle".

Att det funnits namn på de olika delarna som stolpen var uppställd på har jag inte hört talas om på min trakt, och inte har jag hört något om att stolpen fått något namn efter det ställe eller därdsom stolpen var rit placerad vid, men däremot har jag hört tajas om att om ett ställe eller gård var befanns i närheten av stolpen kunde till ex. familjen som bodde därintill. I Tölg var detta förhållande där en person som bodde i närheten av en milstolpe alltid fick gå under namnet August på "Pålen" och hans fru som var kokerska fick alltid heta Mathilda på "Pålen". Och även kunde något vägstycke få namn efter stället där en "milapåle" stod, såsom till ex, på vägen mellan Hultsjö och Stockaryd fanns ett par branta backar, dessa backar kallades alltid av allt åänheten för "Pålaliderna", numera är både stolpe och backar borta på grund att nya vägar byggs, och fölaktligen många gamla stolpar borta. Hos äldre människor hör man ofta talas om "fjärdingsväg", och i Ramkvilla socken står en påle kvar, och den benämnes alltid för "fjärdingspålen" och för övrigt säger aliti gamla personer, --det en fjärdingsväg dit och dit, samt tre fjärdingsväg, i övrigt blir det en halvmil, och en mil.

en mil. Att det räknats för några raster vid milstolparna har jag ej hört berättas om. Men vid den ovan nämnde milstolpen på gränsen mellan Kronobergs och Jönköpings län, hände ofta under min barndom att ungdomar från båda länen möttes åt just vid den milstolpen och drabbade tillsamans i ett ordentligt slagsmål ty sämjan mellan bland pojkarna på ömse sidor av gränsen var ju inte alltid så god på den tiden. Varifrån utgångspunkten för milstolparna varit, eller varifrån man placerat ut dem har jag aldrig hört berättas om, däremot uppsättning skulle ju plog eller vägfogden göra, ty förr på 1880-talet var det ju så att bönderna fick underhålla vägarna i s.k. rotevis, och då hade varje rote varje rote sin vägfpdgde såväl på sommaren so på vintern. På hösten fick dessa rotar köra grus på sina vägstäckor, sedan kom Länsman som numera kallas landsfiskal och synade vägarna, och som även såg till att milstolparna stod resta på resp vägsträckor, men om bönderna fick någon ersättning för detta har jag ej hört något berättas om. Att det har funnits några stenar för rastplatser har jag heller inte hört något om på min trakt. Att luffare begagnade sig av milstolparna för meddelande till varandravar som de bästa ställena-

fanns. Men att det skrevs i övrigt något särskilt av vikt har jag inte hört berättas om, och inte heller har jag hört att man hälsat på milstolparna, eller uttalade några ramsor när man passerade stolparna, åtminstone har det inte förekommit på min trakt. De inskriptiner som fanns på min trakt kunde stängt taget inte misstolkas på något sätt ty som jag härovan berättat om, var merendels luffare som meddelade varandra på som det kallades "luffarespråket," Några s.k. vandringsvisor i vilka milstolparna var inblandade här jag ej hört berättas om. Vad traditioner beträffar har jag endast hört att när ett likfölje åkte förbi en milpåle som stod på gården Gistningstorp ägor i Hultsjö vid den s.k. "Raskabacken" skulle likfärdens köra så fortman kunde förbi den pålen, men vad orsaken var har jag ej kunnat få reda på.

Februari

Lönåsa hultsjö Sävsjö i ~~med~~ 1963

Joh Sjöquist

Joh Sjöquist