

ACC. N:R M. 15955:1-5.

Landskap: *Småland* Upptecknare: *Karl Nilsson, Kalusvik*
Härad: *Kinnared* Berättare: " " "
Socken: *Kalusvik* Berättarens yrke: *lantbrukare*
Uppteckningsår: *1963* Född år *1897* i *Kalusvik*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Kryddat brännvin. s. 1-5.

LUF 50

3/12-63

Skriv endast på denna sida.

Krydat bränvin

1. En krydda som mycket användes var Allands rot och allands knopp vilket pålades bränvinet så att smaken blev bättre Köptes på apotek.
2. En annan krydda som man odlade i trädgården i nästan varje hem, var Malörten malörten torkades med blommor och blad när den var torr gneggades den sänder varefter den slöppades i en flaska därefter påfylldes bränvin när det dragitt en tid bordsilades malörten. En mycket stark och best smak, Användes som medicin vid ont i magen, Barnsängs kvinnor borde även intaga malörtes bränvin efter barns bördern.
3. Kumin användes även som bränvins-
krydda varsid fröna örtes till sammans m

Jug 50

brännvin vilket fick stå och draga några dagar
varefter fröna silades bort. Användes som
bords brännvin till maten.

4. Riven pepparrot lades på brännvin inlaggs
i mindre kvantiteter, Mat väck Mycket starkt
5. Brännvin och torkad svingalla blandades
och förberades till att smörja både gamla
och nya frostskador på händer och fötter öron
och kinder.
7. Hvitviavå. (Hvit sippor plockades och lades på
brännvin användes till att smörja sår som
skärsår tillhörde husapoteket dessa pålades
så fort de vara plockade och fingor vara kvar
i flaskan så länge det var någon vätska kvar
8. Svarta vinbär pålades både hela och sönder-
mosade på brännvin bären från silades
brännvinet användes både som njeltnings
medel, och som botemedel vid förkylning

och mag ont.

9. Kamferla brännvin Kamferet köptes på apotek
blandades med brännvin och användes mot en
del krämpor ansågs som värmande, Men
ansågs skadligt att inlägga för mycket eller
att bruka det dagligen, Då det skadade minnet
10. En växt som benämndes Gobba skagg har
gula blommor blad och blommor, luktar
starkt, Blommorna lades torkade på
brännvin fick vara tillsammans tills det
skulle användas Avsett som botemedel
mot ont i magen särskilt mot diare
och knip i magen.
11. Som färgämne användes smått socker
som smältes så hårt att det fick en brun
färg blandades sedan med brännvinet så
att färgen blev som kassäck och smaken
ej som vanligt brännvin

Skulki kvinnan äpplen köptes på apotek? Sänderdelades
och och lades på brännvin detta blev starkt
laxerande.

När ringmörren till Kalosviks nye kyrka
lades vilket var någon gång på 1870 talet hade
förmannen skickat bud efter en liter
brännvin hos en bonde, vid middagstiden
gick förmannen bort till bonden och frågade
om litern var hemkommen vilket bonden
svarade att den ej var men han hade så
att han kunde bjuda på några stycken
separ. När förmannen tagit några stycken
sade han jag får vist lov att gå ut ett slag
Då sprang bonden närmaste vägen till
buret och stängde dörren och satte sig där
förmannen kom ej in i tid utan det
blev i byarna.

Samma historia skall hava utspelats

vår hans hustru begravdes då säll begravnings-
folket på Ställos gårdesgårdar tröskverkets bon-
men och var de kunde sätta sig

13. Samliga blandade häststöbb med brännvin
för att giva folk så att de blevo fella och måde
illa häststöbbet förorsakade kräkning och
illamående,

14. En annan brännvins krydda var Jåans-
tåstamante vilket köptes på apotek och
blandades med brännvin, skulle bliva
starkt berusade och illa mående