

ACC. N:R M. 15969:1-4.

Landskap: *Blekinge* Upptecknare: *Eric B Karlsson, Tving*
Härad: *Medelstad* Berättare: " " " "
Socken: *Tving* Berättarens yrke: *lantbrukare*
Uppteckningsår: *1963* Född år *1880* i *Tving*

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Skogskötsel (enskilda skogar) s. 1-4.

LUF 122

17/7-63

Skriv endast på denna sida.

L.u.F. 122.

Vad jag här nedan nedskriver berör Byarna Höryda, Bröstorps, Bråstorps och Berg. Här varierar skogsskifternas mellan 5 - 50 ha. På 1890, 1890 sköttes dessa arealer ganska likvärdigt. Det var ej fråga om skogsskötsel, frågan var att få bete till djuren, som alestädes betade på skogen. Det anlades Brännor eller s.k. Brännor vart annat år, på 25 hars skogsmar anlades en Bråne på omkr. 0,4 har. kunde bli både större och mindre beroende på terrängen och skogens ålder. På denna tid hade varje bonde och torpare sina skogsskiften väl kringgårdade, det åtgick mycket stängselvirke årligen även husbehovsbränsle, även Brånen skulle omgårdas förty där skulle skördas både råg och potatis. Något virke togs även ut för underhåll av byggnader. Var Brånen beväxt med lövskog blev det även något ved till avsalu, förty inkomst av kontanter var efterlängtade. Som jag här tidigare berört var betesdriften på skogen allmän i dessa byar, någon sakkunnig utstämpling förekom ej denna tid, utan allt fälades ned för Brånens område. Då enskiftet här inträffade 1822, har nog betesdriften, sedan dess, varit det mest eftertraktade på

Fug 122

skogen. I denna trakt jag rör mig vittnar Tjärdalar och Kolbott-
nar om att ^{skog} avverkats dels för betesdrift, dels för penninginkomt
långt tillbakes i tiden. Då enskiftet var klart fick alla hemmans-
delarna ^{inte} lika mycket stor skog var, därför blev även det mycket olika
med avverkning för bete. På den gård jag ägt 27 har skogsmark, har
Bråne förekommet under åren 1880-1892 3 ggr och då 0,5 har varje
gång, senare har ej någon Bråne förekommet å denna gård. I grann-
byn Høryda fanns Bråne 1905 med en areal av 2 har. Någon plantering
förekom ej inom området för än 1920. 1910- 1920 utbetalade staten
genom hushållningssällskapet premie för röjning av mark o skog, som
var lämplig för betesdrift och därmed försvann svedjebruket här i
orten definitivt. Stämpling och gallring av skog för avsalu bör-
jade här i orten omkring 1910 och då av utbildad skogskunnig man.
Genom skogsvårdsstyrelsens försorg. Skogsägaren själv avverkar det
eller de träd han behöver för underhåll av byggnader och bränsle.
Numera lämnas ingen övernogen skog här i orten, varje bonde begär
stämplingshjälp då han finner avverkning lämplig beroende på vir-
kespriser och behov av penningar.

Då sakkunnig stämpling började omkring 1910 blev en hel del mindrevärdig skog utstämplad vilken lämpade sig bäst till massaved, så hade vi Djupafors som även inköpte dylik ved. Till husbehovsbränsle går åt mycket mera nu än förr, nu har i regel varje lantman c.v. och nu är hela huset uppvärmt, förr värmdes endast ett par rum upp. Varför avverkning sker har jag här tidigare berört. I regel går det så till, att skogstjänstemannen gör upp en tunningslista över det som ägaren vill sälja, så meddelas kända uppköpare vilka besöker säljaren, då priset på rot överenskommit anskaffar köparen huggare för ett gängse pris pr kubikfot, säljaren åtager sig ihopkörning till bilväg för ett visst pris beroende på avstånd från stämpling till bilvägen. Förr var det manuellt arbete med hela avverkningen, numer är det maskinsågar och traktorer. Huggare är i regel i närheten boende personer som tar hygget på tider då de är utan annat arbete t.ex. byggnadssnickare, även krya pensionerer. Här i beskrivet område finnes ingen som har stor nog skog att avverka årligen utan det blir så där vart tredje fjärde år då penningar be-

ves för renovering av hus eller inköp av någon maskin. Skogsvårdsstyrelsen anordnar skogsdagar med början / tror jag/ 1945 vem som tog initiativet ? var nog styrelsen och länsskogv. inte mot någon skogsägare här har använts något tvång angående skogens skjötsel. 1955 började skogsägarna här i orten ansluta sig till skogsägarf. och ingått som delägare i förädlingsföretag av stora mått, men det finnes små företag som kan betala mera än de stora företagen. På de senare 20 åren har små planteringa gjorts i även de små bondskogarna, nu finnas inga kala öar i skogsmarken, även å öde torpen samt även delvis gamla slätterängar har planterats skog, plantorna tror jag fås gratis eller en ringa kostnad från skogvårdstyr. Det som skall planteras granskas av skogstjänsteman, som även övervakar planteringen och tillser att lämpliga plantor kommer på lämplig plats. Aven förekommer utdikning av små myrplättar i skogen vilka sedan planteras. Som slutomdöme angående skogsskötsel finns inget kvar av det system som brukades i min barndom, nu har skogen värde och det vet skogsägaren.