

ACC. N:R M. 15976:1-5.

Landskap: *Skåne* Upptecknare: *Anna Ståhl, Gäromås*  
Härad: *Ingelstad / Järrestad* Berättare: " " "  
Socken: *Tranås* *Stiby* Berättarens yrke: *f. d. läroamma*  
*m. fl.*  
Uppteckningsår: *1963* Född år *1881* i *Tranås*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Skogsskötsel (enskilda skogar) s. 1-5.*

*LUF 122*

*16/7-63*

Skriv endast på denna sida.

Åtgående skogsodling äro Tranås och Lity församlingar nästan skogslösa. I Lity finns endast trädplanteringar vid gårdarna och några små planteringar i betesmarkerna till skydd för betesdjuren. I Tranås finns ett gammalt skogsområde i norra delen av socknen tillhörigt präst-lonebostället. Ek och bokbestånd. Lössen delar av området är avveckat och marken odlad under de sista 50 åren. Några hemman har också några mindre dungenar med mycket gamla träd. Avverkning sker till hushåll, i en del fall har snickerifabriken köpt stockarna till viska.

### Skogsodling:

Någon nämnvärd odling har ej förekommit här. I grannförsamlingen Lmedelösa har skogsplantering ganska allmänt. För omkring 50 år sedan planterades rätt stora områden utmärkt på ca 3 hektar med fur och gran. Planteringen har

Jul 12 2

fortsatt i stapper. De lidagast satta granarna har  
gallrats ut och sålts som julgranar. Plantorna  
fås genom skogsvaktaren i H. Olof, som också  
ger råd om plantering och skötsel.

En summa avlidna Köpman i Hiby köpte ett  
bryn och eftersom det låg avlägset och jorden var  
olämplig för sädesodling, skulle han plantera  
gran. En del gamla granar fanns, som bar kottar.  
Dessa tog han hem och lade på varmt ställe,  
så att fjönna skulle falla ut. På våren sådde  
han dessa i lådor. Det tog lång tid innan  
små plantor växte upp. De skolades och efter  
en tid blev de så kraftiga att de kunde plan-  
teras ut först i trädgården och sedan på brynet.  
Det lyckades riktigt bra och ägaren var mycket  
glad över sin odling. Många granar har sålts  
därifrån.

I Wennerlöf är ganska mycket skog. En del

här till Fyllsbogård och en del är Knonshög.  
även prästlönbostället äger skog. Domänverket  
sköter nog huggning och tillväxt. Boställen äro  
den deligen också i skötsel. I dessa skogar  
är det mest löstid, men även gran och tall.

De gamla skogarna äro nog självsidda.  
Där man huggit undan växer fröplantorna upp.  
Ibland renas undervegetationen upp, men på  
sommiga ställen blir det snärskog.

### Överkringsvaror

Ufslämplingen har väl kommit från kon-  
skogarna. De som själva hade lite skog be-  
stämde nog själv när de högg ner ett träd.

Vid saluhuggning har upphöjaren yfeskunnig  
hjälp vid stämpling. Gärenäs - Möbler köper mycket  
stock och har saktunnig stämplan. Det är strä-  
tid som köpes och sågas till plank.

Skog som är övermogen hugges nog annars vidläs.

Stämpelingsarbetet känner jag ej till.  
Galling var den vanligaste formen. Voro  
träden svaga, blev det kalluggning och odling  
av jorden.

För användes mycket mer ved till husbehov  
än nu. Den, som själv hade skog eldade endast  
med ved.

När massaved avverkades var jag<sup>4</sup>, det förekom  
nog endast i Gyllebo och St. Olof häromkring.

#### Skogsbyte.

I Gyllebo, Smedstorp och St. Olof förekommer ännu  
skogsbyte. Här släpper man ungdjuren i betes-  
markerna där de går hela sommaren. Betet  
är rätt långt från gårdarna men någon som bor  
i närheten brukar se till djuren.

#### Organisation.

Här är det endast kyrkostyrelsen som har  
beröring med skogsvårdsstyrelsen.



Det har ej varit så mycket angående  
skogsbruket som jag kunnat lämna upp  
gift, om då det är mycket lite skog här.