

ACC. N:R M. 15982:1-3.

Landskap: Skåne Upptecknare: P. A. Larsson, Tjörnarp
Härad: V. Gjöinge Berättare: " " " "
Socken: Skäglinge i Tjörnarp Berättarens yrke: f. d. kamrer o. folkskollärare
Uppteckningsår: 1963 Född år 1871 i Flöjå

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Skogskötsel (enskilda skogar) s. 1-3.

LUF 122

1/7-63

Skriv endast på denna sida.

Såväl Häglinge som Tjörnorp ha ofantligt mycken skog. Det torde i de båda församlingarna endast vara ett litet fåtal lantbrukare, som icke hava skog till husbehov. För mig är det emellertid totalt omöjligt att kunna lämna exakta uppgifter på hur stora skogsområdena ~~kunna~~ kunna vara: det blir endast antaganden, men jag hoppas, att komma sanningen ganska nära.

(○○○○○○○○○○)

Intresset för skogsodling har varit och är mycket stort. Under min vistelse i Häglinge--över 25 år-- var jag åtskilliga gånger med mina skolbarn åstad och satt tiotusentals granplantor, och de granplantor, som utsattes år 1908 samt några år senare, äro nu stora träd.. Sådant är förhållandet i Häglinge samt byn Ynglingarum i Häglinge.. I själva Häglinge ligger en gård, som man kallat Nygård; den är väl inte stor, men till densamma hörde ett mycket stort område, vilket endast var bevuxet med ljung. För närmare 50 år sedan blev en herr Morström ägare till gården. Han var varmt intressera för skogsskötsel samt anlade en plantskola. Från grankottar tog han mängder av frön, som han sådde. De vuxo duktigt, och han fik präktiga plantor, som utplanterades på ljungmarkerna. De äro nu beväxta med stora och präktiga granar. Hur stort området kan vara, är mig obekant, men jag tycker, att området skulle vara 50 har eller mer. Herr Morström insåg tydligen, att att det stora området kunde

Aug 122

bli till annan nytta, om det var bevuxet med skog, än om det bara låg för fäfat, vilket det knappast gjorde; ljungen var nämligen så kraftig, att det näppeligen växte något gräs.

Till gården Göingehol i Häglinge hör ett mycket stort skogsområde. Det torde vara på tusentals har, och ~~drä~~--så har jag för länge sedan hört berättas-- finnes olika slags träd.. Självsådd förekommer säkerligen ganska ofta. I Tjörnarp finnes platser, som för några få år sedan blevo kalhuggna, men nu se de inte kala ut. Det var bokträd, som höggos, men nu kommer den ena plantan av bok efter den andra, och marken ser knappast kal ut. Det har skett genom självsådd. . Att allmänheten varit varmt intresserad för skogsodling, är säkert, och hemmanen ha på grund av skogsodling blivit mer värdefulla. Jag föreställer mig, att jag kommer sanningen mycket nära, om jag påstår, att både Häglinge och Tjörnarp ha mer skog nu än för 50 år sedan. Den allmänna uppfattningen är, att skogarna skötas alldeles utmärkt. Även de lantbrukare, som ha ett mindre skogsområde, sköta sina skogar på det bästa sätt . Till Svenstorps gård i Tjörnarp hör ett mycket stort skogsområde, och detta lär skötas synnerligen mönstergillt. Där finner man "blandad" skog i stor myckenhet: bok, gran björk. och det är med verklig tillfredsställelse man tar en "tripp" i den vackra och välskötta skogen.

När jag var i väg med mina skolbarn för skogsplantering ,

uppdrogos linjer, så att plantorna skulle komma att stå i rad. Nur långt det skulle vara emellan raderna och plantorna i varje rad, har jag glömt Vi hade första gången en "under-visare"; sedan skötte vi oss själva. Barnen hade vardera en planteringspinne, men vilken de "borrade" ett hål i jorden. Sedan de "borrat" ett tillräckligt antal hål, slog man vatten i hålet och därefter sattes plantan, och jord packades noga till roten.

Flera lantbrukare i Tjörnarps ha ganska stora skogsområden, och i dem ha jägare icke sällan träffat älgar och rådjur

))))))))))

Åtskilliga frågor ha av mig blivit obesvarade; detta har skett av den anledningen, att jag inte kan besvara dem.