

ACC. N:R M. 15989:1-9.

Landskap: *Småland* ..... Upptecknare: *Karl Nilsson, Kalmarik*  
Härad: *Kinnwald* ..... Berättare: " " "  
Socken: *Kalmarik* ..... Berättarens yrke: *lantbrukare*  
Uppteckningsår: *1963* ..... Född år *1897* i *Kalmarik*

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

*Skogsskötsel (enskilda skogar) s. 1-9.*

*LUF 122*

*8/10-63*

Skriv endast på denna sida.

## Skogs skötsel i urkilda Skogar.

Det skogsbruk som jag berättar om innehåller omkring 30 ha skog den första skogsodling som företogs var år 1903 eller 1904 då ett skogsområde besådes med frö av tall och gran fröet var antagligen importerat från Ungern för att det kallades för Ungerskt frö skogen blev kortväxt och dålig.

År 1914 planterades ett nytt stycke 4 ha kalavverkat med Svenskt frö tall och gran skogen står kvar ännu. Grönarna heckades med potatisaska denna skog är reslig och bra huvudsakligen Tall. Det var skogsvårdsstyrelsen som kom med förslaget till planteringen. Ägarna voro mot plantering därför att när det blev planterat miste dem betet till djuren många avverkade skog därför att det skulle bli bete

122

Kunna planteras det vid varje avverkning genom att man sätter planter före 1903 var det ej någon plantering. 1910 planterades ett område på 5 ha av Skalbarn pojkarne hackade gropar och flickorna såde frö i groparna samt lade pinnar över groparna till skydd för fröet och plantorna. Två flickor höll ett snöre som på detta snöre var påsatt tyglappar av olika färg och en meter emellan lapparna vid varje lapp hackades en grop utav den pojke som stod framför leppen när alla hackat sina gropar framflyttades snöret en meter och nya gropar hackades.

Avverkningssvanor. Omkring 1920 började man anlita skogsbaktare för utstämpling av skogsparter initiativet kom från skogsvårdsstyrelsen och när de varit hos några stycken skogsägare och det gick bra att sälja de utstämplade

posterna och säljaren visste vad han sålde och köparen vad han köpte så blev det fler och fler som togo efter, Nu för tiden är det knappast någon som säljer utan att skogen är stämplad och uppräknad.

Att spara gammal avverkningsbar skog anses numera som olämpligt för skulle skogen vara mogen och bra kärna numera är det ej några vidare krav på kärnig skog en stor del går då till massa ved. Till husbehovs hugning stämplar skogsägaren själv.

Att avverka skog till avsalu anses ej riktigt om den ej är stämplad och uppräknad.

Ute stämplingen utföres av en skogvaktare samt två män med stämplingsyx höjdmål och klave. Skogvaktaren antecknar de träd som skall stämplas. De två med hjälparna stämplar klavar och sätter upp stängen för höjdmätning.

Samman skog totalavverkades i somliga fall  
lämnades några fröträd kvar, Skogar olika  
åldrar galrade så att överståndare utslämplades  
Några förändringar i detta har ej inträtt  
Om skogsägarna själva skötte galringen  
utfördes hugningen som föregående men ej  
slämpling utan ägaren högg de träd som han  
behövde eller de som borde bort.

Skurbehovsveden blev utan avfallet såsom  
grenar spånar efter bilningen samt vid  
gallring i ungskogen liksom den skog som har  
på inägorna där lövläkt till fåren togs och kan  
ej jämföras med avverkningen man tog vad  
man behövde så är det även nu med den  
skilnaden att avfallet får ligga kvar efter en  
avverkning det blir för dyrt i arbete att  
tillvara taga den skog som lämnas efter en  
avverkning och knappast efter en gallring

det blir för dyrt i arbete att tillvarata den skog som numera användes till bränsle av gallingsvirke, Samliga andra att vedbränslet blir för dyrt genom att det är skattebelagt och den skog som användes till bränsle ej har något värde utan istället endast hugga bort det och låta det ligga kvar somliga övergår därför tillolja och elektriskt.

Masaved började ej på allvar huggas förrän på 1930 talet numera avverkas masaved nästan årligen.

Avverkningarna förekommer både årligen och när inkomsterna måste göras större som vid större reparationer av husen eller några andra större utlägg, somliga måste avverka litet skog årligen så att lantbruket går ihop sig somliga så att skatten blir jämnare och ej så stor som om man säljer en större port då

å då. Vintern 1908 och 1909 avverkades en skogs-  
park på omkring 4 ha. Där arbetade 4 huggare i 2  
vinterar det mesta bilades. Stöckar sågades  
av det grövsta verktygen var stöcksåg bälxor  
bilor krillina tumstock hållhakar för att  
fäst hålla timret när det bilades.

Av skogen blev det timmer stöckar slipers  
propis samt av topparna ved.

Memera är det ej några som släpper krätturen i  
i skogen det började att upphöra vid 1940 för att nu  
helt ha upphört.

Omkring 1930 började skogsvårdsstyrelsen  
ordna skogsdagar och föredrag om skogen  
skogodling dikning avverkning vid sam-  
ma tid började man märka skogvaktarnas  
kontroll över skogarna. Skogsvårdsstyrelsen  
har ej nådvårt gjort någon tvång mot skogs-  
ägarna. Någon har nog fått en varning för

har kuggitt förmycket eller olämplig skog  
som bort växa längre någon har fått avverknings  
förbud för några år.

Vid 1940 talet anslöt sig många skogsägare till  
skogsägareföreningen genom att föreningen  
inköpte ved som samtliga voro ålagda att  
leverera till staten. Jag tror att den första  
som här på orten anslöt sig till Skogsägare-  
föreningen var Ryttmästare Flykten  
Kavalier Sennanvik Skatelöv föreningen  
har ej lämnat någon hjälp vare sig skogsod-  
ling eller stämpling. Föreningen har den hållit  
in del skogs excursioner och föredrag samt  
demonstrerat verktyg och körredskap

Skogen började ej att få något värde förrän på 1880  
talet, När en skogsparcell skulle försäljas  
gick det så till, att skogsparcellen kringgicks  
och träden i gränderna bläckades (stämplades)



de träd som voro inom det området  
försåldes sedan. Eller kunde i köpkontrak-  
tet följande gränser vara.

Skogsparterns gränsar till vägen som går till  
Kahagalyckan i öster följer det Kärret i  
norr råkängen mot Baljaryd i väster de  
bläckade träden fram till förut nämnda  
väg. Säljaren visste ej vad den innehöll  
Köparen förutod bättre än säljaren genom  
hans vana från föregående averkningar  
vid skelskiftet 1900 började skogsägarna  
även virkeshandlarna anlita gamla vana  
skogsarbetare eller snickare som varit  
med om hugning och bilning att gå och  
värdera skogsparter.

Det gick så till att man räknade hur mycket  
sågstock som det blev samt hur många  
10"×10" 8"×8" 5"×5" 4"×4" samt hur långa dessa

Kunde bliva bilade det bilade virket var  
måst efterprögate särskilt det som var i  
länga längder